

Bloemschikking Veertigdagentijd: Heilig je leven

2e zondag Veertigdagentijd / 16 maart

Lucas 9:28-36

Kerntekst: 'Luister naar Hem!', Lucas 9:35

Kernwoorden: glorie, licht, Jezus

Jezus in het licht. Vandaag staat de verheerlijking op de berg centraal. De leerlingen zijn getuige van de glorie van God, stralend wit licht: de verschijning van Mozes en Elia. Het is allemaal bedoeld als een bemoediging onderweg - op weg naar de 'exodus' (staat er letterlijk) van Jezus naar Jeruzalem. Vanuit deze glorie gaat de weg naar beneden, naar het kruis. De leerlingen worden intussen nogmaals herinnerd aan wie Jezus is: mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!

Schikking: Het kruis wordt iets meer naar boven geschoven. Op de aarde komen 3 witte bloemen (verwijzing naar Jezus, Mozes en Elia), symbool van de heerlijkheid van God.

Gebedspunten Zendingsproject Oekraïne – vanuit onze verbondenheid met pioniersgemeente De Ark in Kyiv graag uw gebed voor:

- de voorbereiding voor Pasen. Het leidersteam wil een Paasdienst voorbereiden voor de gemeente en de nieuwe mensen die komen
- Voorbereidings onderwijs voor de doopdienst die deze zomer zal zijn
- Geestelijke groei in de kerk
- Voor dominee Serghei, Nastia en Stephania willen heel graag weer samen zijn als gezin. Ze hopen dat God hun leven leidt dat ze deze zomer weer samen kunnen zijn.
- Voor dominee Serghei, dank dat hij zijn werk in de Ark kerk kan doen. Reizen gaat niet, omdat hij nog steeds wacht dat zijn papieren goed gekeurd worden om dominee te blijven