

Perspectief

Een uitgave van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
38ste jaargang | Nr.1 februari 2025

Colofon

Perspectief verschijnt zes keer per jaar.
Deadline kopij edities 2025: 04-04, 23-05, 04-07, 19-09, 05-12.

De vaste vrijwillige bijdrage is €10,- per jaar. U kunt het bedrag overmaken via IBAN (NL13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. 'Perspectief 2025') of gebruik de QR-code hieronder.



Redactie

Dianne Joppe
Erika de Vos
Amber Kattestaart
Ineke Nagtegaal

Adres

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3
3253 AS Ouddorp
0187 68 29 26
www.doopsgezindouddorp.nl

Alle kerkdiensten worden uitgezonden via Archipel: 105.6 FM/Kabel 105.9FM en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via de website diensten terugluisteren.

Voorwoord

De jaarwisseling ligt al weer een aantal weken achter ons en gelukkig beginnen de dagen weer wat langer te worden en de nachten korter, we zien uit naar de lente!

Voor u ligt de eerste Perspectief van 2025. We hebben veel kopij binnengekregen over uiteenlopende onderwerpen zoals Youth voor Christ, pastoraat, een potgrondactie, een verslag van het bezoek van onze Oekraïense gasten en nog veel meer. Hartelijk dank voor het aanleveren van deze kopij, met uw bijdrage kunnen we een lezenswaardige Perspectief maken!

De deadline voor aanleveren van kopij voor de volgende Perspectief is 4 april (Paasnummer). En deze datum mag u alvast in uw agenda noteren: **maandag 19 mei, ledenvergadering.**

Een zegende groet van de redactie van Perspectief

Ledenadministratie

Uitgeschreven: ds. E.M. de Jong, mevr. Britt Bruggeman.



“Dat is ook toevallig.”

Door: Leen van Wijk,
medewerker bovenbouw

Het zal ongeveer een jaar of 10 geleden zijn dat ik in de zomervakantie kinderdienst had.

In de vakantieperiode maakten we zelf een programma; ik wilde het met de kinderen hebben over pesten/gepest worden op school en hoe je daar als Christen mee om gaat. Hierover informatie opgezocht en het een en ander op papier gezet. Zondagmorgen naar boven, er waren twee gastkinderen, na wat informatie over en weer, bleken het zussen te zijn, een tweeling die in Ouddorp met vakantie waren.

Ik vertelde hun wat ik voor die morgen als thema had, zonder mij enige illusie te maken; tot verbazing keken de meisjes elkaar aan, en begon één meisje schoorvoetend te vertellen dat ze al zes jaar op de lagere school was gepest, ze had het nooit aan iemand verteld, zelfs niet aan haar ouders. Alleen haar zus wist ervan. Ik heb alleen maar geluisterd en hoefde weinig te zeggen.

Op mijn vraag of ze er wel eens voor had gebeden antwoordde ze ontkennend, daar had ze nooit over nagedacht. Samen hebben we er over doorgesproken dat ze al haar problemen bij Jezus mocht brengen, en hebben daar afsluitend voor gebeden.

Toen we even later naar beneden gingen, tikte ze me op mijn schouder, en zei “Dank u wel dat u naar me hebt geluisterd.” Kippenvelmomentje als een meisje van 12 jaar dat tegen je zegt.

Toen ik dit later met enkele mensen deelde, maakte iemand de opmerking: “Dat is ook toevallig dat je dat onderwerp die ochtend behandelde.” Ik denk in deze context niet aan toeval; u wel?

Momenten als deze kom je niet iedere keer tegen, maar dit is wel iets wat je als kinderwerker inspireert om vol aandacht naar de kinderen te luisteren en te observeren wat ze in deze tijden bezig houdt. Ik ben dankbaar dat ik nog steeds de kracht ontvang om dit dankbare werk te mogen doen!

“
Dank u wel dat
u naar me hebt
geluisterd.”

Gods zegen voor het nieuwe jaar.

Namens de kerkenraad,
Annelies van den Hoven

Een bekende zin bij de jaarwisseling. Dit moment hebben we een aantal weken geleden gevierd. Gevierd? Dat geldt lang niet voor iedereen. Hoe kun je de jaarwisseling vieren als het leven in het teken staat van verliezen? Geliefden die we moeten missen. Een baan waar we geen zekerheid meer in vinden. Elke morgen weer wakker worden met zorg en moeite om je kind(eren).

Of, je kunt die wanhopige maalmolen in je hoofd niet meer stopzetten. Geen houvast vinden in je geloof, de teleurstelling in de kerk. Hoe moeilijk kan het zijn in tijden van eenzaamheid, van ouderdom en ziekten. Hoe kun je dan oud en nieuw vieren? O ja, je ging naar de diensten. Je werd erdoor bemoedigd en getroost. Maar dan komt de nacht. Zwart en stil als het vuurwerk voorbij is. Van slapen komt het niet, je hoofd zit vol met angst, verdriet, zorg en ... Vergeten de fijne preek, vergeten de bemoediging?

Onthoud dan één ding: Na elke dienst komt de zegen. Geen stukje liturgie wat afgesproken is. Nee woorden recht uit het hart van God. Lees even mee in Numeri 6. De Heer geeft daar eerst allerlei regels voor hen die zich willen wijden tot Nazireeër. Tot in de kleinste details wordt beschreven hoe dit in z'n werk moet gaan. Bepalingen waar wij ons niet zoveel bij voor kunnen stellen. Een grote rol speelt de priester hierbij. Hij draagt de offers op aan de Heer. Het hele ritueel ademt de Heiligheid van God. En direct daarna komt deze God naar 'ons' toe.

²² De Heer zei tegen Mozes: ²³ zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: Zo bijzonder, de

Heilige God zegt: ²⁴ Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Hoe mooi is dat. De Heer zal je zegenen door je te beschermen. Is daarmee alle gevaar geweken? O nee, de wereld in zijn gebrokenheid is hard en kil. We zien dood en verderf, milieurampen en ongelukken. Maar toch, de Heer beschermt je zodat jij HéM niet vergeet.

Dan gaat de zegenbede verder. Ook het volgende vers geeft aan waar die zegen uit bestaat. Lees maar. ²⁵ Moge de Heer het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mozes kende dat licht. O wat een genade dat onze Heer met Zijn Licht over ons wil schijnen. Niet zomaar als een kaars, maar met helder oogverblindend licht. Het licht van genade. Genade voor nu als het donker is om ons heen. Genade om onszelf weer in Zijn handen te leggen. Nu zelfs in Zijn doorboorde handen. Vergeven is ons getob en onze moeite. We mogen leven in Zijn licht.

En in het volgende vers lezen we wat die zegen nog meer inhoudt. ²⁶ Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Zo is God, wij raken verblind door Zijn licht, en sluiten onze ogen en wenden ons af. Maar de Heer kijkt naar ons, hij ziet ons met ogen vol Liefde. Niets ontgaat Hem maar alles ligt voor

Hem open en bloot. Alle verdriet, zorg, ziekte en ja, ook onze zonde ziet Hij. Hij volgt ons en blijft ons beschermen. Hij houdt ons aan Zijn hart, altijd, ook als het moeilijk is. Of juist als het moeilijk is en wij niet kunnen 'vieren'. Want dan zegt de tekst: *Hij zal u vrede geven. Vrede die alle verstand te boven gaat! Die alle bepalingen aan Zijn volk overschaduwet.*

Het oude jaar is voorbij, het nieuwe jaar begint in de nacht van het leven. Het wordt dag. En onderweg naar Pasen passeren we de nacht, het donker. Hierin riep Jezus: *Het is volbracht.* Dank U Jezus voor Uw zegen en bescherming, voor Uw ogen van Licht in deze wereld en uw genade, voor Uw ogen van Liefde en Uw vrede.

Vanuit die dankbaarheid mogen we terugkijken. Dankbaar is de kerkenraad voor alle broers en zussen die in het afgelopen jaar zich ingezet hebben voor de gemeente. Grote of kleine taken, niet *wat* er gedaan werd maar *dat* het gedaan werd.

Vanuit dankbaarheid kijken we ook vooruit. Vol verwachting wat onze Vader gaat brengen. Wetend dat wat Vader doet goed is. Onzelf onderzoekend of wij Zijn liefdevolle hart en handen laten zien.

Wij wensen jullie allen de zegenbede van Numeri 6 toe. Daarmee kun je elk uur, elke dag en elk nieuwe jaar vieren.



**De Heere zegene u en behoede u! De Heere doe Zijn
aangezicht over u lichten en zij u genadig! De Heere
verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!**

Numeri 6:24-26 (HSV)

Mogen wij nog een **Jona** op het **Ouddorpse strand** verwachten?

Door: Henk van Deijk

Kort geleden kwam een eilandbewoner naar me toe. Vervolgens hadden we een leuk gesprekje. Hij vroeg wanneer ik als “Overkanter” hier aangespoeld was...

Ik moest aan Jona denken. Een man Gods die van God de opdracht kreeg om naar Nineve te gaan om het Woord Gods te brengen. Het verhaal sprak me altijd wel aan maar nu wel in het bijzonder. Wij zouden ook wellicht wel zo'n Jona kunnen gebruiken die onverwachts hier zou komen te “stranden”.

Maar Jona wilde helemaal niet. Hij wilde zijn tijd niet verdoen met een, zo leek het, onhaalbare missie. Dat onze God daar anders over dacht was even niet in hem opgekomen. Voorts ontstonden er gesprekken tussen Jona en God. Het verhaal kennen we allemaal wel en uiteindelijk besluit Jona om de benen te nemen; zeg maar de boot. Hij ging naar Tarsis per schip en dacht dat hij goed bezig was om de opdrachten van God op die manier te ontwijken... Tot het moment dat een zware storm zich aandiende en de bemanning zeer angstig was omdat ze bang waren dat het schip met man en muis zou vergaan. Het weer werd steeds slechter en er was bijna geen houden meer aan. Jona echter, was in het ruim in slaap gevallen en had niet door dat er boven hem op het dek paniek was uitgebroken.

Dan komt het moment dat hij overboord wordt gezet en een grote vis hem opslokte. Jona komt in gewetensnood en roept de

Here God aan, hij dankt God dat zijn leven gespaard is en hij komt tot inkeer en heeft spijt van zijn opstandig gedrag. Hij wordt door de vis (ik denk dat het een walvis was want dat leerde ik op de kleuterschool) uitgespuugd en op het strand achtergelaten. Tot zover eigenwijze Jona...

En dan over naar Ouddorp. Ik vroeg mij af of er wellicht een Jona voor ons zou kunnen “aanspoelen”. Want we hebben zowel in Nineve als in Ouddorp een strand. “Ons” strand is dacht ik het mooiste en schoonste van Nederland. Een reden temeer zou je zeggen dat een predikant dat wel wat lijkt. Maar hoe zit dat nou? Zou God ons een nieuwe herder toebedacht hebben en wanneer zou zo'n Jona de roeping van God voelen om naar Ouddorp te komen? Roept God sowieso een kandidaat om in te gaan op een verzoek van bijvoorbeeld onze beroepingscommissie?

We kunnen ons dit afvragen. We zijn een pluriforme en kleurrijke gemeente en juist daarom is het belangrijk dat we iemand kunnen beroepen die op een liefdevolle manier de gemeente kan en wil dienen. Die toerusting kan geven en die iets voor ouderen en jongeren kan betekenen en initiatieven kan ontplooiën. Tot nu toe lukt het ons als

gemeente met Gods hulp een gemeente van Christus te zijn. Maar het verlangen naar een eigen voorganger is best sterk.

Juist daarom is het zo belangrijk dat we ruimte maken in onze gebeden om dit verlangen voor Zijn troon te brengen. Aanhoudend gebed is nodig net zoals Jona deed. God luisterde naar hem en Hij zag in dat hij van plan moest veranderen.

We mogen geloven in het feit dat Hij met zijn Geest bij ons is en het volgende lied (van Matthijn Buwalda) versterkt dat nog eens:
*God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.*



Samen aan tafel na de Samendienst

Door: Ernestine Vos en Mariska Goemaat

Na de Samendienst kunt u/jij genieten van een heerlijk kopje soep en het versgebakken Mennistebrood of een andere lekkernij. Een gezellig en verbindend moment na de dienst waar wij als gemeente met elkaar van genieten.

De soepen worden door gemeenteleden gemaakt en aangeboden. We krijgen ook het brood aangeboden en voor beiden zijn we dankbaar. Wilt u/jij een keer soep maken voor de Samendienst? Heel graag! Of heeft u ideeën voor een lekkernij wat geschikt is voor een grote groep? Laat het ons weten.

Ook kunnen wij hulp gebruiken in de keuken (voorbereiding/afruimen/soep uitdelen). Spreek ons gerust aan of geef u op via de intekenlijst Samendienst in de hal van de kerk.

Mocht u vanuit dankbaarheid iets willen geven, er staat een zendingspot klaar voor het zendingsproject in Oekraïne. Van harte aanbevolen.

Hartelijke groet,
Ernestine Vos 06-13047671
Mariska Goemaat 06-12912519

CD-Recensie

Door: Ben Scholten

Mac Powell – I Love Jesus

3:16 Europe

De Amerikaanse singer/songwriter Mac Powell was tot 2018 de leadzanger van de populaire christelijke rockband Third Day. Van de formatie gingen meer dan 10 miljoen exemplaren over de toonbank. Drie jaar later zette hij zijn muziek carrière verder als soloartiest en in 2021 bracht hij zijn eerste album 'New Creation' uit. Op de valreep van 2024 kwam zijn tweede studio CD uit.

En alhoewel Powell bekend staat om zijn creatieve teksten met pakkende titels, laat hij op "I Love Jesus" een simpele boodschap horen van al het goede dat Jezus in zijn leven heeft gedaan. "Het evangelie is een eenvoudige waarheid en ik wilde dat delen in deze elf nieuwe liederen die ons herinneren aan wat God in ons leven heeft gedaan en ons herinneren aan de liefde van Jezus", zegt Mac over de teksten van zijn nieuwste schijf. "Ik geloof dat dit één van mijn beste werken is en ik kan niet wachten om de verhalen te horen over hoe deze liedjes het leven van mensen beïnvloeden'.

Er staan prachtige nummers als: 'Who The Cross Is For', 'Keep On Keepin' On', 'Go To My Grave', 'Live Like Jesus' en een mooie cover van 'The 99' op deze nieuwe muzikale mijlpaal van Mac Powell.



Mijn missie met **Mercy Ships**

Door: Myrthe Nagtegaal



Voor de meeste van u is Mercy Ships een bekende organisatie, we hebben al verschillende mensen vanuit de gemeente gehad die zich hebben ingezet voor dit doel.

Op dit moment heeft Mercy Ships twee ziekenhuisschepen in de vaart – de Africa Mercy en de Global Mercy, het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Dit wordt allemaal gedaan door vrijwilligers en ik ben dankbaar u te mogen vertellen dat ik vanaf april 2025 als 3de engineer hier mag gaan helpen!

Als 3de engineer zal ik, samen met een team van engineers, verantwoordelijk zijn voor de motoren, compressoren, watermakers,

purifiers en ga nog maar even door. Ik zal aan het werk gaan aan boord van de Global Mercy die op dat moment in Sierra Leone ligt. Ik wil u vragen om gebed voor dit mooie werk en de spannende reis die voor mij ligt.

In de **ochtenddienst van 30 maart** mag ik iets meer uitleg geven over het werk wat ik ga doen en zal er ook een collecte gehouden worden, van harte uitgenodigd! Er zal ook nog een actie komen om geld op te halen voor Mercy ships, dus stay tuned!

Zegende groet, Myrthe Nagtegaal



Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer.

1 Korinthe 12:4-5



De Broederbeweging: geloven zonder dominee of priester

De wortels van de Broederbeweging gaan terug naar het tijdperk van het Reveil, de eerste helft van de negentiende eeuw. Een periode waarin een opleving plaatsvond in de christenheid. Uit een hernieuwd zicht op het wezen en de aard van Gods gemeente ontstonden de zogenaamde 'vergaderingen'. In deze vergaderingen werd er niet voor gekozen om een vaste prediker of dominee aan te stellen, maar brachten broeders onderling het evangelie.

De belangrijkste uitgangspunten:

- Bij elkaar komen om Christus te ontmoeten (Mattheüs 18:20).
- Waar twee of drie vergaderd zijn ben ik in hun midden.
- Ze verwachtten dat de Heilige Geest hen in die samenkomsten zou leiden.

Alle godvruchtige christenen waren welkom en konden deelnemen in de samenkomsten. Maar ook mensen die zoekende waren, werden met vreugde ontvangen. Ze hadden een sterke verwachting van de wederkomst van het Woord van God. Dit alles gebeurde samen met broeders en zusters.

In al die jaren hebben de gelovigen in de meeste van deze 'vergaderingen' ervoor gekozen om geen lijst op te stellen met uniforme leeruitspraken. Alleen de Bijbel wordt gezien als de erkende autoriteit. Zij willen de gedachte vasthouden dat Gods openbaring in de Bijbel uniek en compleet is, maar dat ons begrip ervan nog steeds in ontwikkeling is. Wanneer zij haar bestuderen en ze nieuwe uitdagingen van deze veranderende wereld het hoofd moeten bieden, dan vertrouwen ze erop dat de Heilige Geest meer licht zal werpen op het geloof.

Prediking en Onderwijs

Soms worden sprekers uitgenodigd of wordt van tevoren onderling afgesproken wie er spreekt, maar de meeste 'vergaderingen' houden vast aan samenkomsten die niet vooraf zijn ingericht. Dit doen ze vanuit de overtuiging dat de Heilige Geest in staat moet zijn om aanwezige broeders te gebruiken voor prediking of onderwijs. In deze samenkomsten wordt op de leiding van de Heilige Geest vertrouwd.

Bedieningen

Iedere gelovige heeft één of meer geestelijke gaven. Wanneer iedere gelovige met zijn gaven functioneert, wordt het Lichaam opgebouwd. Voor aanbidding heb je een dankbaar hart nodig en om te dienen heb je een gave nodig.

Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

Mattheüs 18:20 (HSV)



Doop

Gewoonlijk wordt de doop door onderdompeling toegepast na persoonlijke bekering. In de loop der geschiedenis is echter ruimte gemaakt voor hen die de huisdoop praktiseren. Omdat zij de doop zien als een daad van individuele gehoorzaamheid, accepteren zij ook hen die door andere geloofsgemeenschappen gedoopt zijn, voor zover zij zelf overtuigd zijn christelijk gedoopt te zijn.

Een kind van God werkt zijn geloof uit in goede werken. Voor hen geldt dat zij niet verloren zullen gaan in eeuwigheid (Johannes 10:27-30). Jezus zegt: *"Mijn schapen horen naar Zijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij."* Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. Niemand kan ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Volgens mij zie ik de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp deze bovenstaande geloofsweg ook bewandelen. Ik kom zelf uit de Vergadering van Gelovigen, ben daar ook gedoopt en heb belijdenis gedaan ten overstaan van alle Broeders en Zusters, maar vooral tegenover God. Later ben ik lid van de Doopsgezinde Kerk in Ouddorp geworden.

Maar wat wil ik met deze woorden zeggen? Als de Doopsgezinde Gemeente geen dominee kan beroepen, dan zal dat geen verandering brengen. God de Heer zal de broeders en zusters bemoedigen met Zijn Woord. Zoals God de Heer zegt: *"Waar twee of drie in Mijn Naam bijeen komen, ben ik in hun midden."*

Vriendelijke groet aan de Broeders en Zusters
Bert de Vlaming
In Christus verbonden

Een **GAAV** uitje

Door: Alicia en Anne

Alicia en Anne vertellen jullie graag over een uitje met de GAAV jeugd.

Afgelopen vrijdag hebben we geschaatst met meerdere kerken in Breda. Na een gezellige auto rit, kwamen we aan bij de schaatsbaan. De ene stond zelfverzekerd op het ijs, en schoot er meteen vandoor. Terwijl een ander er wat meer moeite mee had. Na wat rondjes te hebben geschaatst was het tijd voor een kleine pauze, met chips en wat drinken. Daarna hebben we nog tikkertje gespeeld op het ijs. Na het schaatsen maakte we nog even een kleine tussenstop bij de McDonalds, wat ook erg gezellig was. Al met al een geslaagde avond, hopelijk volgend jaar nog een keer!

GAAV jeugd

We willen onze jeugd een veilige plek bieden waar de relatie centraal staat. Jongeren mogen hier eerlijk en open zijn en persoonlijke vragen stellen. We organiseren jaarlijks meerdere gezellige uitjes en een jongerenweekend. Naast Bijbels onderwijs is er volop ruimte voor gezelligheid en worden jongeren gestimuleerd na te denken over hun geloof en de keuze om zelf Jezus te gaan volgen.

- Wie: Jeugd van 12 tot 18 jaar.
- Waar: Jeugdzolder DGO.
- Wanneer: Om de week op zondag om 11.00 uur (check de agenda op de website).



Ontwikkelingen in de afgelopen tijd

Hierbij de inbreng van de taakgroep Pastoraat over de ontwikkelingen in de afgelopen tijd.

Er is het **bezoekteam** waarvan Anneke Akershoek het aanspreekpunt is. Hier kan een idee worden aangedragen om iemand te bezoeken of er kan zelf om een bezoek worden gevraagd. Met jarigen van 75 jaar en ouder wordt contact opgenomen. Gemeenteleden die al lange tijd worden bezocht, behouden dit contact. Het bezoekteam heeft een vast aantal mensen, maar daarnaast zijn er velen in de gemeente die mensen opzoeken. We hopen zo met elkaar niemand te vergeten. Wil iemand zich bij het bezoekteam aansluiten, laat het Anneke weten.

Er is een nieuw idee aangedragen om een groep van mensen te vormen onder de verantwoording van het bezoekteam om kortstondige of eenmalige praktische hulp te bieden aan gemeenteleden die hier behoefte aan hebben. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp nadat iemand uit het ziekenhuis is gekomen of misschien wil iemand een klusje hebben gedaan wat zelf niet meer gedaan kan worden. Wie zou hierin mee willen functioneren? Er kan voor worden aangemeld via het emailadres; bezoekcoordinator@doopsgezindoudorp.nl

Het **zorgpastoraat** komt in actie op een hulpvraag. Het gaat hier om pastorale counseling waarbij in een aantal gesprekken met elkaar gezocht gaat worden naar een mogelijke oorzaak van ontstane problemen en een oplossing op Bijbelse grondslag. E-mailadres hiervoor is; zorgpastoraat@doopsgezindoudorp.nl. Dit zorgpastoraat wordt verleend door Janny Scholten.

Daarnaast wordt er gewerkt aan thema-avonden over een pastoraal thema. Er zijn vergaande plannen voor een avond over rouwverwerking in een theatervorm. Zie voor verdere informatie; www.rouwt.nl. Wij zijn bezig contacten te leggen om het gezelschap in onze kerk te krijgen.

Er is vanuit de gemeente Goeree- Overflakkee een **initiatief** gestart wat *Schouder aan Schouder tegen Verslaving* genoemd wordt waar de inbreng van de kerken op het eiland werd gevraagd. Er was een druk bezochte avond geweest waarbij een afvaardiging van veel kerken aanwezig was. Het heeft nu vorm gekregen in een werkgroep met mensen vanuit die kerken. Namens onze gemeente is Janny Scholten in de werkgroep aanwezig.

Na afloop van de Samendiensten en het GAAV Event, en intussen ook andere diensten waarin de voorganger een oproep doet, is er het **luister- en gebedsteam** (met de gele keycords). Zij staan na zo'n samenkomst achter in de zaal om met mensen te praten, te luisteren en te bidden. In deze groep hebben zich al veel mensen aangesloten. U zult telkens andere luisteraars en bidders zien. Contactpersoon van deze groep is Mariska Goemaat. Voor het kinderen jeugdwerk hebben de taakgroep leiders zorg voor de kinderen en jongeren die aan hun zijn toevertrouwd. Als dat nodig is, kunnen die leiders ook pastorale zorg verlenen op vraag van de ouders.

Al met al probeert de gemeente zorg aan een ieder te geven in afhankelijkheid van onze God. Graag uw gebed voor allen die in het Pastoraat bezig zijn.

Zendingsproject: Bezoek uit Oekraïne

Door: Elma Posthuma

In het weekend van vrijdagavond 31 januari tot en met zondagavond 2 februari waren er, vanwege ons zendingsproject, Oekraïense zusters en broeders te gast in onze gemeente.

Te gast waren: hoofdpredikant van de doopsgezinden/Mennonieten ds. Oleksii Makaiov, zijn vrouw Oksana en twee kinderen Mark (11) en Tim (7). Met het gezin waren nog twee vrouwen meegekomen: Victoria en Nastia, de echtgenote van predikant Serghei Philippov van de Ark-gemeente in Kyiv. Ook hun dochtertje Stefania (3) was bij het gezelschap.

Op de foto staan de vier volwassenen mét een cadeau dat ze meebrachten: een mooie kalender met foto's van allerlei activiteiten van de Ark, waarop ook beelden van het bezoek door fam. Philippov aan ons van een jaar geleden en het bezoek van zr. Rini bij de ingebruikname van de nieuwe kerkruimte afgelopen mei.

In de ochtenddienst stelde ds. Oleksii zich kort voor en nodigde uit om ná de dienst vragen te stellen en luisteren naar zijn presentatie over het werk dat hij samen met ds. Serghei mag doen zowel in Kyiv als in andere regio's van Oekraïne. De beelden die hij toonde en zijn uitleg waren indrukwekkend en getuigend van de God die er is. Het was mooi dat vanuit de kerkenraad het voorstel kwam om met kringgebed af te sluiten en om daar deelgenoot van te zijn. En we waren heel blij met het vertaalwerk door Anhelina Harashenko, lid van de taakgroep Zending & Evangelisatie.



Met de gasten en taakgroep hebben we zaterdagavond en zondagmiddag in de kerk gegeten. Hartelijk dank aan de mensen die bijgedragen hebben aan de maaltijden, het lekkers voor tussendoor en alle andere uitingen van gastvrijheid. Het is mooi dat we mensen uit onze zendingsgemeente zo mochten verwelkomen. De gemeente De Ark is zelf ook gastvrij en nodigd mensen

geregeld uit voor een maaltijd in de kerk, zodat ze naast een goede maaltijd ook met anderen samen kunnen zijn buiten hun soms benauwde onderkomens. Door de warmte en liefde komen er vanzelf vragen over motivatie. Zo getuigen onze zusters en broeders van hun geloof in onze gezamenlijke Heer en Heiland.

In de GAAV avonddienst was de boodschap van ds. Oleksii speciaal gericht op de jongeren. Hij stelde eerst de vraag: "Wat weten jullie over Oekraïne?" De antwoorden lagen voor de hand: Kyiv, oorlog en er wordt veel graan verbouwd. Ds. Oleksii zei vervolgens "de oorlog is angstaanjagend, maar onze hoop is gevestigd op God" en deelde daarna wat hij de laatste 3 jaar heeft geleerd:

1. **Verzekering.** We hebben allerlei verzekeringen, zoals voor als je ziek bent, autoverzekering, je huis. Alleen als er oorlog is vallen alle zekerheden weg. Dus als er geen zekerheden meer zijn, waar is jullie HOOP op gevestigd? Alleen bij God kun je houvast vinden. (Er is een oud lied wat ons daar aan herinnert: volle verzekering, Jezus is mijn.)
2. **Wat neem je mee als je op reis gaat,**

wat stop je in je tas? Vaak denken we veel spullen te nodig hebben om ons comfortabel te voelen, veel dingen waarvan we zeker weten dat we niet zonder kunnen en die we erg waarderen. Maar wat doe je in je tas als je moet vluchten voor oorlog? Je hebt niet veel nodig, iets heel kleins is genoeg.

3. **Tijd.** In tijd van oorlog is tijd relatief, je kunt niets plannen, je agenda is leeg. Ds. Oleksii heeft in de oorlog geleerd dat hij van God één dag krijgt om iets te doen voor een ander. Eén dag iets doen voor een ander kan levensreddend, levensveranderend zijn. Je kunt bijv. niet zeggen: sorry vandaag niet, misschien morgen. Of: volgende week heb ik tijd. Het besef dat je er morgen misschien niet meer kunt zijn, zet je aan om nu te handelen. In de kerk worden elke dag de mensen geholpen die aankloppen aan de deur, ongeacht of je tijd hebt of erg moe bent. Vandaag heb ik tijd voor jou en jij krijgt hulp. Oorlog leert ons omzien naar onze naaste, ongeacht wie dat is. Ieder heeft Gods liefde nodig. De vraag die hiermee samenhangt is: Hoe plannen jullie je tijd in? Hoe geef jij je tijd aan God en andere mensen?



Aanmelden voor de Scipio Kerkapp

Door een strubbeling in de centrale leden- en vriendenadministratie was het nog niet gelukt om iedereen een uitnodiging te sturen voor de Scipio app. Dat is nu verholpen. De ontbrekende uitnodigingen zijn afgelopen dinsdagavond 4 februari via de mail verzonden.

In totaal zijn er 230 uitnodigingen verstuurd, waarvan zich op dit moment bijna 100 mensen hebben aangemeld. Van veertig personen is in onze administratie geen mailadres bekend. Als u geen uitnodiging ontvangen hebt, wilt u dan een mailtje sturen naar beheer@doopsgezindoudorp.nl, met uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en of u lid of vriend bent. Dan worden uw gegevens zo snel mogelijk aangepast en ontvangt u alsnog een uitnodiging voor de Scipio-app.

Deze Scipio kerkapp kan op uw mobiele telefoon of tablet geïnstalleerd worden en gebruikt worden om contactgegevens van leden en vrienden op te zoeken. Daarnaast biedt de Scipio-app de mogelijkheid om de agenda van de kerk te zien, nieuwsberichten en foto's te delen, in besloten groepen met elkaar te overleggen en giften over te maken. Deze functies gaan we nu nog niet gebruiken, omdat we nog in de test- en aanmeldfase zitten. Zodra de meeste mensen de app geïnstalleerd hebben en de app goed bevalt, dan zullen we de functies uitbreiden.

Als u de app op uw telefoon installeert, dan kunt u zelf bepalen welke gegevens u wilt delen met de andere gebruikers. Naast leden van onze gemeente worden ook vrienden uitgenodigd om deel te nemen aan de app. Als u zich niet aanmeldt, zullen alleen uw roepnaam en achternaam zichtbaar zijn in de app, zonder verdere gegevens.

Hoe meer mensen de app gebruiken, des te bruikbaarere de app is. Dus meld u zich alstublieft aan! We hopen dat binnenkort iedereen die een mobiele telefoon of tablet heeft, zich heeft aangemeld en dat deze app het onderlinge contact makkelijker maakt en zal bijdragen aan de opbouw van de gemeente.

Zo krijg je de app

1. Scan de QR-code of ga naar de App Store of Play Store.
2. Zoek en installeer de App Scipio.
3. Registreer met het e-mailadres waarmee jij bij onze gemeente bekend bent.



Doe mee met de potgrondactie 'Plant een Bijbel'!

Geef vervolgte christenen de kracht van Gods Woord door simpelweg potgrond te kopen! Met de opbrengst van twee zakken potgrond kan er al één Bijbel worden uitgedeeld aan een vervolgte christen in onder meer Afghanistan, China, Iran, India en Pakistan.

Miljoenen mensen wereldwijd hebben geen Bijbel, vaak omdat deze verboden is in hun land of simpelweg te duur. Daarom organiseert Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) de potgrondactie 'Plant een Bijbel'

Hoe kunt u helpen?

- Bestel eenvoudig uw potgrond vóór 28 februari 2025 via www.planteenbijbel.nl of bel: 06 105 167 62.
- Haal uw bestelling op D.V. zaterdag 22 maart 2025 bij familie Meijer, Dorpsweg 39a in Ouddorp.

Hebt u geen potgrond nodig?

U kunt ook direct via de website doneren. Voor slechts €6,- maakt u het al mogelijk om iemand een eigen Bijbel te geven! Laten we samen planten voor een betere toekomst – een toekomst waarin vervolgte christenen Gods Woord in handen hebben. Doet u mee?

Weer een record voor onze vervolgte broeders en zusters?

De potgrondactie is al jaren een beproefd concept. Steeds meer mensen in Nederland

haken aan. Met de opbrengst van 'Plant een Bijbel' konden de afgelopen jaren tienduizenden Bijbels worden verspreid in landen als Afghanistan, India en Irak. De actie 'Plant een Bijbel' heeft in 2024 zelfs alle records gebroken! Is de potgrondactie dan nog steeds nodig? Zaker! De honger naar Gods Woord is onverminderd groot; de roep om Bijbels blijft ons bereiken; uit vele landen. De gedoneerde Bijbels worden - soms in het diepste geheim - verspreid door lokale voorgangers en evangelisten. Zij laten weten: er zijn nog veel meer Bijbels nodig!



Meer informatie over deze actie vindt u op de website:

www.stichtinghvc.nl/plant-een-bijbel/lees-meer/

hvc
Geloof verbindt

“ARK” CHURCH



Vanuit de taakgroep Zending en Evangelisatie geven wij u de nieuwsbrief van De Ark gemeente, de jonge gemeente in Kyiv, waarmee we via het zendingsproject ruim een jaar verbonden zijn.

Neem ook eens een kijkje bij de presentatie in de doorloophal achter de kerkzaal, vlak voor de ontmoetingsruimte. Daar staan twee kaarten uit de Ark-gemeente met namen en wensen, in antwoord op de kerst- en nieuwjaarsgroeten die wij in december opgeschreven hebben. Daarnaast ontvingen we een kalender met foto's, deze staat ook in het zendingshoekje.

Vrouwenwerk

Kortgeleden zijn we een nieuwe bediening gestart in de kerk voor vrouwen van alle leeftijden. Bijbelse heldinnen zijn onze onderwijzeressen. Via hen kunnen we onze rol en bedoeling als vrouwen en moeders beter leren begrijpen. Het beleven van zusterschap kan daarnaast vrouwen sterken in hun geloof en om Gods unieke plan te vervullen. De bijeenkomsten worden elke twee maanden gehouden en elke twee weken ontmoeten de vrouwen elkaar om samen te ontbijten en samen te bidden.





Discipelschap

Discipelschap is één van de gebieden waar we klaar voor zijn om onze energie in te investeren en onze kracht aan te geven. We zijn er zeker van, dat als het fundament vanaf het begin goed gelegd wordt, dat de vorming van de nieuwe geestelijke mens in de juiste richting zal zijn. En dat is precies waar we mee bezig zijn. Elke week zijn er lessen voor nieuwe gelovigen en voor degenen die het verlangen hebben om volgend jaar de waterdoop te ontvangen. We hebben het Bijbelboek Exodus genomen als basis voor deze bijeenkomsten en het voorbereidende dooponderwijs. Het heeft alles wat nodig is voor het goede fundament in de harten van mensen.



Gebedsnoden

- Voor het einde van de oorlog en voor vrede in Oekraïne.
- Voor het Oekraïense leger in de winterperiode.
- Voor de versterking van predikanten en leiders in de gemeente en hun geestelijke groei.

Onze partners



Friends Care

Реквизиты: Приват Банк: переводы по
Украине
5457 0822 7351 9566
Филиппов Сергей Васильевич

Het dienen van gezinnen

De belangrijkste focus van onze kerk vanaf het begin dat ze gepland werd, is het uitreiken naar en dienen van gezinnen in crisis. Zelfs voor de oorlog started, bezochten Nastia en ik vele families en zagen we een grote nood om er te zijn voor hen. We zijn gelukkig om nu, na enige tijd, te zien dat sommige kinderen en ouders deel worden van de kerk en zelf ook actief worden in de bediening. Zoals toen, verloopt ons eerste contact nog steeds via voedselpakketten. Er zijn ontmoetingen in de kerk, waarbij predikanten en leiders aanwezig zijn. Door gemeenschap, gebed en hulp openen mensen hun hart voor ons en, een poosje later, voor de Heer!



Collecterooster 2025

Door: Taakgroep Financiën (Miranda)
en Zending & Evangelisatie (Cor)

Hier vindt u het collecterooster voor 2025. Vrijwel alle collectedoelen van 2024 staan weer op dit rooster.

Bij een Avondmaalsviering staat een collecte voor het Diaconaal Fonds. Voor ons zendingsproject met “de Ark” Gemeente in Kyiv collecteren we vier keer. Ook voor ons evangelisatieproject “Youth for Christ GO” (op de volgende pagina meer informatie) collecteren we vier keer. Een verandering is dat op Israëlzondag het doel van “Tent of Nation” is veranderd naar het Shaare Zedek ziekenhuis. Hier wordt hulp gegeven aan alle mensen die zorg nodig hebben; Joden, Palestijnen en anderen.

Nieuwe collectedoelen zijn:

- De Figurant, kinderopvang Oeganda tijdens een dienst met Theo van Teijlingen.
- Stichting Kairos in Dirksland, huisvesting en begeleiding voor mensen zonder onderdak.
- Veldwerker GO, in samenwerking met andere kerken en gemeente GO zorg voor jongeren.
- Voor twee GAAV Events zoekt het kernteam zelf voor een doel. Dit is ook voor de Praisesdienst van het Gospelkoor op 22 juni om 11.00 uur.

Leden en vrienden kunnen collecteren voor een doel waar ze zelf actief in zijn. Zij geven dan informatie aan ons. Op 2 maart is dit stichting Naar House waar Martin en

Hendrika Meijer bij betrokken zijn. Op 30 maart collecteren we voor Mercy Ships waar Myrthe Nagtegaal voor gaat werken, hierover meer informatie op pagina 9.

Youth for Christ

Zoals u wellicht weet werken we ook samen met Youth for Christ en andere kerken voor jongeren op ons eiland.

‘Wij hebben hart voor jongeren. Wij zoeken jongeren op, helpen hen groeien en bieden hoop!’ Dit is de motivatie van de samenwerking van Youth for Christ en diverse kerken op Goeree-Overflakkee. Op de volgende 2 pagina’s vindt u de update-brief van december 2024.

Elke week staat de bus met een trouw team van vrijwilligers voor onze jongeren in Ooltgensplaat, Oude Tonge, Middelharnis, Dirksland en Stellendam. Het is ons verlangen dat ook in Ouddorp de bus komt, met een betrokken team van medewerkers. Dit team mensen is er nog niet. We gaan beginnen als er een voldoende groot team is en dit getraind is. Je krijgt eerst een gesprek met informatie, je loopt mee op andere plaatsen.

Doe je mee? Kijk voor meer informatie op www.goeree-overflakkee.yfc.nl of spreek Eric v.d. Nieuwendijk of Cor Joppe aan.

Aan onderstaand collecterooster kunnen nog doelen worden toegevoegd zoals noodhulp bij grote rampen, nieuwe projecten van leden en als de kerkenraad een doel toevoegt.

Datum	Dienst	Ochtend/Avond	Doel
Wo 01 januari	Avondmaal	Ochtend	Diaconaal Fonds
Zo 12 januari		Ochtend	Zendingsproject De Ark
Zo 26 januari	Samendienst	Ochtend	ADS Geloofsopbouw
Zo 02 februari	GAAV Event	Avond	GAAV invullen
Zo 09 februari		Ochtend	Youth for Christ GO
Zo 02 maart		Ochtend	Stichting Naar House
Zo 30 maart		Ochtend	Mercy Ships (Myrthe Nagtegaal)
Zo 13 april		Ochtend	Zendingsproject De Ark
Zo 20 april	Pasen	Ochtend	GoChurch
Zo 04 mei		Ochtend	De Figurant (kinderopvang Oeganda)
Zo 18 mei		Ochtend	Youth for Christ GO
Zo 08 juni	Pinksteren	Ochtend	Zendingsproject De Ark
Zo 15 juni	Zondag vervolgde kerk	Ochtend	Open Doors
Zo 22 juni	Samendienst, Praise	Ochtend	Gospelkoor invullen
Zo 29 juni	Avondmaal	Ochtend	Diaconaal Fonds
Zo 06 juli		Ochtend	Gevangenzorg NL
Zo 20 juli		Ochtend	Kairos
Zo 10 augustus		Ochtend	Veldwerker GO
Zo 24 augustus		Ochtend	Youth for Christ GO
Zo 07 september	Avondmaal	Ochtend	Diaconaal Fonds
Zo 14 september		Ochtend	Project Innercity
Zo 28 september	Samendienst	Ochtend	Zendingsproject De Ark
Zo 05 oktober	Israël zondag	Ochtend	Shaare Zedek ziekenhuis
Zo 19 oktober	Micha zondag	Ochtend	Micha Nederland
Zo 02 november		Ochtend	MERK 2026
Zo 09 november		Ochtend	Youth for Christ GO
Zo 30 november	Avondmaal	Ochtend	Diaconaal Fonds
Zo 30 november	GAAV Event	Avond	GAAV invullen
Zo 14 december		Ochtend	International Justice Mission (IJM)
Wo 24 december		Avond	Kerstdienst team invullen

DECEMBER 2024

Update Brief

Youth for Christ Goeree-Overflakkee



WWW.GOEREE-OVERFLAKKEE.YFC.NL



YFC_60



AL 3 JAAR ÉCHT GEZIEN

Jouw jongere wordt al 3 jaar **écht gezien** in onze bus. Misschien is het je eigen kind, je nichtje of je buurjongen. Het zijn 'onze' jongeren.. Zie jij het ook?
De jeugd schreeuwt om écht gezien te worden.

Dankbaar en trots kijk ik terug op wat we **samen** met zo veel betrokkenen hebben betekend voor minimaal **150 van 'onze' jongeren**.

Met 5 verschillende teams zijn we elke week in **5 dorpen** met onze bus te vinden en er gebeurt zoveel meer..

We zijn God **dankbaar** voor **Zijn trouw en voor jou!**

Hartelijke high five namens het hele team,
Gersom Westerkamp (teamleider)



SMAAKT NAAR MEER

Een ontmoeting die naar meer smaakt.

Is het de ongedwongen sfeer of de geur van warme wafels?
Is het zweet op de basketbal of de zachte kussens in de lounge?
Of is het bij naam verwelkomd worden met:

'Wat leuk jou weer te zien!'

Wat het ook is. **Jongeren gaan open..**

Ze delen soms dingen die ze met niemand anders (durven) te delen.
Meerdere jongeren worden nu ook buiten de bus om
1 op 1 gezien en gehoord in ons GO samen **buddy project**.



**€35.000
VOOR DE MISSIE**

Meer dan 60 **HELDEN**. Heel veel fietsen, hardloop schoenen, toffe gesponsorde shirts, super weer en veel lekkere hapjes en drankjes .

De tour 'd Orange 2024 GO was het decor voor een geweldige dag met een **mega opbrengst**. Met dit geld kan een deel van de begroting worden gedekt in het voortzetten en uitbreiden van ons werk. **Ben jij erbij op 20 september 2025?!**

IN DEZE UPDATE

AL 3 JAAR ÉCHT GEZIEN

SMAAKT NAAR MEER

€35.000 VOOR DE MISSIE

RIDE THE WAVE

WE MISSEN:

WIST JE DAT?



RIDE

THE WAVE

Op Goeree-Overflakkee is niets te beleven..

Of toch wel?

Elke donderdag middag met een auto vol naar Ouddorp. Meerdere jongeren ontdekten het plezier van samen surfen of skaten.

Even geen scherm, geen verdovende middelen of problemen aan je hoofd.

Er écht even helemaal uit, **succes ervaringen bouwen en verbinden** met leeftijdsgenoten.

We zien uit naar komend voorjaar als we weer van start gaan.

In samenwerking met Sportteam Gemeente Goeree-Overflakkee, Natural High surfschool en Ride the wave project.



BUS GEZOCHT

- ✓ Tijdsduur omgerekend naar vrachtwagen
- ✓ Max 12 meter lang
- ✓ Bouwjaar voor 1998
- ✓ Evt. Touwrijtuig
- ✓ Evt. rolstoel bus
- ✓ Automaat of handgeschiktheid.
- ✓ Vlakke vloer
- ✓ Evt. al voorzien van lounge



Bel Gersom 0643679237

We zoeken jongeren op helpen hen groeien en bieden hen hoop

goeree-overflakkee.yfc.nl



WE MISSEN:

- Jou 1 keer per maand **in de chauffeursstoel** zodat je kan genieten van alle zwaaiende en toeterende mensen.
- Jou 2 tot 3 keer per maand **in de bus** zodat die ene jongere zijn verhaal aan jou kan vertellen.
- Jou 1 keer per maand wanneer het jou uitkomt **met een poetsdoek** zodat de bus er weer fris en schoon bij staat.
- Jouw (dagelijkse) **gebed** voor 'onze' jongeren en het team.
- Jouw (structurele) **gift** zodat er meer tijd is om jongeren écht te zien in plaats van de begroting rond krijgen.



Scan voor korte promo video

**Word (meer) betrokken bij dit mooie werk!
We komen graag met jou in contact.**

WIST JE DAT?

2024

- We een nieuwe bus zoeken! (best wel met spoed!)
- We nauw samenwerken met Gemeente GO, Stichting Zijn, Stichting Ontmoeting, Stichting Kairos, Samen Zien en meer.
- Circa 120 unieke jongeren de bus wekelijks bezoeken (soms zelfs van buiten het eiland)
- Stichting Omloop GO en Windfonds een mooie gift overmaakten.
- We een eigen heerlijk leven/pizza workshop ontwikkeld hebben.
- Gemiddeld 4,7 van 5 ster waardering door jongeren ontvangen.
- We ruim 400 kg fruit uitgedeeld hebben. (wel in stukjes gesneden.)
- We 508 unieke volgers op Instagram hebben.
- Onze ruim 25 straatteam medewerkers de jongeren ook buiten de bus om vaak tegenkomen.

Zaai jij mee?



goeree-overflakkee.yfc.nl/doneer

“Eigenlijk zijn jullie de enige plek waar ik me écht veilig voel..”

Kerkdiensten

Zondag 16 februari

09:30 uur Br. J. Strietman

18:30 uur Ds. H. Bleeker

Zondag 23 februari

11:00 uur Ds. E. de Jong

Samendienst

18:30 uur Ds. G.J. de Vogel

Zondag 2 maart

09:30 uur Br. H. Groeneboer

18:30 uur Ds. L. Janse

Zondag 9 maart

09:30 uur Ds. G. Verschuure

18:30 uur Ds. J. Smink

Woensdag 12 maart - Biddag

19:30 uur Ds. T. Koelewijn

Zondag 16 maart

09:30 uur Ds. T. Smink

Viering Avondmaal

18:30 uur Pastor H. van Dam

Zondag 23 maart

11:00 uur Ds. B. Schot

Samendienst

18:30 uur Ds. L. Krüger

Zondag 30 maart

09:30 uur Ds. D. Mohn

18:30 uur GAAV Event

Cor van de Belt

Zondag 6 april

09:30 uur Ds. E.A. van Hoof

18:30 uur Ds. O. Lohuis

Zondag 13 april

09:30 uur Br. W. Nijhof

18:30 uur Br. J. Brunt

Donderdag 17 april - Witte Donderdag

19:30 uur Ds. T. Koelewijn

Viering Avondmaal

Vrijdag 18 april - Goede Vrijdag

19:30 uur Br. M. Nap

Zaterdag 19 april - Stille Zaterdag

18:30 uur Stiltemoment

Zondag 20 april - Eerste Paasdag

09:30 uur Ds. L. Krüger

18:30 uur Ds. Mw. M. Wierenga

Maandag 20 april - Tweede Paasdag

10:00 uur Br. M.C. Lodder

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in de gaten.