

Zondag 02-02-2025
4e zondag na Epifanie

Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur
Br. B. Schot
“Let dus goed op hoe jullie luisteren”

GAAV Event 18.30 uur
Jeftha Bijpost

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Edwin Voogd

GAAV Event

Kerkenraadslid: Edwin Voogd

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: GEZ 304:1,2,3

Votum en groet

Zingen: GEZ 257

Kinderlied: HH 685

*De kinderen van 4-12 jaar gaan
naar hun eigen kinderdienst*

Inleiding op de dienst

Zingen: JDH 541:1,2,3

Morgengebed

Schriftlezing: Lukas 8:11-18 (NBV)

Zingen: OPW 679

Verkondiging

Zingen: OPW 755

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: OPW 276

Zegen

Muziek na de dienst

Koffiemoment ontmoetingsruimte

Collecte (*bij de uitgang*)



Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

*“Een ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen,
niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.”*

Agenda

Zondag 02 februari

09.30 uur Br. B. Schot

18.30 uur GAAV Event

Maandag 03 februari

13.00 uur Gebedsgroep

Dinsdag 04 februari

09.00 uur Open Kerk

18.15 uur Alpha Cursus

19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 05 februari

Donderdag 06 februari

Vrijdag 07 februari

Zaterdag 08 februari

10.00 uur Alpha Cursus

Zondag 09 februari

09.30 uur Ds. T. Koelewijn

18.30 uur Ds. L.J. Lingen

Gebed gevraagd voor:

Samuel Hameeteman

Een meelevende groet voor:

GGZ Delfland T.n.v. Britt Bruggeman

Zr. T. van Erkelens

Zr. G.J. Garritsen - van Gameren

Zr. C. Hameeteman - Noteboom

Zr. C.J. de Jong-Sandifort

Zr. M.G. Papavoine - Wondergem

Zr. C. Roozemonnd-Rijnbrand

Zr. P. (Tula) Smink-Bakopoulou

Zr. J. van Soest - Westdijk

Br. T. van de Steenhoven

Br. J.J. Vermeulen

Br. A. de Vlaming

Br. J. Westdijk

Jarig 03-02 - Zr. F. Warnaar-van Teijlingen

Jarig 06-02 - Zr. L. de Kort-Melgers

Vandaag 02-02 - In de ochtenddienst gaat voor br. B. Schot uit Hellevoetsluis

Voedselbank - We doen weer een oproep aan u allen, om de voedselbank te gedenken met uw giften. Graag houdbare etenswaren. Let u ook op de houdbaarheidsdatum. Uw gave komt goed terecht bij de medemens die het minder heeft. De krat in de kerk staat klaar!

Jumbo boodschappenactie - Spaart u mee voor de voedselbank? De zegels voor een boodschappenpakket die u niet hoeft, of te veel heeft, kunt u digitaal doneren aan Johan Akershoek. Hij zorgt ervoor dat de pakketten bij de voedselbank komen. Alvast bedankt namens onze medemens.

Vervoer gezocht - Voor een mevrouw uit Oudendoorn, welke slecht ter been is, wordt vervoer gezocht zodat zij de diensten in de gemeente bij kan wonen. Mocht je in de gelegenheid zijn of misschien nog vragen hebben, dan kan er contact opgenomen worden met haar zoon; reneslotboom@planet.nl

Aankondiging collecte voor Youth for Christ GO op 9 februari - In de ochtenddienst van 9 februari zal de tweede collecte zijn voor Youth for Christ op ons eiland. Mensen uit verschillende kerken werken samen om met een bus jongeren te bereiken op GO. Meer informatie: www.goeree-overflakkee.yfc.nl

Bezoek uit Oekraïne - Bij de gebedspunten van ons zendingsproject in Oekraïne ligt het accent op pioniersgemeente de Ark in Kyiv en de situatie en bediening van predikant Serghei Philippov en zijn gezin. Een jaar geleden waren zij in onze gemeente te gast.

Dit weekend en in de diensten op zondag verwelkomen we rondreizende dominee Oleksii Makaiov met zijn vrouw Oksana en hun kinderen Mark en Tim. Oleksii is de hoofdpredikant van de doopsgezinde gemeenten in Oekraïne, die door de oorlog verspreid zijn geraakt. Hij bezoekt voorgangers en groepjes gelovigen om hen tot steun en bemoediging te zijn. Met het gezin Makaiov is ook Sergheis vrouw Nastya en hun dochtertje Stefania meegekomen. Beide echtparen komen oorspronkelijk uit dezelfde kerk in het Oosten van Oekraïne en zijn al van jongs af aan bevriend. Bij de Russische oorlogsactiviteiten van tien jaar geleden zijn ze al uit hun woonplaatsen gevlucht, omdat hun huizen ingenomen of verwoest werden. Toen de oorlog met de grote inval van drie jaar geleden het hele land besloeg, zijn de vrouwen en kinderen naar Duitsland gegaan. In tegenstelling tot Serghei kan Oleksii nog wél het land uit, omdat hij andere papieren heeft. Bij onze gasten is ook Victoria. Zij was eerst gevlucht vanwege de oorlog, maar keerde terug naar Oekraïne om vanuit haar geloof de mensen en de kerk te dienen. Zowel Victoria, Oleksii als Serghei hebben geen eigen huis meer. Oleksii en Victoria 'wonen' waar ze op dat moment zijn, de anderen hebben een toevluchtsoord waar ze tijdelijk wonen. Dit weekend zijn wij hun huis en thuis.

Na de ochtenddienst is er ongeveer een half uur gelegenheid om meer van het leven, geloof en werk van onze gasten te weten te komen door vragen te stellen en in gesprek te gaan. Dit vindt plaats in de kerkzaal waarbij vertaling aanwezig is. Van harte aanbevolen!

Pastoraat - Pastoraat is te bereiken via telefoonnummer 06-39828862 (Janny Scholten). Bij geen gehoor kunt u een bericht achterlaten en wordt u terug gebeld. Of u stuurt een email naar bezoekcoordinator@doopsgezindoudorp.nl of zorgpastoraat@doopsgezindoudorp.nl. Ook dan krijgt u altijd antwoord.

Ochtenddienst

GEZ 304:1

God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

GEZ 304:2

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

GEZ 304:3

De Heilige Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

LDK 257:1

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbedding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

HH 685

Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen: God is goed!
Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen: God is goed!

God is liefde, God is ... God is goed!
God is liefde, God is ... God is goed!

Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen: God is goed!
Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen: God is goed!

JDH 541:1

Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer,
beproof m' en zie wat niet is tot Uw eer.
Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij;
Leid m' op de eeuw'ge weg, Heer, maak mij vrij!

JDH 541:2

O. Heer. heb dank 'k mag toch de Uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
Doopt mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam;
'k Wil leven Heer, tot eer van Uwe naam.

JDH 541:3

Zie Heer, hier ben ik; maak' mij een vat voor U;
Woon in mijn hart vernieuw het doe het nu!
Verbreek mijn wil, maak m' ook van hoogmoed vrij;
'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.

OPW 679

Hij is hier, Hij is bij ons, in ons hart, in ons huis, onder ons.
Hij is hier, Hij is bij ons; kom maar en vertrouw op Hem.

Hij is hier, Hij is bij ons, in ons hart, in ons huis, onder ons.
Hij is hier, Hij is bij ons; kom maar en vertrouw op Hem.

bij de God die leven geeft, geef je zorgen over aan Hem.
Open nu je hart voor het Levend Woord van God. Hij is liefde, Hij is liefde...

Hij is hier, Hij is bij ons, in ons hart, in ons huis, onder ons.
Hij is hier, Hij is bij ons; kom maar en vertrouw op Hem.

Leg je last maar neer bij de God die leven geeft,
geef je zorgen over aan Hem. Open nu je hart voor het Levend Woord van God.
Hij is liefde, Hij is liefde... Hij is liefde, Hij is liefde...

Hij is hier, Hij is bij ons;
kom maar en vertrouw op Hem.
Kom maar en vertrouw op Hem.

OPW 755

Bewerk ons hart, o God, Maak het goede grond.
Help ons te ontvangen wat U spreekt tot ons.

Plant uw Woord diep in ons hart; geef het rijke vrucht.
Leid ons in uw waarheid, Heer; geef dat twijfel vlucht.
Laat ons zien; laat ons Christus zien. Laat uw glorie ons beschijnen
als uw Woord gepredikt wordt. En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Uw Woord is levend licht voor ons verduisterd hart;
draagt ons door verleiding heen, wijst ons steeds uw pad.

Uw Woord is brood voor onze ziel, vrijheid voor de slaaf;
geeft ons wijsheid, voedt ons op. Heer, spreek tot ons vandaag.

Laat ons zien; laat ons Christus zien. Laat uw glorie ons beschijnen
als uw Woord gepredikt wordt. En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.

Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.

Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.

Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

OPW 276

Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij
door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!

Refrein:

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een
tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid
maakt vrij. Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
door 't gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis. (refrein)

Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:
Jezus regeert! (refrein)