

# Perspectief

EEN UITGAVE VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE OUDDORP  
37STE JAARGANG | NR.6 DECEMBER 2024

# Vanuit de kerkenraad

Matteüs 5:14-16

*Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.*

De periode voor Kerst worden ook wel de donkere dagen voor kerst genoemd. Met het schrijven van dit stuk heeft 1e adventzondag plaatsgevonden. De eerste kaars is aangestoken en het bloemstuk voor in de kerk illustreert mooi hoe het licht naar deze wereld komt. Het is God die naar ons toekomt met Zijn licht.

Het woord advent komt van het Latijnse 'adventus' wat 'de komende' betekent, 'God komt naar ons toe'. Wat is het bijzonder dat het niet van ons zelf afhangt maar dat God het heft in handen neemt om ons tegemoet te komen in Zijn liefde door in de geboorte van Jezus in deze wereld te komen.

We leven nu in de periode tussen Jezus hemelvaart en Zijn wederkomst. Deze tijd lijkt soms zo donker, in de wereld zien we onvrede, onrecht, honger en oorlogen. Ook kunnen er donkere periodes zijn in het persoonlijk leven, rouw, eenzaamheid of ziekte. Al deze dingen kunnen ervoor zorgen dat we het licht

kwijt raken. Maar het is God zelf die door Zijn Zoon naar ons toekomt, ook wanneer het donker is. Hij wil licht schijnen in en door ons leven heen.

In Mattheüs 5 lezen we: **"Jullie zijn het licht voor de wereld."** Dit is een opdracht van Jezus, om het geschenk dat we van Hem hebben ontvangen niet te verstoppert, maar op een standaard te zetten zodat iedereen het licht kan zien. We hebben een boodschap van hoop en waar Jezus verschijnt kan geen duisternis meer zijn.

Ook lezen we in Mattheüs: **"Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel"**. Onze opdracht is dat we altijd Zijn licht moeten schijnen in een wereld vol duisternis.

*Namens de kerkenraad  
Geoff Flikweert*

# Diensten rondom Kerst 2024



Dinsdag 24 december  
20.00 uur

## **Kerstdienst**

Ds. J. Smerk  
"Levenslicht"  
m.m.v. Gospelkoor

Woensdag 25 december  
10.00 uur

## **1e Kerstdag**

Ds. L. Krüger  
"Ook familie van Jezus? - Levenslicht"

Donderdag 26 december  
10.00 uur

## **2e Kerstdag**

Zr. M. Witkamp-Grinwis - Zangdienst  
"De herders zien Gods goedertierenheid"

Dinsdag 31 december  
18.30 uur

## **Oudejaarsavond**

Br. W. Nijhof

Woensdag 1 januari  
10.00 uur

## **Nieuwjaarsdag**

Ds. B. Davelaar  
Viering Avondmaal

# Pastorale

**Beste lezers,  
door God gewild en geliefd,**

Op het moment van schrijven van deze pastorale hebben we net een feest achter de rug, het Sinterklaasfeest. En we zijn alweer op weg naar het volgende feest. Het kerstfeest, met daarna al snel oud en nieuw.

We zitten nu in de adventsperiode. Het woord "Advent" komt van het Latijnse "Adventus", en betekent letterlijk "komst". De Adventsperiode is dus een tijd van verwachting van wat komt. Interessant voor ieder persoonlijk is natuurlijk het antwoord op de vraag, wat verwacht ik nu eigenlijk in december 2024?

Is dat een nieuwe baan, pensioen, genezing, een wereldreis, een relatie, een kindje, eindelijk dat huis, een nieuwe auto enzovoorts. Allemaal dingen waar we natuurlijk naar uit mogen zien. Maar drukken al die verwachtingen misschien niet naar de achtergrond wat God ons wil geven, waar God ons naar uit wil laten zien? Naar een ware ontmoeting met Hemzelf?

Het thema van de kersnachtdienst is "Levenslicht". Daar zitten 2 woorden in: "Leven" en "Licht". Het inspiratieboekje over advent van het Evangelisch

College, ja bronvermelding is wel zo eerlijk, bracht me wat betreft het woord "Licht" bij Numeri 6:25. Daar lezen we de priesterzegen en staat het gebed tot God om het licht van Zijn (aan)gezicht over ons te laten schijnen.

Door het gezicht van iemand te zien, ontmoeten we iemand, weten we echt wie iemand is. Uitgerekend met kerst vieren we dat God zich laat kennen, Zijn gezicht laat zien. Dat gebed uit het Oude Testament, is namelijk uitgekomen omdat Zijn zoon werd geboren. En dat aangezicht van God, maakt duidelijk, en zegt ook zelf: Ik ben het Licht van de wereld (Johannes 8:12a).

En als we het over "Leven" hebben, dan herinneren we ons natuurlijk allemaal de tekst waar Jezus zegt dat Hij de weg de waarheid en het leven is en iets verderop zegt Hij dat als we Hem kennen, we ook Zijn vader, God, kennen (Johannes 14:6-7). "Leven" en "Licht" vullen elkaar dus aan: door Jezus zien we Gods gezicht en kennen we Hem.

Straks gaan we weer op pad, naar 2025. Hoe zit het met ons gezicht, met ons gelaat? Als onze broeder, zuster, buurman, tante, collega, klasgenoot, ons ge-

zicht ziet, wat zien ze daar dan in? Zien ze het “Licht” en het “Leven”, zien ze het “Levenslicht”? Als dat nog niet zo is, dan hebben we daarin misschien nog het nodige recht te zetten. Dan is het tijd om actie te ondernemen!

Weet u waar ik nu voor 2025 zo op hoop, wat mijn verwachting is? Dat ons gezicht en handelen een weerspiegeling van Jezus en uiteindelijk God zijn. Met vallen en opstaan. Daar is volharding voor nodig, daar is saamhorigheid voor nodig. Maar bovenal is daar voor nodig dat we ons eigen gezicht blijven toewenden naar Het licht wat God een gezicht geeft: Jezus Christus, onze verlosser en middelaar. Iets wat we met zijn allen zo mooi kunnen en mogen vieren met het Heilig Avondmaal op nieuwjaarsdag.

Mag ik u vragen dat met mij mee te verwachten?

*Met een zegenende groet,  
Edwin Voogd*

## Gedicht

*In het duister van de nacht  
werd Het Woord gebracht.*

*Een helder licht  
Gods aangezicht.*

*Een Kind van Leven  
ons gegeven.*

*Zijn erbarmen  
wil omarmen  
en verwarmen  
klein mensenkind  
die Hij zo bemint.*

*Een helder licht  
Gods aangezicht.*

*Een lichtend kruis  
Een eeuwig thuis.*

Rieteke Hoogendoorn, 2013

# Voorwoord

*Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.*

Achter ons ligt Eeuwigheidszondag, we hebben de mensen herdacht die ons zijn voorgedaan. We denken aan de families die een geliefde moeten missen. Ook zijn er kinderen binnen onze gemeente geboren, we zijn dankbaar voor deze nieuwe levens.

We leven in de Adventstijd, een tijd van uitzien naar de geboorte van het kindje Jezus. Maar ook van bezinning in ons soms zo drukke bestaan. Het is ook een tijd waarin de dagen kort zijn en de nachten lang. Zeker voor de mensen die eenzaam zijn, is dit een moeilijke tijd, laten we hen niet vergeten door een bezoekje te brengen of een kaartje te sturen. We zien uit naar Kerst! We hopen op mooie kerstdiensten, in de kerstnachtdienst zal het gospelkoor samen met de gemeente veel bekende kerstliederen zingen, het thema is "Levenslicht". De Kerstnachtdienst is een mooie gelegenheid om mensen uit te nodigen die niet of niet vaak meer in de kerk komen. En ook op 1e en 2e Kerstdag zijn er kerkdiensten waarvoor iedereen uitgenodigd wordt.

De redactie wenst u veel leesplezier en alvast Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig en Vredevol 2025!

# Kinderwerk

**Medewerker Annette Breen vertelt over haar taak in het kinderwerk:**

Al een aantal jaren werk ik mee in het kinderwerk. In alle groepen en leeftijden heb ik meegewerkt en doe dat nog steeds. Het leuke is dat het bij iedere leeftijd weer anders is. Een hele tijd heb ik bij de kleuters geholpen. Het is zo mooi om te zien hoe goed ze al mee kunnen zingen. Inmiddels ben ik leiding bij de peuters. Weer heel anders, maar ook heel leuk om in die leeftijdsgroep te helpen. Wat ik zo mooi vind aan het kinderwerk is dat ieder kind mee doet en het op zijn of haar manier beleeft en dat ik iets van het geloof mee mag geven.

**5 oktober** hebben we de kindermiddag gehad met een voorstelling van Deksel's Theater. Het thema was Oei! Ik bloei! Het was een fijne middag en de kinderen leerden dat God van hen houdt. Liefde met een hoofdletter L speelde de hoofdrol. Na het gebed, zingen, en een knutsel was het tijd voor een lekkere maaltijd. Kees en Ineke Nagtegaal bakten frietjes met wat lekkers erbij. We zien terug op een mooie middag met elkaar. Wat was het waardevol om ook ouders en kinderen van buiten onze gemeente te ontmoeten. Dank ook aan de vele medewerkers en dank aan het fonds Doopsgezinde Gemeente Zuid Limburg voor hun gift van € 700 waardoor deze middag mogelijk was!

**Op 6 oktober** hebben de kinderen in de kinderdienst onder leiding van Dien een schoenendoos gevuld en mooi beplakt en gekleurd. De kinderen gingen van de speciale kinderdienst in het teken van geven en iets doen voor de ander. 20 mooie dozen zijn gevuld en heeft Dien ingeleverd bij de organisatie van de stichting schoenendoosactie. In de gemeente zelf is ook aandacht geschonken aan deze actie.

**6 november** vierden we dankdag met de kinderen, we volgden het programma: "Alles is van U". Er was tijd voor gebed, zingen een vertelling over de muntjes van de arme weduwe die alles wat ze had teruggaf aan God. Natuurlijk was er tijd voor een knutsel en een spel waar de kinderen geen genoeg van kregen. Na de maaltijd was het weer tijd om naar huis te gaan.



**Op 1e advent, 1 december**, zijn we gestart met het kerstproject: "Bestemming Bethlehem". Er is boven in beide kinder-ruimtes plaats gemaakt voor een beleve-

nistafel. Er zijn in een landschap huizen geplaatst met daarin het wekelijkse thema. De huizen worden door de kinderen samen met de leiding uitgepakt en zo volgt het evangelie. De eerste week gaat over Naomi en Ruth op weg naar Bethlehem. (Ruth 1:1-22 en Ruth 4:13-22) In de tweede week komt David aan bod die in Bethlehem als koning wordt gezalfd (1 Samuel 16:1-13) Vervolgens komt de profeet Micha met de profetie over Bethlehem (Micha 5:1-4a)

**In de laatste advent week** leren we over Maria en Jozef die op weg gaan naar Bethlehem (Lucas 2:1-5) Op kerstmorgen bespreken we de wijze mannen die de ster naar Bethlehem volgen. (Matt. 2-1-12)

Een boeiend project, en kom gerust een kijkje boven nemen en zie en beleef zelf de mooie belevenistafel.



Hier enkele foto's van het werkje van 2e Adventszondag.





# Nieuwjaarsgedicht

*Bladzijde één ligt al reeds open  
op de eerste dag van 't nieuwe jaar,  
Jezus als de Alpha en Omega  
staat ook dit jaar weer voor jou klaar!*

*Ga met Hem door alle dagen  
maar neem niet meer dan deze dag,  
Hij geeft je steeds voldoende Manna,  
zodat je vredig leven mag!*

*Luister aandachtig naar Zijn woorden,  
vandaag geeft Hij je troost en kracht,  
het nieuwe jaar ligt in Zijn handen,  
je wordt beschermd door Jezus macht!*

*Bladzijde één van Gods dagboek,  
begint met Zijn goedheid en Zijn trouw  
en elke dag mag je lezen  
Zijn diepe woorden: "Ik hou van jou!"*

Els Hengstman-van Olst, 2018

# Even voorstellen ...

Beste lezer,

**Mijn naam is Arie Wesdorp, ik woon in Dirksland. Ben getrouwd met Anja en van onze kinderen is alleen de jongste Mayke (21) nog regelmatig bij ons thuis. Kleinkinderen brengen de jeugd opnieuw bij ons binnen, dankbaar en waardevol!**

Hoewel DGO Ouddorp voor mij geen onbekende plaats is ben ik pas dit voorjaar formeel als (belijdend) lid toegetreden. Anja en Mayke zijn toen ook “vriend” geworden van onze kerk! In mijn zgn. “dagelijks leven” ben ik gepassioneerd bloembollenteler. Op onze velden groeien tulpenbollen die we in de zomer oogsten en daarna richting onze afnemers gaan. Daarnaast mag ik ook een aantal bestuursfuncties vervullen in mijn vakgebied. In het Waterschap Hollandse Delta ben ik lid van het algemeen bestuur.

Wanneer u de vraag stelt waarom “Doopsgezind” denk ik eerst goed na. Voor mij is het in vooral de kerk, de mensen, de prediking, de openheid en getrouwheid die je steeds ervaart wat mij aanspreekt. Daarbij komt de verdiepende historie van de Doperse gezindheid die op mij overkomt, als het maken van bewuste keuzes. Jezelf als mens maar



vooral ook samen als Kerk “apart” zetten in de toewijding voor God. Dit trouwens wel zonder daarbij je omgeving uit het oog te verliezen.

Een actuele vraag binnen kerkgemeenschappen, en zo ook in Ouddorp, is hoe staan we in de wereld en hoe zien we onszelf als Kerk, nu en naar de toekomst. Wat mij betreft zijn onze “kernwaarden” geloof in de drieëinig God en Vader, vertrouwen in Zijn onuitputtelijke Liefde, die er is voor een ieder van ons, een stevig fundament.

## Van de GAAV Jeugd

Echter om dit vorm en betekenis te geven hebben we een “Levende Kerk” nodig. Dat is vandaag de dag geen vanzelfsprekendheid. Gelukkig zie ik in onze Kerk steeds opnieuw dat we hier in gezamenlijkheid, ieder op eigen wijze invulling en uitdrukking aan geven.

Dit brengt mij gelijk op nog een ander punt: Vrijwilliger zijn in de kerk; hoe denk je daarover en wat betekent dat voor jou? Vooropgesteld: ik voel me best prettig op mijn vaste plek in de dienst of een enkele keer ergens anders aanschuiven. Daarbij, en dat is belangrijk, deel uit maken van een activiteit versterkt wel de binding, je spreekt meer mensen en leert van elkaar. Het is fijn en nodig dat er mensen zijn die als vrijwilliger in de kerk initiatief nemen. Daarbij is het dubbel zo fijn als deze groep ook gehoor vindt en er werkelijk activiteit is. Dus we hebben ze beiden nodig!

Afrondend: al schrijvende vond ik het leuk om mee te doen aan dit voorstelrondje. Ik hoop dat we elkaar steeds opnieuw mogen ontmoeten in onze kerk, in gezondheid en verlangend naar de kracht van het “Woord”!

We vinden het erg leuk om naar de GAAV Jeugdzolder te gaan, omdat het een erg leuke groep is waar het altijd wel gezellig is. Het is fijn om gezamenlijk over God te praten en daarnaast het ook leuk te hebben. Ook hebben we af en toe een activiteit waar we naar uit kunnen kijken. Laatst zijn we naar Port Zelande geweest. Hier hebben wij erg van genoten. Tot slot zijn wij erg dankbaar voor deze groep en voor de mensen die er aan bijdragen.

*Door Gijs Nap en Noah Witkamp*



# Bloemstuk Advent 2024

**Op 24 november vierden we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag is altijd heel bijzonder met de herinneringen aan de mensen van wie we afscheid moesten nemen. In het midden van de liturgische bloemenversiering stond een "hemelladder" - een symbool dat we op weg zijn naar het hart van God de Vader in leven en sterven. De blikrichting is van beneden naar boven.**

## Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de eerste Advent.

De "hemelladder" blijft op zijn plaats en wordt nu het symbool van Advent en Kerst. Gods verlangen naar ons mensen is zo groot dat hij op reis gaat - van boven naar beneden. Dit wordt tastbaar in zijn zoon - een kind in de kribbe wordt een bewijs van Gods liefde voor ons mensen.

Vier witte kaarsen worden op de stappen van de ladder geplaatst. Ze worden zondag voor zondag aangestoken - van boven naar beneden.

De ladder is eenvoudig versierd op de vier zondagen van Advent - dennentakken en groen lopen aan één kant tot op de grond. Groen als teken van hoop.

Dit verlangen van God naar ons mensen en de weten wat dit betekent voor deze wereld en voor ieder van ons is terug te vinden in veel adventsliederen - zowel oude als nieuwe.

## Voor de 1e Advent

*God lof! Nu is gekomen  
Gods aangename tijd:  
de Koning onzer dromen,  
de Heer der heerlijkheid  
treedt, zonder praal en pracht,  
in onze wereld binnen,  
om hier te overwinnen  
de duivel en zijn macht.*

## Voor de 2e Advent:

*Kom tevoorschijn uit de duisternis.  
Doe gerust een stap vooruit.  
En vertrouw maar  
dat het veilig is.  
Jezus zelf nodigt je uit.  
Wij lopen naar het licht toe.  
Wij lopen naar het licht toe.  
Als je twijfelt  
hoe je verder moet,  
als je niet meer weet waarheen.  
Kom dan bij ons.  
Wij zijn ook op zoek.  
Loop de weg toch niet alleen.  
Er is vrijheid om op weg te gaan,  
te ontdekken wie God is.*

### **Voor de 3e Advent:**

*De nacht is haast ten einde,  
de morgen niet meer ver.  
Bezing nu met verblijden  
de heldre morgenster.  
Wie schreide in het duister  
begroet zijn klare schijn,  
als hij met al zijn luister  
straalt over angst en pijn.*

### **Voor de 4e Advent:**

*Vier kaarsen zullen branden.  
Het lich groeit vlam voor vlam.  
Het houdt de nacht gevangen  
totdat hij komt.*



# Herinneringen door een oude koffiebus

Wikkend en wegend stond ik ermee in m'n handen voor de kraam op parkeerterrein Dorpstienden. Als liefhebber van oude blikken had ik wel zin om deze mooie koffiebus te kopen, maar toch zette ik hem terug. Hij ging niet voor een kwartje weg en wie weet wat ik verder nog tegen zou komen. Het was nog in de guldentijd, bij één van de eerste rommelmarkten van onze gemeente. De jaarlijkse voorloper van onze huidige fairs en later omgedoopt tot 'kringloopmarkt'. Opeens werd ik aangetikt en iemand duwde de koffiebus in mijn handen. Het was Annie. "Bij twijfel, doen!" leek haar adagium. Ons dagelijks bakkie troost komt nog steeds uit dit fraaie geelgroene blik met gouden letters.

Hoewel ik wist dat het haar niet goed ging, kwam de afkondiging in de kerk van Annies overlijden voor mij onverwacht. Zij was één van de mensen die in de tijd van opbloei en opbouw van de gemeente, vanaf eind jaren 80 van de vorige eeuw, voor lange tijd bij ons hebben gehoord. Al in de tijd van de schuilkerk bezocht ze de diensten, van oorsprong was zij katholiek. Nooit is het tot een lidmaatschap gekomen en helaas ontstond er in de laatste jaren een verwijdering die uiteindelijk niet is opgelost. Dat Annie heel veel heeft bijgedragen aan de gemeente staat echter buiten kijf.

Bij de opening van het kerkgebouw in 1992 en de opening van de nieuwbouw in 2004 verzorgde zij met verve de catering. Ook bij vakantiebijbelspelweken en andere grootschalige happenings was Annie in de keuken van de kerk te vinden. Haar kinderen bezochten de zondagsschool onder leiding van Wijnand Tanis en vanaf middelbare-schoolleeftijd de Bijbelkring voor jongeren. Ze werkte hard en vond gastvrijheid in de christelijke gemeente heel belangrijk. Zo was zij de initiator van de soep- en broodmaaltijden na de kerkdienst die we nu nog steeds met regelmaat genieten. Bij doordeweekse bijeenkomsten zoals het Leerhuis zette Annie de koffie en deed ze de afwas. Verschillen in opvatting over hoe gastvrijheid binnen de gemeente ingevuld moest worden – en wat ieders taak daarbij was – zorgden meer dan eens voor onderlinge wrijving. In mijn beleving lukte het desondanks steeds om mét die verschillen samen verder te gaan binnen het verband van de gemeente.

Annie kwam vaak over de vloer in het gezin van Wijnand en Jo Tanis. Gevraagd naar haar herinneringen zegt Jo: "Annie was altijd bezig het de ander naar de zin te maken, dat mensen het fijn hadden. Deed graag iets lekkers bij de koffie. Ook voor onze kinderen kwam ze vaak met iets

leuks. Wijnand zei wel eens tegen haar dat liefde niet te koop is. Maar zo was het niet, ze deed het vanuit haar hart.”

Een andere vertrouwde bezoeker in huize Tanis was de onlangs overleden Piet van Wijk. In de periode nadat hij weduwnaar was geworden ging hij er graag op de koffie. Daar ontmoette hij ook zijn tweede vrouw, werkzaam in de juwelierswinkel van Tanis. Sinds Piet met haar trouwde hoort hij bij de Gereformeerde Kerk. Maar daarvoor was hij jarenlang lid in onze gemeente. Zijn eerste echtgenote Frija, de moeder van Petra Troost en Jacqueline van Koppen, was één van de eerste dopelingen kort na de opening van de nieuwe kerk. Enkele jaren later volgden Piet en Jacqueline. Maar al vanaf mijn vroegste herinneringen aan de diensten in de schuilkerk, als jong kind nog, zat Piet met zijn gezin in de kerkbank direct achter ons. Altijd even contact – een knipoog, groet of gezellig praatje.

Ook Piet heeft veel bijgedragen aan de bediening van de gemeente in de jaren van wonderlijke groei na de komst van ds. Smink. Toen Frija halverwege de jaren 90 het initiatief nam om aandacht te besteden aan de vluchtelingen die verbleven in het toenmalige asielzoekerscentrum in Burg Haamstede, steunde Piet dat

volledig. Frija en Piet nodigden asielzoekers uit voor de kerkdiensten, en minstens één van hen kwam tot geloof. De gemeente raakte bij het werk betrokken, onder meer in een taxi-service van halen en brengen. De ervaring van verbondenheid met Piet is altijd gebleven – zowel als dorpsgenoten maar zeker ook in geloof. We mogen in dankbaarheid terugzien op wat hij betekend heeft in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp.

*Door Elma Posthuma*

## Duitstalige diensten in December

Kerstavond en Oud & Nieuw zijn ook in Duitsland traditionele feestdagen, wat niet betekent dat iedereen die thuis doorbrengt. Er blijkt altijd weer belangstelling voor de Duitstalige diensten op 24 en 31 december om half vijf 's middags. Ook dit jaar zetten we de deuren van de kerk weer voor Duitssprekenden open! Wilt u bidden voor alle mensen van welke natie of taal dan ook, die aan het einde van het jaar open staan voor het bezoeken van een kerkdienst? Bid dat ze een plek kunnen vinden waar ze een ontmoeting met God hebben en dat zijn Woord ingang vindt in hun leven.

# CD-recensie

**Tommee Profitt – The Birth Of A King**  
3:16 Europe

**Het uitbrengen van een kerst-CD is voor iedere zichzelf respecterende artiest op een gegeven ogenblik een ‘must’ en vooral een ingewikkelde procedure. Veel mooier dan dit product dat ik nu beluister wordt het bijna niet.**

Verbluffende muziek, prachtige arrangementen en extreem getalenteerde muzikanten. Het gaat dan over het album “The Birth Of A King: Live In Concert” van super producer Tommee Profitt. Hij produceerde en speelde onder meer mee op producties van Crowder, Toby Mac en Rend Collective. Aan dit eigen project werd medewerking verleend door een 60-koppig orkest, een uit 100 personen bestaand koor en twintig andere artiesten, waaronder: Tauren Wells, Crowder, Chris Tomlin, Kari Jobe, Sarah Reeves, Rachael Lampa en Colton Dixon. Dit fantastische concert werd live uitgevoerd in de gerenommeerde Grand ‘Ole Opry in Memphis. Maar liefst 17 traditionele kerstliederen (waaronder: ‘O Come O Come Emmanuel’, ‘Go Tell It On The Mountain’, ‘O Come All Ye Faithful’ en ‘God Rest Ye Merry Gentlemen’) worden in een prachtige filmische setting georkestreerd uitgevoerd. Als extraatje is een Blu-ray bijgevoegd, waarop dit bijzonder indrukwekkende concert is te zien en beluisteren.

*Ben Scholten*





# Kerstpakkettenactie

**Ook dit jaar vragen wij u om te delen met mensen rondom ons, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.**

Dit kunt u doen door uiterlijk DV 16 december een gift over te maken:

o.v.v. "Kerstpakkettenactie"

IBAN NL 13 RABO 035 12 64 272

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente  
Ouddorp

*Het is niet mogelijk om boodschappen en geschenken in de kerk neer te zetten voor deze actie.*

U kunt ervan overtuigd zijn dat de ingezamelde gaven met zorg, liefde en aandacht – in de vorm van boodschappenpakketten – worden verdeeld.

Mogen we op uw bijdrage rekenen?  
Alvast hartelijk dank!



# Advent-kerstconcert in DGO

D.V. **zaterdag 14 december** gaan wij op weg naar kerst en wordt in onze Doopsgezinde Kerk weer een advent-kerstzangavond gehouden. Aanvang **19:30 uur**.

Medewerking verlenen:

Ds Joh. Sminck, verbindende teksten

Wilbert Magré, vleugel

Jeannette Jeliers, dwarsfluit

Gebroeders Bontenbal, zang

Yiska den Breejen, zang

Jan Teeuw, orgel

De toegang is vrij, er is een collecte tijdens het concert. Houdt deze avond vrij, kom ook!



# Scipio-app

**Tijdens de ledenvergadering van maandag 25 november is de Scipio-app gelanceerd. Deze app kan op uw mobiele telefoon of tablet geïnstalleerd worden en gebruikt worden om adressen, telefoonnummers en andere gegevens van leden en vrienden op te zoeken.**

Daarnaast biedt de Scipio-app de mogelijkheid om de agenda van de kerk te zien, nieuwsberichten en foto's te delen, in besloten groepen met elkaar te overleggen en giften over te maken. Deze functies gaan we nu nog niet gebruiken, omdat we nog in de test- en aanmeldfase zitten. Zodra de meeste mensen de app geïnstalleerd hebben en de app goed bevalt, zullen we de functies uitbreiden.

## Het instellen van de app

Als u de app op uw telefoon installeert, kunt u zelf een profielfoto instellen en kiezen welke van uw gegevens u wilt delen met andere gebruikers. Naast leden van onze gemeente worden ook vrienden uitgenodigd om deel te nemen aan de app. Als u zich niet aanmeldt, zullen alleen uw roepnaam en achternaam zichtbaar zijn in de app, zonder verdere gegevens. Hoe meer mensen de app gebruiken, des te completer en bruikbaar de app is. Dus meld u zich alstublieft aan!

## Registreren

Als het goed is heeft u deze week een mailtje ontvangen met de uitnodiging om de Scipio app te installeren. Het mailadres wat daarvoor gebruikt is, is datgene wat bekend is in de ledenlijst. Als u deze email niet kunt vinden, controleer dan eerst even of de mail in de spammap terecht is gekomen. Als u de mail niet ontvangen hebt, dan is uw mailadres foutief of in zijn geheel niet in de ledenadministratie geregistreerd. In dat geval kunt u een mailtje sturen naar ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl met uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en of u lid of vriend bent. Dan worden uw gegevens zo snel mogelijk aangepast en ontvangt u per mail een uitnodiging voor de Scipio-app.

U kunt de app ook rechtstreeks installeren via de App Store of de Play Store en u registreren met het e-mailadres wat in de ledenadministratie bekend is. De app werkt eenvoudig en is vergelijkbaar met veel andere apps, dus we verwachten dat de meeste mensen er snel mee uit de voeten kunnen. Als u hulp nodig hebt bij de installatie of de werkwijze van de app, vraag dan gerust of iemand binnen de gemeente u kan helpen. We hopen dat binnenkort iedereen die een mobiele telefoon of tablet heeft, zich heeft aangemeld en dat deze app het onderlinge contact nóg makkelijker maakt en zal bijdragen aan de opbouw van de gemeente.

# Korte berichten

## Kersttocht kinderwerk

Op 24 december organiseert de Gereformeerde Kerk een kersttocht. Al wandelend horen en zien we het kerstverhaal. Graag willen we met onze kinderen meewandelen. (2 km) We verzamelen in de hal van het kindergedeelte van onze kerk, de exacte tijd volgt na opgave. Gezamenlijk lopen we dan naar de Gereformeerde Kerk aan de Dorpstienen 15. De kersttocht start tussen 17:00 - 19:00 uur. Om de kinderen te begeleiden zoeken we nog medewerkers. Opgeven van de kinderen en leiding kan tot uiterlijk 10 december via [kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl](mailto:kinderwerk@doopsgezindouddorp.nl). Wij zorgen dan voor opgave bij de Gereformeerde kerk. Wandel je mee? Er is tijdens de tocht een collecte voor Kika en denkt u ook aan een veiligheidshesje zodat u en uw kind(eren) goed zichtbaar zijn?

## Buurtkast Ouddorp

Denkt u aan de buurtkast welke te vinden is aan de Julianaweg 40 in Ouddorp? We zoeken het liefst houdbare producten. Je kan denken aan o.a.: rijst, pasta, thee, soep in blik, tandpasta, maandverband, afwasmiddel, wc-papier enz.. Je pakt eruit wat je nodig hebt (max. 3 producten per keer) en legt erin wat je kunt missen of wilt ruilen. Met het buurtkastje help je elkaar en voorkom je verspil-

ling. Kun je iets missen of heb je iets over wat je zelf niet gebruikt? Breng het naar de buurtkast. Op zondag is deze buurtkast gesloten, van maandag t/m zaterdag geopend wanneer het buiten licht is.

## Boekenhoek

Graag willen we onze boekenkast weer aanvullen met romans, kinderboeken e.d. voor verkoop tijdens de winterfair. De voorkeur gaat uit naar eigentijdse en zo mogelijk recente lectuur. Deze kunnen gebracht worden tijdens de inlevermomenten van de fair of tijdens Open Kerk

## Voedselbank

We doen weer een oproep aan u allen, om de voedselbank te gedenken met uw giften. Graag houdbare etenswaren. Let u ook op de houdbaarheidsdatum. Uw gave komt goed terecht bij de medemens die het minder heeft. De krat in de kerk staat klaar!

## Pastoraat

Pastoraat is te bereiken via telefoonnummer 06-39828862 (Janny Scholten). Bij geen gehoor kunt u een bericht achterlaten en wordt u terug gebeld. Of u stuurt een email naar [bezoekcoördinator@doopsgezindouddorp.nl](mailto:bezoekcoördinator@doopsgezindouddorp.nl) of [zorgpastoraat@doopsgezindouddorp.nl](mailto:zorgpastoraat@doopsgezindouddorp.nl) Ook dan krijgt u altijd antwoord.

# Ringdag: 19 januari 2025

**Komende Ringdag wordt gehouden in Rotterdam in de voormalige vermaning van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam, nu genoemd "Muziekwerf".**



## Programma

- 10.00 uur Aankomst + inschrijving leden/belangstellenden deelnemende Gemeenten
- 10.30 uur Opening door vz RingZuidWestNederland (Ds. Margreet Eberwijn - Verveld)
- 10.35 uur Dienst Thema: "Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet" (Ds. Christien Duhoux-Rueb)
- 11.30 uur Koffie en 'ring'werken
- Er zijn 2 presentaties tijdens het koffiedrinken:
1. Toelichting op de verbouwing van het kerkgebouw van Doopsgezinde Kerk naar "Muziekwerf" door Roswitha Abraham (directeur "Muziekwerf")
  2. Toelichting op het project "Op Stap" door Floris Groeneveld (de collecte tijdens de dienst is daarvoor bestemd)
- 12.30 uur Lunch
- 13.30 uur Workshops:
1. Wandeling Rotterdam 'ik zie, ik zie, wat jij niet ziet'
  2. 500 jaar 1ste volwassene doop - historisch perspectief
  3. Workshop zang rond Psalm 25
  4. Dansworkshop thema
  5. Kinderworkshop over het thema "ik zie, ik zie, wat jij niet ziet"
- 15.00 uur Terugkoppeling workshops
- 15.15 uur Afsluiting Christien Duhoux met o.a. zingen "Ik voel de winden Gods vandaag" (wordt opgenomen)
- 15.25 uur Afsluiting door ringvoorzitter Margreet Eberwijn
- 15.30 uur Einde Ringdag

**Dank!**

**Beste broeder of zuster van  
Doopsgezinde gemeente Ouddorp**

De bus wordt steeds meer een fenomeen op het eiland. Afgelopen vrijdag vierden we met het team ons 3 jarig jubileum. Wat is het mooi om te zien hoe God onze inspanningen zegent in de inmiddels 5 dorpen waar we in onze bus vele jongeren ontmoeten. Wekelijks mogen we vele (soms zeer) schrijnende verhalen van jongeren aanhoren. We mogen jongeren aan het denken zetten met onze prikkelende vragen. Sommige jongeren ervaren voor het eerst hoe het is dat er iemand voor ze bidt of krijgen hun eerste bijbel. Daarnaast zien we een aantal jongeren ook buiten de bus om met ons buddy project en doen we nog meer, maar daarover later meer in onze nieuwsbrief.

We blijven ook dromen over Ouddorp als standplaats van de bus. We geloven dat dit op Gods timing zal gebeuren. Wordt jij nou enthousiast van wat je van ons werk hoort en zou je willen onderzoeken of het bemannen van de bus iets voor jou is? Neem dan contact op met Ariette (0616046522) om in te plannen dat je een keer mee draait in een van de dorpen waar we al staan!

Super bedankt voor jouw betrokkenheid!  
Hartelijke high five, Gersom Westerkamp

Scan voor korte promo video



scan de QR code  
en ondersteun  
YFC op GO

**YOUTH**  
FOR CHRIST

Goeree-Overflakkee



# Winter fair

**14 december**  
**09.00 - 14.00 uur**

Erwtensoep, uien, stoofperen, appels, koffie, thee,  
gebak, Mennistenbrood, kerststukjes, speelgoed,  
modeshow om 10.30 uur en nog veel meer!

 **Ouddorp**  
Doopsgezinde Gemeente

Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp



## Colofon

Perspectief verschijnt zes keer per jaar.

Deadline kopij edities 2025: 07-02, 04-04, 23-05, 04-07, 19-09, 05-12.

De vaste vrijwillige bijdrage is €10,- per jaar. IBAN: NL13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. Perspectief 2024, of gebruik de QR-code hiernaast.



### Redactie

Dianne Joppe, Erika de Vos, Amber Kattestaart, Ineke Nagtegaal

### Adres

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp  
Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp  
0187 68 29 26 | [www.doopsgezindouddorp.nl](http://www.doopsgezindouddorp.nl)

### E-mail

[scriba@doopsgezindouddorp.nl](mailto:scriba@doopsgezindouddorp.nl)  
[redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl](mailto:redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl)  
[ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl](mailto:ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl)  
[pr@doopsgezindouddorp.nl](mailto:pr@doopsgezindouddorp.nl)

Alle kerkdiensten worden uitgezonden via Archipel: 105.6 FM/Kabel 105.9FM en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via de website diensten terugluisteren.

# Kerkdiensten

## Zondag 15 december -

### 3e Adventszondag

09:30 uur Br. M. Padmos

18:30 uur Ds. T. Smink

## Zondag 22 december -

### 4e Adventszondag

09:30 uur Ds. L. Krüger

18:30 uur Ds. B. Davelaar

## Dinsdag 24 december - Kerstavond

16:30 uur Heilig Abent

Duitstalige kerkdienst

20:00 uur Ds. J. Smink

## Woensdag 25 december - 1e Kerstdag

10:00 uur Ds. L. Krüger

## Donderdag 26 december - 2e Kerstdag

10:00 uur Zr. M. Witkamp-Grinwis

## Zondag 29 december

09:30 uur Ds. Mw. M. Wierenga

18:30 uur Br. B. Soeteman

## Dinsdag 31 december -

### Oudejaarsavond

16:30 uur Silvester

Duitstalige Kerkdienst

18:30 uur Br. W. Nijhof

## Woensdag 1 januari 2025 -

### Nieuwjaarsochtend

10:00 uur Ds. B. Davelaar - Avondmaal

## Zondag 5 januari

09:30 uur Gs. G. Mink

18:30 uur Ds. Mw. J.C. Scholte -  
de Jong

## Zondag 12 januari

09:30 uur Ds. E.A. van Hoof

18:30 uur Ds. J. Smink

## Zondag 19 januari

09:30 uur Ds. F. van den Akker

18:30 uur Ds. L. Krüger

## Zondag 26 januari

11:00 uur Br. M. de Gast - Samendienst

18:30 uur Ds. N. de Boo

## Zondag 2 februari

09:30 uur zie website

18:30 uur GAAV Event  
Jeftha Bijpost

## Zondag 9 februari

09:30 uur Ds. T. Koelewijn

19:30 uur Ds. L.J. Lingen

## Zondag 16 februari

09:30 uur Br. J. Strietman

18:30 uur Ds. H. Bleeker

## Zondag 23 februari

11:00 uur Ds. E. de Jong - Samendienst

18:30 uur Ds. G.J. Vogel

Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in de gaten.