

Zondag 24-11-2024
Eeuwigheidszondag

Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. J. Smink

Avonddienst 18.30 uur
Ds. L. Krüger
“Een gewaad witgewassen in het bloed van het Lam”

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Steven van Kooten

Avonddienst

Kerkenraadslid: Steven van Kooten

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: NLB 87:1,2,3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: NLB 405:2,3,4
Gemeente gaat zitten
Avondgebed
Inleiding op de dienst
Schriftlezing: Openbaring 6:12-17
Openbaring 7:1-17 (NBV)
Zingen: NLB 769:1(a), 2(v), 3(m), 6(a)
Verkondiging
Zingen: NLB 726:1,3,5,6
Dankgebed en Voorbeden
Slotzang: ELB 413:1(a), 2(v), 3(m), 4(a)
Zegen
Zingen: NLB 769:5
Muziek na de dienst
Collecte (*bij de uitgang*)



Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden,
via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

*“Wij zullen niet met lege handen voor de Here verschijnen:
ieder naar zijn vermogen, naar de zegen die de Here, uw God, u gegeven heeft.”*

Agenda

Zondag 24 november

09.30 uur Ds. J. Smink

Eeuwigheidszondag

11.00 uur GAAV Jeugdzolder

18.30 uur Ds. L. Krüger

Maandag 25 november

13.00 uur Gebedsgroep

Dinsdag 26 november

09.00 uur Open Kerk

18.15 uur Alpha Cursus

19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 27 november

Donderdag 28 november

15.00 uur 55+ middag

Vrijdag 29 november

Zaterdag 30 november

Zondag 01 december

09.30 uur Br. G. Westerkamp

18.30 uur Ds. G.J. Vogel

Gebed gevraagd voor:

Zr. T. van Erkelens

Samuel Hameeteman

Zr. M.G. Papavoine - Wondergem

Zr. C. Redert

Zr. J. van Soest - Westdijk

Jarig 26-11 - Br. J.J. Elscot

Jarig 30-11 - Zr. M.G. Papavoine - Wondergem

Vandaag 24-11 - In de avonddienst gaat ds. L. Krüger voor, voorganger bij de Oranjekerk in Rotterdam.

Winterfair activiteitencommissie - Zaterdag 14 december organiseren we weer een winterfair in onze kerk van 09:00 uur tot 14:00 uur. U bent allen van harte uitgenodigd. Op zaterdag 30 november en 7 december is er van 09:30 tot 11:30 uur de mogelijkheid om mooie, bruikbare en schone spullen in te leveren in de hal van de kerk. Met name winter en kerstspullen zijn zeer welkom. Graag brengen we het taart en cake bakken onder uw aandacht. Wat was er veel lekkers ingeleverd bij de vorige fair. Onze hartelijke dank daarvoor. Er is gratis meel/bloem verkrijgbaar via Rini Hameeteman. Bakt u ook dit keer weer mee? Voor de winterfair zelf zijn wij op zoek naar medewerkers en tevens voor het klaarzetten op vrijdag 13 december + het opruimen na de fair op 14 december. Helpt u een handje mee? Het is een leuke en gezellige manier om elkaar te ontmoeten. Voor het bakken e/o meehelpen: Laet het ons weten via Heike en Dick of mail naar:

activiteitencommissie@doopsgezindoudorp.nl

Gebedspunten Zendingsproject Oekraïne – vanuit onze verbondenheid met pioniersgemeente Ark in Kyiv graag uw gebed voor:

- Deze week kregen we het bericht van Serghei (de dominee van de Ark) dat de mensen in Oekraïne in de schuilkelders moeten blijven. De regering heeft dit als opdracht gegeven, omdat er aanvallen aan komen. Het is niet zeker of de

gemeente op zondag kan samenkomen, ze hebben elkaar nodig om elkaar te bemoedigen, samen te bidden. Laten we mee bidden voor vrede en gerechtigheid.

"Bloemstukken voor Eeuwigheidszondag" 24.11.2024 - Op deze dag gedenken we op een aparte wijze de mensen van wie we dit jaar afscheid hebben moeten nemen. Maar ook de mensen die ons lang geleden hebben verlaten en die we missen. Naast al het verdriet en verlies kunnen we ook nieuw leven in onze gemeenschap welkom heten – kinderen zijn geboren.

Een ladder - een "hemelladder" - staat centraal in de bloemversiering voor deze zondag. Als gelovigen zijn we op weg naar het hart van God de Vader, in leven en in sterven. De individuele trappen waarop de "levenslichten" van de overledenen zich bevinden, wijzen de weg - naar de Vader.

Onder aan de ladder staan de 'levenslichten' van de kinderen van wie we de zegening in onze gemeente mochten vieren - een teken van nieuw leven en hoop rond een symbolische 'wereldbol', die ook deel was van de bloemdecoratie tijdens de Passietijd.

De bloemen boven en onder aan de ladder zijn wit. Wit is niet alleen een teken van vrede en vreugde, maar ook de liturgische kleur van Pasen - de opstanding. Als we terugdenken aan dierbaren, blijven we achter met de zekerheid dat in lijden, pijn, verdriet en kwetsbaarheid, het hart van God de Vader ons omarmt met zijn liefde. Tabea Lanzke

55+ middag - D.V. 28 november a.s hoopt de 55+ weer samen te komen. Deze middag staat op uw agenda als "verhalen middag ". We hopen dan ook te luisteren naar: Verhalen van een oud wijkagent. Wij nodigen u allen uit om 15.00 in de ontmoetingsruimte van de kerk. Neem gerust iemand mee. Iedereen is welkom. Team 55+

Extra collecte op 1 december - De tweede collecte in de ochtenddienst van 1 december is bestemd voor ons evangelisatieproject met Youth for Christ op ons eiland. We hopen en bidden voor mensen die willen meewerken aan een team voor de jongeren met de bus van Y4C in Ouddorp. Meer info: www.goeree-overflakkee.yfc.nl

Pastoraat - Te bereiken via: bezoekcoordinator@doopsgezindouddorp.nl of zorgpastoraat@doopsgezindouddorp.nl Er wordt dan contact met u opgenomen.

Avonddienst

NLB 87:1

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

NLB 87:2

Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

NLB 87:3

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.

NLB 405:2

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe engelen, onvolprezen Heer.

NLB 405:3

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

NLB 405:4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

NLB 769:1 (allen)

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, – Heer, dan is uw pleit beslecht.

NLB 769:2 (vrouwen)

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

NLB 769:3 (mannen)

Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

NLB 769:6 (allen)

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

NLB 726:1

Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

NLB 726:3

Komende uit de verdrukking,
en de kleren wit als sneeuw
in het bloed van 't lam gewassen
van het vuil van deze eeuw,
in vervolgingen standvastig
wachtende op U, hun Heer,
overwonnen zij de satan
en de wereld neemt een keer.

NLB 726:5

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

NLB 726:6

God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.

ELB 413:1 (allen)

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

ELB 413:refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

ELB 413:2 (vrouwen)

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.

ELB 413:refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

ELB 413:3 (mannen)

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein.

ELB 413:refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

ELB 413:4 (allen)

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.

ELB 413:refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

NLB 769:5

Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.