

Laat Hervormingsdag niet verloren gaan!

Donderdag 31 oktober 2024

Dorpskerk Weststraat 2 Ouddorp

Aanvang 19.30 uur

Wat herdenken we op Hervormingsdag?

Wat betekent Hervormingsdag voor ons?

We mogen deze avond vanuit Bijbels perspectief het antwoord vinden op wat de reformatie ons ook nu nog te zeggen heeft.

Predikanten van Ouddorp, Goedereede en Stellendam zullen aan deze avond meewerken. Er is een overdenking (meditatie) en een declamatie, samen zingen en luisteren naar muziek.

Ook het bekende Lutherlied zal niet ontbreken.

Bij de uitgang is er een collecte voor de Stichting "In de rechte straat".



U bent van harte welkom.



Het herdenken waard

"Hervormingsdag is het herdenken waard. Om te verwonderen hoe de genade van God weer op de voorgrond kwam te staan. Om te beseffen dat er één katholieke kerk is. En om in gezamenlijkheid de ander, die vervreemd is van God en Zijn woord, mee te laten delen in de rijkdom van het Evangelie."

*Hans van Hoof
Directeur Stichting IRS*