

# Perspectief

EEN UITGAVE VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE OUDDORP  
37STE JAARGANG | NR.5 SEPTEMBER 2024

# Nieuwe start

**Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.**

**Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet.**

**Alles wat hij doet komt tot bloei.**

*Psalmen 1:3*

Deze tekst uit Psalm 1 is onze jaartekst voor het seizoen 2024-2025 en wat een mooie en hoopvolle boodschap is dit toch. Er staat hier een prachtige belofte van God: Je bent volmaakt gelukkig, wanneer je de volgende drie dingen niet doet:

- Niet meegaat met de mensen die kwaad doen,
- Niet de weg van de zondaren opgaat,
- Niet bij de spotters aan de tafel zit.

Dan vind je vreugde in de HEER en zal je zijn als een stevige boom, die op tijd vruchten draagt en van wie de bladeren niet verdorren. En alles wat je doet komt tot bloei.



Op het moment dat u dit schrijven 'Vanuit de kerkenraad' leest, is de startzondag alweer geweest. Hieraan voorafgaand werd voor de tweede keer op rij een nieuwe indrukwekkende 24 uren gebedsdienst gehouden. Dat betekende van zaterdagmorgen 9 uur, tot zondagmorgen 9 uur (1 september) onafgebroken bidden. Heel bijzonder dat zoveel jongeren hieraan deel hebben genomen.

Broeder Marijn haalde het daarna in zijn preek al aan: Startzondag betekent een nieuw begin.

Voor de meesten is de vakantie (al lang) achter de rug en zijn de dagelijkse beslommeringen weer begonnen. We zijn weer aan het werk, gaan naar school, enz. Ook is het kerkelijk nieuwe seizoen weer begonnen. De kinderen en jeugdgroepen hebben een frisse start gemaakt. De taakgroep onderwijs heeft een uitgebreid en gevarieerd programma aangeboden. Bij de groeigroepen is het thema dit jaar: 'De Heilige Geest'. Dat is een logische stap na het 'Vaderhart' en 'Wie is Jezus'. Er is ook weer een leerhuis gestart, waarin het boek Openbaringen zal worden geo-

pend en uitgelegd. En we gaan weer met een Alpha cursus van start.

De 55 Plus groep heeft een mooi programma samengesteld, waarin voor elk wat wils is. Het pastoraat is duidelijk gestructureerd en goed verdeeld in zorg verlenen en pastorale counseling. De activiteitencommissie heeft mooie evenementen gepland. Het preekrooster is voor een groot deel ook al tot 2025 ingevuld.

Zo is alles in onze gemeente weer goed en mooi opgestart. Laten we dit vooral niet doen om 'kerkje te spelen', maar met een biddend hart en dienstbaar aan God. En dan is er altijd die belofte van Psalm 1: "Alles wat je doet komt tot bloei".

Zo bouwen we met elkaar aan de gemeente van de Here Jezus en ik wens u allen daarbij God's krachtige zegen, bijzondere wijsheid, enorme liefde en grote verdraagzaamheid toe.

*Namens de Kerkenraad  
Ben Scholten*

Jaartekst 2024/2025

HIJ ZAL ZIJN ALS EEN  
BOOM GEPLANT AAN  
WATERSTROMEN.  
OP TIJD DRAAGT HIJ  
VRUCHT, ZIJN BLADEREN  
VERDORREN NIET.

Psalm 1 (NBV21)

[www.doopsgezindoudorp.nl](http://www.doopsgezindoudorp.nl)

# Pastorale

Door Bram Vos

## Rampen, oorlog, ziekten, verdriet

Veel mensen ervaren vandaag de dag een enorme druk en zelfs stress vanwege de gebeurtenissen in de wereld óf in hun directe omgeving. Soms worden mensen geconfronteerd met een verlies van een dierbare of treft hen een ernstige ziekte die het leven volledig op z'n kop zet. Het wachten op een uitslag van een onderzoek kan je ook erg onrustig maken. Angst kan dan opeens vat op je krijgen, je bidt maar krijgt het gevoel dat God je niet hoort en het lijkt opeens dat de hemel van koper is. Je hoeft er niet oud voor te zijn om in een dergelijke situatie verzeild te raken.

Hoe ga je hiermee om als het jezelf treft of misschien wel iemand uit je naaste omgeving. In de seculiere wereld van nu wordt ons vooral voorgehouden dat het leven van een leien dakje gaat en het geluk en voorspoed je toelacht. Wie verlangt er nou niet naar geluk en voorspoed, dat mag toch? Maar hoe anders is de werkelijkheid voor veel mensen én vroeg of laat daalt de realiteit van het leven bij de meesten van ons wel neer. Dit realiserend brengt me tot de gedachte dat wij geroepen zijn om naar onze broeder of zuster in de gemeente om te zien en hen te bemoedigen juist in benarde of precare situaties. Want

als wij het op momenten niet zien zitten, denken dat bidden zinloos is, juist dan is goed te horen en te bedenken wat staat in Psalm 91.

Psalm 91:4 / HSV:

*“Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een pantser.”*

Maar het is de moeite waard om de hele Psalm te lezen en te ontdekken dat God niet de áfwezige, maar juist de áánwezige is in de storm van ons leven. Deze psalm herinnert ons eraan dat we ons vertrouwen volledig op God moeten stellen. Ongeacht de omstandigheden om ons heen, kunnen we rust en vrede vinden door te schuilen in Zijn aanwezigheid.

God belooft niet dat we geen moeilijkheden zullen tegenkomen, maar Hij verzekert ons dat Hij met ons zal zijn en ons zal helpen om er doorheen te gaan.

We worden aangemoedigd om Gods bescherming te zoeken door gebed en Zijn naam te eren in ons leven.

We moeten niet bang zijn voor de toekomst, maar ons vertrouwen stellen in de Levende God.

Ter afsluiting een gedeelte van een bemoedigend lied:

*Als het leven soms pijn doet  
en storm gaat tekeer  
in een tijd van moeite en verdriet  
alsof de zon niet meer opkomt  
en het altijd donker blijft  
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet*

*juist op die momenten, als het echt niet meer gaat  
laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat  
en dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft  
dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft*

*Als ik kom met al mijn vragen  
met mijn twijfels en mijn pijn  
met mijn angst en onveiligheid  
dan lijkt de hemel soms van koper  
geen gebed komt er doorheen  
en ik verstik in onzekerheid*

*juist op die momenten, als het echt niet meer gaat  
laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat  
en dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft  
dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft*



# Voorwoord

**We hopen dat u genoten heeft van deze zomer!**

In onze gemeente zijn of worden de activiteiten weer opgestart; Open Kerk op dinsdag, het gospelkoor is alweer druk aan het oefenen voor de Samendiensten, de groeigroepen zijn weer van start gegaan, de jeugd is op kamp geweest en er wordt alweer nagedacht voor de invulling van de Kerstdiensten. Veel meer over alle activiteiten kunt u lezen in deze Perspectief.

Hartelijk dank aan iedereen die weer kopij heeft aangeleverd!

**Graag ontvangen wij uw kopij voor de volgende Perspectief uiterlijk 6 december.**

We wensen u veel leesplezier!

*De redactie*

---

## Ledenadministratie

### Nieuwe vrienden

Poulus Voogd

### Uitgeschreven leden

Ida Nijdam-Strauss

Willem Stuve

# Kinderwerk

## Kinderdienst

Op 14-07-2024 was het thema van de kinderdienst "De zondvloed" uit Genesis 7:10-9:17. De kinderen hebben een prachtig schilderijtje gemaakt met een regenboog en de tekst: "Een boog in de wolken, als teken van Trouw, staat boven jouw leven, zegt God is bij jou!". We hopen dat het schilderijtje een mooie plek heeft gekregen en dat de tekst telkens iedereen mag bemoedigen die het leest.

## Kinderwerker Dien

Mij is gevraagd een stukje te schrijven waarom ik het kinderwerk ben gaan doen. Ik doe al kinderwerk vanaf mijn 18e jaar en vroeger noemde je het zondagschool. Dit werd meestal na de kerkdienst gedaan. Ik was toen belijdend lid van de Gereformeerde Gemeente en ik heb daar het kinderwerk altijd met heel veel plezier gedaan. In 2006 ben ik in de Doopsgezinde Gemeente hier in Ouddorp gedoopt. En al snel werd mij gevraagd of ik mee wilde werken bij de kinderdienst. Ik moest er wel even over nadenken maar al snel heb ik deze taak op me genomen. En ik moet zeggen, ik heb er geen moment spijt van gehad. Ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Ik ben nu bijna 76 jaar en ik ben heel dankbaar dit te mogen doen. Ik ben geen vertelster maar ik ben gezegend met creatieve gaven. Als ik aan de

# Kindermiddag

beurt ben maak ik het werkje naar aanleiding van de vertelling. Ik leg de kinderen uit hoe ze het moeten doen en help hen waar nodig. Ik vind het geweldig om op deze manier in Gods Koninkrijk werkzaam te mogen zijn. Met vriendelijke groet, Dien Krijgsman.

## We hebben medewerkers nodig!

We zijn heel dankbaar dat we elke zondag zoveel kinderen mogen vertellen over Jezus en over de verhalen en lessen uit de Bijbel. Dit willen we graag blijven doen, maar wordt steeds lastiger omdat we te weinig medewerkers hebben. Wil je meer weten wat het inhoudt of een keertje meedraaien in het kinderwerk? Laat het ons weten: Corina Tebrugge, Martha de Busschere of Martha Witkamp.

**Zaterdagmiddag 5 oktober 2024 organiseren we een leuke kindermiddag met een voorstelling van Deksel's! Theater: OEI! IK BLOEI!**

Deksel's! Theater bestaat uit acteur en clown Arthur Pirenne en theaterdocent en clown Jan-Willem Plutschouw. Twee clowns, twee rasantentertainers, twee verhalenvertellers. Een DiepFries en een in Friesland verdwaalde Brabander. Zij vonden elkaar in 2014 bij de stichting CliniClowns in hun gedeelde passie voor clownerie en theater. De voorstelling gaat over geloof en hoop, maar bovenal over de Liefde, met hoofdletter L!

De kindermiddag start om 15:00 uur, we gaan zingen, bidden, iets leuks maken en de voorstelling bekijken en dan sluiten

we af met iets lekkers te eten. Om 18:00 uur mogen de kinderen opgehaald worden. Nodig vriendjes en vriendinnetjes uit en meld je op tijd aan. Aanmelden kan via: [kinderwerk@doopsgezindoudorp.nl](mailto:kinderwerk@doopsgezindoudorp.nl)

*Van de redactie: Meer informatie kun je vinden op [deze website](#).*



# GAAV Jeugdweekend 2024 - Identiteit

Wat hebben we een GAAV weekend gehad! We hadden prachtig weer, een interessant thema en fantastische jongeren! We hebben les gehad van Jan Tuk over hoe God ons ziet en welke identiteit we hebben in Hem! We zijn best wel laat naar bed gegaan, hebben heerlijke taart en koekjes gegeten (bedankt iedereen die wat heeft gebakken voor ons!) en zaterdag zijn we naar Zeeland Buiteland geweest voor een spannend parcours over en vooral in het water. Zaterdagavond hebben we lekker gebarbecued en daarna was de bonte avond waar we ons heel gek hadden verkleed en liedjes hebben gezongen. Zondagochtend is Bernd Soeteman langs geweest om ons nog meer te vertellen over onze identiteit in Christus en na de lunch zijn we weer naar huis gegaan. Het was een geweldig weekend en we kijken al uit naar volgend jaar! De rest van het seizoen gaan we verder nadenken over onze identiteit en alles wat hierbij hoort.







We hebben GAAVe nieuwe truien gekregen!

# Missie en visie 2024

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp - April 2024

## Ter inleiding

In een aantal vergaderingen van kerkenraad en taakgroepleiders is de missieverklaring, de waarden en de visie voor de komende vijf jaar besproken. De kerkenraad heeft daarna deze punten verder uitgewerkt in dit document.

## Huidige situatie gemeente

De visie en missie van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp is voor het laatst beschreven in 2016. Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij en de kerk willen we als kerkenraad graag een missie en visie voor de komende jaren aanbieden. De missie, zoals hieronder verwoord, is het uitgangspunt voor alle onderwerpen waar we mee te maken krijgen.

## Waarom een visie en missie?

We zijn dankbaar voor de gemeente zoals zij nu is. Tegelijk blijft visie(vorming) en missie noodzakelijk. Visie bepaalt de gemeente bij haar kern én is leidraad bij het zoeken van haar weg in deze tijd. Bij het vormen van visie wilde de kerkenraad zich laten leiden door Woord en Geest, in openheid voor wat God ons nu wil zeggen. Visie voor de toekomst van de kerk is geen wishful thinking, maar ontvangt haar bezieling door een ontmoeting met Degene van wie de toekomst is. 'Ik wil gaan staan op



mijn wachttoren en uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal' (Habakuk 2: 1). We baden: 'HERE, maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend' (Psalm 25 vers 2, berijmd).

We vinden het belangrijk om een missie en een visie te hebben, waarin we uitspreken dat we te allen tijde geloven en vasthouden aan wat er in de Bijbel staat. We geloven dat God door middel van Zijn Woord en Heilige Geest tot ons wil spreken.

De visie en missie is door de kerkenraad in samenspraak met de taakgroepleiders opgesteld. De visie dient als leidraad voor het functioneren van de gemeente in de komende jaren. We mogen erop vertrouwen dat God leiding zal geven. *Spreuken 16:9 - Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat.*

De kerkenraad van de  
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

# Onze missie en onze waarden

**Onze missie is een gastvrije gemeenschap te vormen die Jezus Christus volgt en Gods liefde zichtbaar te maken in ons dagelijks leven. We zijn deel van de doopsgezinde traditie waarin de Bijbel de bron is van ieders persoonlijke relatie met onze Hemelse Vader, en gezocht wordt naar de leiding van Zijn Heilige Geest.**

## God is onze liefdevolle Vader

Onze God is JWHW, vertaald met 'Ik ben'. Hij is de schepper van het universum, de aarde en alles wat daarin is en leeft. Hij is de God van Abraham, Isaak en Jacob. Hij is goed, rechtvaardig, heilig en liefdevol. Hij heeft ons geschapen om uit vrije wil een liefdevolle relatie met Hem aan te gaan.

## Jezus Christus, Zoon van God

We erkennen Jezus Christus als Zoon van God. Hij bracht het ultieme offer door Zijn leven voor ons te geven. Hij heeft mogelijk gemaakt dat wij kinderen van God kunnen worden. In navolging van Jezus willen ook wij ons volledig aan God toevertrouwen.

## De Heilige Geest werkt in ons

God werkt door zijn Woord en door de Heilige Geest. Deze twee horen altijd met elkaar in overeenstemming te zijn. We zoeken naar wat de Heilige Geest wil doen, die ieder Zijn gaven geeft tot opbouw van de gemeente.

## God laat zich zien in de Bijbel

Dé inspiratiebron en leidraad voor ons

leven is de Bijbel, Gods Woord. Hierin laat God zich aan ons zien, ontdekken we Zijn plan voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en worden we opgeroepen Gods wil te doen.

## Doopsgezind Ouddorp

Onze Doopsgezinde Gemeente vormt al meer dan vierhonderd jaar een levendige gemeenschap in Ouddorp. We zijn dankbaar voort te mogen bouwen op het geloof van vele generaties die ons voor gingen. We zijn zuinig op de persoonlijke geloofsvrijheid. Deze wordt samengevat in het Doopsgezinde motto: 'Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, vrij in 't geloven, daden gaan woorden te boven.' Onze doopsgezinde identiteit komt tot uiting in de omgang met de doop. We dopen een gelovige zodra diegene Jezus bewust erkent als Heer en begrijpt wat het betekend om gedoopt te worden en Jezus te volgen. Mensen die als kind gedoopt zijn en belijdenis van hun geloof gedaan hebben, zijn volwaardig lid van onze gemeente en mogen alle taken en ambten binnen onze gemeente uitvoeren.

[lees verder >](#)

## Een kerk van alle generaties

Een liefdevolle relatie met God leidt tot gezonde relaties tussen mensen. De Bijbel roept ons op tot naastenliefde, gastvrijheid en het delen van onze zegeningen, in het bijzonder met kwetsbaren in onze omgeving. Daarom willen we een aantrekkelijke Christelijke gemeenschap vormen en hebben we kerkdiensten met een variëteit aan muziek, zang en Bijbelvertalingen. In de diensten is er een balans tussen traditie en vernieuwing.

## Het doel van ons geloof

**Micha 6:8:** *"Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God"*

**1 Korintiërs 13:13:** *"Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde."*

**1 Timoteüs 1:5:** *"Het doel van je opdracht is de liefde die voorkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof."*

# Visie voor de komende jaren

## Algemeen

Een belangrijke inspiratiebron van de Doopsgezinde Gemeente is Jezus' gelijkenis over de Goede Herder. We worden opgeroepen om naar elkaar om te zien, maar ook naar degenen die niet actief of zichtbaar zijn in de gemeente. Een veelgebruikt motto daarvoor is: *"Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn."* We willen elkaar stimuleren om Jezus te volgen en Hem het middelpunt en de prioriteit van ons leven en onze gemeenschap te laten zijn. Als er fouten naar elkaar toe zijn gemaakt, roept God ons op tot genade: *"Vergeef ons onze schulden, zoals wij elkaar onze schulden vergeven"*.

Een grote wens is dat er voor iedere leeftijdsgroep iets georganiseerd wordt. Denk aan kinderwerk, jongvolwassenen, vrouwengroepen, mannengroepen, 55Plus-middagen en huisbezoeken voor de ouderen.

Gebedsbijeenkomsten zijn belangrijk voor de geestelijke groei en gezondheid van gemeente. Ziekenzalving, de gaven van de Heilige Geest en pastoraat kunnen in de gebedsbijeenkomsten een plek krijgen. Een jaarlijks 24-uur van gezamenlijk gebed zou mooi zijn om jaarlijks te organiseren.

## Facilitair

We willen dat bezoekers zich welkom in ons kerkgebouw. Van belang is dat gasten persoonlijk aangesproken worden, het gebouw er verzorgd en sfeervol uitziet en er goed voor mensen gezorgd wordt in de vorm van eten en drinken. Inspiratie voor de manier waarop we het kerkgebouw en het terrein erom heen inrichten en onderhouden, is de aandacht die God heeft voor Zijn schepping. We streven daarom naar duurzaamheid in gebruik en consumpties.

Onderdeel van een gastvrije gemeente is dat het gebouw zo veel mogelijk voor externe aangelegenheden verhuurd kan worden. Het kerkgebouw mag multifunctioneel gebruikt worden en dagelijks geopend zijn. De Open Kerk is een mooi voorbeeld van gastvrijheid en tegelijk een vorm van evangelisatie. Daarnaast valt te denken aan: bibliotheek, kinderopvang, spelletjes, muziekmogelijkheden, workshops, lezingen en uitvaarten. Zowel voor de eigen gemeente (met meer gemeenteactiviteiten, onderwijs en kinderwerk) maar ook naar buiten toe, met als uitgangspunt: met respect voor het feit dat het een kerkgebouw is, en tot eer van Gods naam.

## Zondagse diensten

We zijn een gemeente met een grote diversiteit van leeftijden en achtergronden en een gemeente waar veel vakantiegangers komen. We streven er

naar dat onze kerkdiensten aantrekkelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. We willen God eren door zang en muziek. Dit willen we sterk terug laten komen in onze samenkomsten, zodat de diensten niet alleen appelleren aan het verstand, maar ook aan het hart. Dus naast een Bijbelse en duidelijke preek, ook ruimte voor aanbidding door muziek en zang. En dat niet alleen met het orgel, maar ook met andere instrumenten. In de liedkeuze moet een goede balans zijn van oude en nieuwe liederen. Van Psalmen in de oude berijming tot aan de nieuwste Opwekkingsliederen.

De diensten sluiten aan bij onze kernwaarden: God is onze liefdevolle Vader, Jezus Christus is Zoon van God, de werking van de Heilige Geest in en door ons, de Bijbelse boodschap, om zodoende te komen tot het doel van ons geloof: liefde die voorkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. (1 Timoteüs 1:5).

## Financiën

We zijn dankbaar voor de gezonde financiële situatie die de gemeente momenteel kent en willen een toekomstbestendig financieel gezonde gemeente blijven. Daartoe gaan we zorgvuldig en verantwoord om met ons geld. Als er tekorten of overschoten zijn, dan neemt de financiële commissie – in overleg met de kerkenraad – de leiding

*lees verder >*

over de communicatie. Er wordt eerlijk, open en in vertrouwen dat God voorziet voor Zijn gemeente over financiën gecommuniceerd met de gemeente.

### Zending en evangelisatie

Zending en evangelisatie zijn de belangrijkste opdracht van de kerk. Alle doelgroepen en leeftijden worden actief betrokken bij de zending- en evangelisatieprojecten. De projecten worden niet alleen financieel ondersteund, maar ook praktisch en door bemoediging en gebed. De projecten worden regelmatig onder de aandacht gebracht in erediensten, groeigroepen en binnen de diverse leeftijdsgroepen.

### Onderwijs/groeigroepen

Goed onderwijs is een voorwaarde om geestelijk te kunnen groeien, als gemeente en persoonlijk. Groei begint bij het eren en het zoeken van God, zoals het in Spreuken 9:10 verwoord is: "Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige."

Het Evangelie van Jezus Christus is uitnodigend. God biedt zijn Liefde en genade aan álle mensen, jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk. Daarom is er voor iedere leeftijdsgroep een toegankelijke vorm van onderwijs en onderlinge ontmoeting. Niet alleen voor onze eigen leden, maar ook voor mensen aan de rand of buiten de kerk. Het onder-

wijs is gericht op persoonlijke geestelijke groei.

### Pastoraat/diaconie

Er komt een goed functionerend Zorgplan binnen onze gemeente. De eerste zorg vindt plaats binnen de groeigroepen maar daarnaast ook naar gemeenteleden binnen ieders aandachtsgebied: rondom de diensten, tijdens het koffiedrinken en binnen de eigen leefomgeving. Er komt een bezoektteam wat regelmatig op bezoek zal komen en een signaleringsfunctie zal hebben. Daarnaast zal er een team van mensen komen die langere tijd wil meelopen met gemeenteleden die extra zorg nodig hebben bijvoorbeeld in verband met huwelijksproblemen, depressie of rouwverwerking. Op termijn zal er een diaconaal team komen dat signaleert wanneer mensen praktische of financiële ondersteuning nodig hebben en vervolgens deze hulp organiseert.

### Public Relations

We worden als kerk zichtbaar via website, Facebook, Instagram en YouTube. De website wordt geactualiseerd qua vormgeving in inhoud. Uitgangspunt daarbij is dat we begrijpelijke, hedendaagse taal gebruiken. Daarnaast krijgt de kerk een eigen, multifunctionele kerkapp (Scipio). De YouTube uitzending en beamerprojectie worden verbeterd door de verlichting en de achterwand aan te passen.

## Kinderwerk

Het belangrijkste doel van ons kinderwerk is dat kinderen de Bijbel leren kennen en een persoonlijke relatie met God aangaan. Het kinderwerk biedt een welkome en veilige omgeving voor alle kinderen. Het kinderwerk is missionair en organiseert regelmatig doordeweekse activiteiten die ook gericht zijn op het bereiken van kinderen van buiten onze kerk. Vorming van relaties en Bijbels onderwijs gaan hand in hand. De kinderen leren naast de bekende Bijbelse verhalen ook over onderwerpen zoals Avondmaal, geloofsdoop, de geschiedenis van Doopsgezinden, de Christelijke feesten, zending en evangelisatie en de kerkdiensten. Verder willen we meer werk gaan maken van de toerusting van medewerkers en kinderpastoraat.

## Jeugd

Ons jongerenwerk biedt een veilige plek voor jongeren en is sterk relatiegericht. Jongeren mogen hier eerlijk en open zijn en persoonlijke vragen stellen. Jaarlijks worden er meerdere gezellige uitjes en een jongerenweekend georganiseerd. Daarnaast zou het mooi zijn om met de jongeren deel te nemen aan christelijke evenementen zoals Opwekking, EO-Jongeredag of concerten. Naast Bijbels onderwijs is er volop ruimte voor gezelligheid en worden jongeren gestimuleerd na te denken over hun geloof en de keuze om zelf Jezus te gaan volgen. De jongeren worden be-

trokken bij het werk van de Zending- en Evangelisatiecommissie, de Gaav-Events en de Samendiensten.

## Activiteiten

We willen jaarlijks een samenbindende activiteit organiseren, zoals een barbecue of een gemeentedag. Bijvoorbeeld in september, direct na de zomervakantie. Deze zal georganiseerd worden door een andere commissie dan de faircommissie.

De fairs zijn bij uitstek een middel om elkaar te ontmoeten en mensen van buiten de kerk kennis te laten maken met onze gemeente. Om bezoekers nog sterker in aanraking te brengen met Jezus wordt voorzien in een standje met evangelisatiemateriaal.



# Even voorstellen ...

Hallo, wij zijn Martin en Hendrika Meijer. Martin is een geboren Ouddorper en Hendrika komt oorspronkelijk uit Bergambacht. We wonen sinds ons trouwen in 2018 in Ouddorp. We zijn gezegend met 3 kinderen, Lucas (bijna 5), Hannah (2,5) en Gideon (0,5).

## **Wat doen jullie in het dagelijks leven?**

Hendrika heeft een full time job als manager van het huishouden. Martin is programmeur in de automatisering. Verder volgen we een parttime bijbelschool (2e en laatste jaar) om de zaterdag.

## **Wat houdt doopsgezind zijn voor jullie in?**

We zijn om eerlijk te zijn niet zo van een naam. Maar het volgen van Jezus houdt voor ons in dat Hij ons leven leidt op de weg die voor ons is, wat of waar dat dan ook is. En wat er ook gebeurt we ons gedragen en geliefd weten door onze hemelse Vader.

## **Daden gaan woorden te boven wat betekent dit voor jullie?**

Amen, dat is een Bijbelse opdracht die we gekregen hebben (Jak 2, 1 Joh.3:18). Zondagochtend (8 sep.) ging het over: zien we de ander nog. Bijzonder dat er die ochtend 2 stellen op ons pad kwamen die zoeken naar een gemeente en dat we iets van onze zoektocht hebben kunnen delen. Maar het begint met: zien we de ander! Zo

proberen we met vallen en opstaan beschikbaar te zijn voor wat God op ons pad brengt.

## **Welke Bijbelse figuren zouden jullie voor een dag willen zijn en waarom?**

Martin: Johannes. Hij was één van degenen die het dichtste bij Jezus was.

Hendrika: Maria, zodat ik ook aan Jezus voeten kan zitten, luisterend naar wat hij te zeggen heeft. Of lid van de gemeente van Efeze, om meer te leren over hoe zij gemeente waren.

## **Vrijwilliger zijn in de kerk; hoe denken jullie daarover en wat betekent dat voor jullie?**

Toen we net in de gemeente kwamen stonden we versted van alle activiteiten die er gedaan werden, wat ontzettend mooi en waardevol! Hendrika draait nu mee in het rooster voor de oppas/crèche voor de baby's en kleuters en hoopt binnenkort ook een bijdrage te leveren in een Samendienst. Vanwege een burn-out moet Martin het rustig aan doen. Naast de kerk zijn we ook allebei betrokken bij de Stichting NaarHouse die evangeliseert bij festivals en houseparty's.

## **Hoe zouden jullie willen dat de kerk eruitziet over een x aantal jaren?**

Het beeld van Jezus voor Zijn Hemelvaart: Han. 1:8b en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem (Ouddorp) als in heel



# Gebedsmarathon

31 augustus - 1 september 2024

Judea en Samaria (Nederland) en tot aan het uiterste van de aarde (...).

**De kerk in de wereld, welk beeld hebben jullie daarbij?** Mensen zonder relatie met Jezus hebben geen hoop en toekomst. We hopen en bidden dat er velen die Jezus nog niet kennen de weg naar Hem zullen vinden en dat we daar (als kerk en individueel) een schakel in mogen zijn. Ons gebed is: Vader, breek ons hart voor wat Uw hart breekt, en help ons om de ander te zien zoals U hem/haar ziet!

**Wat willen jullie meegeven aan de mensen, die jullie iedere zondag tegenkomen in de kerk?** Lieve broeder of zuster, wat een voorrecht om elke zondag samen God te mogen en kunnen aanbidden in de kerk! Laten we in liefde en geduld met elkaar optrekken: Joh.13:35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.



**Het nieuwe kerkelijke seizoen 2024-2025 zijn we ook dit jaar begonnen met een keten van 24 uur gebed.**

Hoe dat was? Opnieuw heel bijzonder. Elk uur was er minimaal 1 persoon, maar veel vaker 3, 4 tot wel 8 personen die een uur samen kwamen om te bidden voor de gemeente, het kinder- en jeugdwerk, de Ark gemeente in Kyiv, de persoonlijke noden, de nood van de wereld, voor Israël en nog veel meer. Bewust 1 of meer uren de tijd nemen om samen Gods nabijheid te zoeken en te vinden.

Er was ook ruimte voor aanbedding door het zingen van een lied of het spelen van muziek. Bijzonder was dat ook de kinderen en jongvolwassenen meededen aan de gebedsmarathon. Dat geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is om samen te bidden en daarmee de generaties aan elkaar te binden. Samen bidden voor dingen waar we tegenaan lopen, zoals de problemen van deze tijd. En samen aan God vragen welke weg Hij met ons persoonlijk en met onze gemeente wil gaan.

Het was opnieuw heel fijn om met zoveel mensen het nieuwe kerkelijke seizoen te beginnen. Doet u, doe jij volgend jaar ook (weer) mee?

# CD-recensie

Matthijn Buwalda - Sterrenhemel

Ecovata

**2024 is een druk jaar voor Matthijn Buwalda. In september is de sympathieke ‘verhalenverteller met gitaar’ samen met onder meer Karin Bloemen, Hannah Mae & Tangarine te zien in het zeer populaire televisieprogramma ‘Beste Zangers’, dat wordt gepresenteerd door Jan Smit. En onlangs verscheen zijn nieuwe (11e) album. Die gevolgd wordt door een nu al bijna uitverkocht theatertoer.**

Op “Sterrenhemel” staan elf Nederlandstalige liedjes met prachtige en goed doordachte teksten, waarin Matthijn diep filosofeert over het alledaagse leven en alles wat dat zo bijzonder maakt en waarbij hij de luisteraars uitnodigt om omhoog te kijken naar de sterrenhemel. De muziek is afwisselend: van gedragen luisterliedjes (‘Astronautenhelm’), stevige popsongs (‘Alles Is Mooier In De Lente’) tot lichte rock (“Sneller en sneller”). Het mooie pop/country nummer ‘Voor Alles Is Een Tijd’ is een hedendaagse vertolking van Prediker. Voor het schrijven van een aantal liedjes werkte hij samen met onder meer: Henk Pool, Hannah Mae en Marcel Fisser. Naast zijn prima spelende eigen band kreeg hij muzikale ondersteuning van: Bernard Gepken, David Mast (trompet), David Wilschut (sax) en Jos van den Heuvel (trombone). Prachtig nieuw werk Matthijn.

*Ben Scholten*



# Pastoraat

Tijdens de afgelopen ledenvergadering is er gedeeld dat er een nieuwe opzet is gemaakt voor het Pastorale team. We vertelden toen dat er een deel van het Pastorale team is die kan worden ingeschakeld om bij mensen op bezoek te gaan. Dit zijn bezoeken waar er met belangstelling naar u wordt geluisterd, waar de bijbel opengaat en er gebeden wordt. Dit kan worden aangevraagd via het emailadres:

[bezoekcoordinator@doopsgezindouddorp.nl](mailto:bezoekcoordinator@doopsgezindouddorp.nl) via een verzoek in de Pastoraats-bus in de hal, via het vragen aan iemand die bij het Pastoraat is aangesloten of aan iemand van de Kerkenraad. Het zou het mooist zijn als we als Gemeente voor elkaar zorgdragen en het doorgeven als er iemand is die wat extra aandacht kan gebruiken. Voor de ouderen is er in ieder geval een contactmoment rondom de verjaardag van 75 jaar.

Zoals eerder aangegeven is er ook de mogelijkheid tot zorgpastoraat. Dit is als er meer behoefte is dan alleen een gesprek of een bezoek. Als er een wens is dat iemand een stukje met je meeloopt om wat dieper op een onderwerp in te gaan zoals bij depressieve gevoelens of relatieproblemen of wat het ook is dat het leven zwaar maakt. Dit kan via:

[zorgpastoraat@doopsgezindouddorp.nl](mailto:zorgpastoraat@doopsgezindouddorp.nl)

We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

De komende maanden zullen we als Pastoraal team steeds wat meer zichtbaar gaan worden. Zo zullen er informatieavonden gehouden worden over pastorale thema's en willen we meer beschikbaar zijn voor het geval er gebed nodig is na de dienst. Dit gebeurt al na de Gaav Event diensten maar gaan we ook doen na de Samendiensten.

Naast de aandacht die er is voor elkaar in de groeigroepen zijn er ook de gebedsbriefjes voor onze kinderen en jongeren in de Gemeente. Laat u ze weten dat er voor ze gebeden wordt zodat ze u kunnen aanspreken als er iets is dat ze moeilijk vinden en waar u voor kunt bidden?

Er sluiten mensen bij ons aan die een hart voor zorg en pastoraat hebben en daar zijn we heel blij mee. Voelt u zich aangesproken om mee te doen in een van de teams, u bent meer dan welkom. Laat het ons weten, spreek ons aan. Laatst zijn we bij een Predikanten en Pastores overleg voor Goeree Overflakkee geweest en daar bleek hoe belangrijk het is om goede geestelijke zorg te verlenen aan de mensen die ons zijn toevertrouwd. Met elkaar kunnen we proberen invulling te geven aan de zorg die een ieder nodig heeft.

*Janny Scholten, Zorgpastoraat*

# Ziekenzalving

**De kerkenraad heeft zich in de 'Kerkevergadering Geestelijk' verdiept in het onderwerp ziekenzalving. Naar aanleiding van dit onderwerp willen we u op de hoogte brengen van onze bevindingen.**

Ook u kent (bijna) allemaal het hoofdstuk van Jacobus 5. Met name vanuit dit hoofdstuk leert Jacobus ons dat we een beroep mogen doen op onze broeders en zusters en hen vragen voor ons te bidden. De verzen 14-16 zijn een krachtige oproep om een beroep te doen op de oudsten uit de gemeente om te zalven bij fysiek en geestelijk lijden.

*"<sup>4</sup>Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. <sup>5</sup>Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. <sup>6</sup>Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet."*

## Maar wat is dat zalven dan precies?

Zalving is het teken dat Here samen met de Heilige Geest altijd bij ons is. Juist in tijden van ziekte, lijden en in onze laatste levensfase, God wil met zijn Heilige

Geest heel dichtbij ons zijn. Op die momenten hebben we de Here zo nodig, en Zijn Woord zegt dan: Ik zal er zijn. We mogen leunen op Zijn volbrachte werk. Hij stierf niet alleen voor onze zonden maar er staat ook dat Zijn striemen ons genezing brengen. Hij is dus ook de Grote Heelmeester.

Zalving is ook een uitnodiging tot gehoorzaamheid aan en een belofte van de Here Jezus. Kijk maar naar vers 17

*"Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land. <sup>8</sup>Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort."*

## Een gelovig gebed kan wonderen tot stand brengen

Het aanvragen van ziekenzalving komt voort uit een sterk verlangen naar genezing en rust. Om dit in afhankelijkheid van God te brengen en zo Zijn Rust en Vrede, ondanks alles te mogen ervaren. De olie die bij de zalving gebruikt wordt is 'gewone olie'. Daar ontleden we geen kracht aan, maar het is een teken van de Heilige Geest. Daar verwachten we het van!

## Genees je daardoor altijd?

Zalving is geen toverformule! Altijd

mogen we vertrouwen op Zijn genezing, maar de Heer wil er ook zijn als er geen zichtbare genezing plaats vindt. In Zijn Kracht mogen we dan dragen wat wij te dragen hebben. Ook mogen we rusten in Zijn Vrede als ons einde nadert.

### **Hoe gaat zalving in zijn werk?**

Als u bij ziekte, ouderdom en afnemende krachten behoefte heeft aan de nabijheid van God kunt u dit bespreken met de dominee/kerkenraad. Wilt u gezalfd worden dan wordt dit besproken en zullen zij naar u toekomen.

Pastoraat zal bij de zalving een grote rol spelen. U kunt, als daar behoefte aan is, zonder schroom vertellen waarom u de Heer nu, op dit moment, nodig heeft. Dat mag als getuigenis, maar ook als klagen of in twijfel. De predikant of kerkenraadsleden hopen u te bemoedigen en uit de Bijbel voor te lezen wie de Heer voor u wil zijn. Ook niet beledigen zonden kunnen tussen u en de Here instaan. Als u daar last van heeft kan dit in vertrouwelijkheid gedeeld worden met de predikant of kerkenraadsleden. Er zal een Bijbellesing zijn en er kan, indien gewenst, gezongen worden.

### **Het zalven gaat als volgt**

Tijdens de zegen, die u krijgt door handoplegging, zal er met olie een aanra-

king op uw voorhoofd of hand zijn. Dit kan in de vorm van een getekend kruisje. Dit vertolkt de lichamelijke aanraking door de Here Jezus. Daarbij kan gezegd worden: 'N.N., ik zalf u in de naam van onze Here Jezus Christus, opdat u de zalving van de Heilige Geest zult ontvangen, tot heling van al uw zwakheden, naar ziel, geest en lichaam. Moge Hij die u bevrijdt van zonde u redden en oprichten en Vrede geven. Amen.' Daarna kan er een danklied gezongen of gelezen worden.

Bij de zalving mogen ook familieleden, leden van de groeigroep en vrienden aanwezig zijn. Daarbij is wel het uitgangspunt dat dit de nadrukkelijke wens is van degene die gezalfd gaat worden. Als diegene ermee instemt, zal de kerkenraad de gemeente op de hoogte brengen, zodat ook zij kunnen bidden voor hem of haar.

Namens de kerkenraad wil ik u bemoedigen om gebruik te maken van deze mooie Bijbelse opdracht. Schroom niet om er met ons over te spreken, ook als u meer wilt weten.

*Met zegenende groet, namens KR  
Annelies van den Hoven*

*Namens de taakgroep Zending en Evangelisatie geven we u de nieuwsbrief van De Ark gemeente, de jonge gemeente in Kyiv, waarmee wij via het zendingsproject bijna een jaar verbonden zijn.*

## DOOP

Vorige maand was er de mooie gebeurtenis dat zeven mensen op hun belijdenis gedoopt werden. Ze zijn binnengetreden in een verbond met God en hebben beloofd hem te dienen met een rein hart. Er is een intensieve voorbereiding geweest van drie maanden, met het bestuderen van de Bijbel en de praktische toepassing van Gods Woord in het dagelijks leven. We zegenen de nieuwe kerkleden en bidden dat God elk van hen gebruikt om Zijn koninkrijk te bouwen.



## HERFST PLANNEN



Het wordt een drukke tijd voor onderwijs in de kerk. We zien een sterke behoefte aan meer leiders met kennis om God en mensen te dienen met hun gaven. Daarom starten we met een discipelschapstraining.

Omdat het kouder gaat worden, kunnen we voorlopig geen evangeliserende picknicks houden in het park. In plaats daarvan nodigen we elke maand mensen uit voor een maaltijd in de kerk.

## GEBEDSONDERWERPEN:

- voor vrede in Oekraïne, dat de oorlog stopt;
- voor de soldaten, hun veiligheid en hun families;
- voor versterking van onze kerkelijke leiders en geestelijke groei.



## ZOMERKAMP 2024



Het zomerkamp van dit jaar leek wel een wonder. We hadden geen gelegenheid om vooraf alles te organiseren, vanwege de noodtoestand in ons land. Veel mannen zijn in het leger, dus we wisten niet of het wel mogelijk was om op kamp te gaan. Maar God voorzag op een wonderlijke wijze. We hebben een gezegend kamp gehad, op een veilige plek. Ook onderweg heeft God voorzien, mede dank zij uw gebed en ondersteuning.

## ZEGENING VAN DE SCHOOLKINDEREN

Ieder jaar nodigen we kinderen en hun ouders uit in de kerk om hen te zegenen voor het komende schooljaar. Deze keer konden we door een gift van zendingsorganisatie Multiply setjes schoolbenodigheden uitdelen aan de kinderen. Het begin van dit nieuwe schooljaar zal helaas ook op een andere manier herinnerd worden. De leerlingen ontwaakten niet uit hun slaap door het geluid van een wekker, maar van sirenes. De vijand viel Kyiv aan met raketten en drones. Veel schoolkinderen begonnen hun lessen noodgedwongen in schuilkelders. God behoeft onze kinderen, want zonder hen is er geen toekomst.



# 500 jaar Doopsgezinde geschiedenis wereldwijd



*"Ik moet getuigen van het ware geloof, al zetten  
ze honderd carolusguldens om mijn kop ...  
Psalm vijfentwintig heeft mijn twijfelhoofd en  
weifelziel op het rechte spoor gezet.  
Ik heb geluisterd naar de taal die daarin tot me komt.*

*Ik heb gebeden, gekauwd op de woorden,  
mijn leer- en geesteshouding eraan vast geknoopt.  
Nu, na een jaar van studie wil ik naar buiten brengen wat  
mij beweegt, in het intense verlangen dat mijn houding  
niet alleen mijn eigen ziel kan redden, maar ook de uwe.*

*Ik smEEK u, lezer: Delf God op in uw ziel.  
Immers: nergens is God zo eigenlijk als in onze ziel.  
Op onze ziel kunnen we rekenen wanneer we  
nergens in de wereld meer zeker van zijn.  
Hef uw ziel op. Maak u vrij van alles wat u van God afhoudt.*

*Doe dat, u bent immers niet van de wereld.  
Baadt de voeten van uw geweten in de klare  
en glinsterende stroom van Gods liefde.  
Wees een teken van hoop, geloof en liefde in de wereld."*

Uit: Meditatie op de 25ste psalm van Menno Simons



**In 2022 vierden we als doopsgezinde gemeente ons 400-jarig bestaan in Ouddorp. In 2025 is er een ander jubileum te herdenken: het is dan 500 jaar geleden dat de dopersen zich afscheidden van de hervormingsbeweging van Zwingli. Dat gebeurde in Zürich, Zwitserland, waar Zwingli als stadsprediker in dienst van het stadsbestuur een hervorming van de katholieke kerk voorstond, vergelijkbaar met wat Luther in 1517 al had geprobeerd. Luther werd verbannen uit de Rooms Katholieke kerk en zo ontstond de protestantse kerk. Door het gebruik van de boekdrukkunst konden ideeën zich sneller door Europa verspreiden, zodat ze niet snel weer verdwenen. En in precies die tijd viel het zaadje dat Luther plantte met zijn kritische blik op de praktijk van de kerk in vruchtbare aarde en bereikte Zwingli en anderen.**

Felix Manz en Conrad Grebel sloten zich in eerste instantie aan bij Zwingli, maar verschilden uiteindelijk toch van mening met hem over met name de kinderdoop en de verhouding kerk-staat. Na diverse openbare discussies tussen Zwingli aan de ene kant en Felix Manz en Conrad Grebel aan de andere, wees het stadsbestuur uiteindelijk in 1525 Zwingli als winnaar aan. Intussen hadden al diverse ouders hun kinderen niet meer laten dopen en toen het stadsbestuur verordende dat alle kinderen acht dagen na hun geboorte gedoopt moesten wor-

den, kwamen de 'afvalligen' op 21 januari 1525 samen in het huis van Felix Manz en zijn moeder. Grebel (weder-) doopte George Blaurock, die vervolgens de overige aanwezigen doopte, waarmee de breuk met Zwingli compleet was en de anabaptisten als nieuwe beweging een feit waren. Zij zagen het voor zich en werkten er voor: een nieuwe tijd zonder machtsmisbruik en vermenging van kerk en staat. Mensen die uit vrije wil Christus volgden, desnoods tegen de macht van de overheid in, en zich uit vrije wil lieten dopen, in tegenstelling tot de 'opgelegde' kinderdoop. De beweging sloeg aan en groeide snel, ook buiten Zürich, mede door rondtrekkende handelaren zoals Melchior Hoffman.

Voorals Manz was actief omdat hij Grieks, Latijn en Hebreeuws beheerste en zo voor eigen vertalingen van Bijbelteksten kon zorgen. Intussen had het stadsbestuur besloten dat anabaptisten vervolgd moesten worden en na gevangenneming veroordeeld werden tot de dood door verdrinking. In 1527 was Manz het eerste slachtoffer, maar de beweging ging door en bereikte ook de Nederlanden. In die woelige jaren sloten broers van Menno Simons zich aan bij de doperse beweging. Zelf was Menno nog lange tijd aarzelend al was hij het oneens met verschillende kerkelijke gebruiken, maar als priester was hij lange tijd ook gezagsgetrouw.

[lees verder >](#)

In 1536 vond 'Menno's uitgang' plaats. Een wat cryptische aanduiding, want waar vandaan kwam hij en waarheen ging hij? Het is een afkorting voor 'Menno's uitgang uit het pausdom', met andere woorden: Menno verliet de kerk en werd niet de stichter, maar wel de organisator van de dooperse beweging die in Nederland 'doopsgezind' werd genoemd, maar op veel andere plaatsen ter wereld naar Menno werd genoemd: Mennonites. De nieuwe beweging ontstond in Zürich, Zwitserland waar dat in 2025 ook groots wordt herdacht.

De anabaptisten zagen een andere kerk of misschien een andere manier van kerk zijn, van geloven. Zij zagen, wat anderen (nog) niet zagen. Menno vond woorden voor zijn geloof in Psalm 25 die dan ook vaak aangeduid wordt als 'Menno's Psalm', terwijl hij natuurlijk gewoon van David is.

### **Psalm 25 (GDB vertaling)**

*Van David.*

*Naar U, Eeuwige, verlang ik, o mijn God Op U vertrouw ik, laat me daar niet beschaamd over worden, laat mijn vijanden niet over me triomferen. Want wie op U hoopt wordt niet beschaamd, beschaamd worden zij die U achteloos verraden Doe mij kennen, Eeuwige, Uw wegen, leer mij Uw paden te gaan. Leid mij naar Uw waarheid toe, leer mij. U bent het, die de God van mijn redding bent, op U hoop ik de hele dag. Denk*

*aan Uw barmhartigheid, Eeuwige, en aan Uw liefde want zij zijn van alle tijden. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd en aan mijn overtredingen Maar denk aan mij met Uw liefde en vanwege Uw goedheid, Eeuwige. Goedheid en rechtvaardigheid is de Eeuwige: Hij is het die zondaars weer op de weg zet, Hij is het, die de zachtmoedigen naar gerechtigheid leidt, Hij is het, die de zachtmoedigen de weg leert. Alle paden van de Eeuwige zijn liefde en waarheid voor wie zich houden aan Zijn verbond en Zijn voorschriften. Omwille van Uw naam, Eeuwige, vergeef mij mijn grote onrechtvaardigheid. Een mens, die ontzag heeft voor de Eeuwige, die zet Hij weer op de weg die hij moet nemen. Diens ziel zal in geluk verblijven, diens nageslacht zal het land bezitten. Het geheim van de Eeuwige is voor diegenen die ontzag voor Hem hebben, Zijn verbond is voor diegenen die Hem hebben leren kennen. Mijn ogen zijn altijd op de Eeuwige gericht, want Hij trekt mijn voeten uit het net. Keer U tot mij, wees mij genadig, alleen en ellendig als ik ben. De angst wordt groter in mijn hart, trek me uit mijn kwellingen. Zie mij in mijn ellende en mijn nood, vergeef al mijn zonden. Zie mijn vijanden, die in menigte voorhanden zijn, met welk een geweldadige haat ze me haten. Behoed mij, bevrijd mij, beschaam mij niet: U bent mijn schuilplaats. Dat rechtschapenheid en oprechtheid mij beschermen, ik hoop op U, Eeuwige. Verlos Israël, o God, van al zijn angsten.*

# Een doperse ervaring in Zwitserland

Door Elma Posthuma-Grinwis

**Eerder dit jaar had ik het voorrecht aanwezig te zijn bij een kleinschalige conferentie van Europese Mennonitische (doperse) theologen in Zwitserland. Deze conferentie voor studenten wordt jaarlijks georganiseerd vanuit de verschillende opleidingsinstituten voor doopsgezinde predikanten en voorgangers in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Niet alle deelnemers zijn zelf doopsgezind, maar vanwege studie, academisch onderzoek of via andere ingangen wel actief in het veld van de doperse theologie. Omdat het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam internationale aantrekkingskracht heeft als plaats om te studeren, te promoveren of onderzoek te doen, zijn er vaak ook mensen van buiten Europa aanwezig. Dit keer waren er ruim 30 deelnemers uit de drie organiserende landen en daarnaast uit Frankrijk, Myanmar, Indonesië, Colombia en Litouwen. Het was leuk dat ook 'gewoon' een predikant van een zwitserse Mennonitische gemeente uit de omgeving aanschoof. En dat er een jeugdgroep uit Duitsland op het conferentie-oord aanwezig was, als onderdeel van de doopvoorbereiding.**

De conferentie ging van start op het Theologisch Seminar Bienenberg en het daarnaast gelegen hotel op, inderdaad, een kleine berg van 432 meter hoog. Het onderwerp was “de roeping om te getuigen als vredeskern in de publieke sfeer vandaag de dag”. Vanuit verschillende perspectieven werd hiernaar gekeken, van anti-kolonialisme - misschien hebben we een theologie van boosheid nodig, merkte iemand op - tot de hulp aan Oekraïne in de regio Donetsk en de praktijk van leven & werken op een internationale school in Litouwen met

16/17-jarigen vanuit Rusland, Belarus en Oekraïne. Het Vredescentrum op deze christelijke school wordt gerund door Doug & Naomi Enns. Lang geleden, toen zij nog in Libanon werkten voor de Amerikaanse hulpwerkorganisatie Mennonite Central Committee (MCC), waren zij te gast bij ons in de gemeente en deelden van hun ervaringen en geloof.

[lees verder >](#)



De Bienenberg ligt niet ver van Basel, Zwitserse grensstad op een kruispunt tussen Frankrijk en Duitsland. In de periode rondom de beide wereldoorlogen verwisselden via de spoorverbinding vele arbeidsmigranten, krijgsgevangenen, oorlogsvluchtelingen en andere reizigers hier de ene wereld voor de andere, gingen van veiligheid naar onveiligheid (of andersom), van oorlog naar 'vrede' (wat dat ook moge zijn), van het leven naar de dood. Enkele jaren na het einde van WO2 werd hier, geïnspireerd door en met ondersteuning van MCC, door doperse gelovigen uit de drie landen een Europese Mennonitische Bijbelschool opgezet. Het doel was jonge mensen, die hun leven en werken in dienst wilden stellen van het Koninkrijk van God, toe te rusten om vanuit hun gemeenten

en leefgemeenschappen te bouwen aan vrede en verzoening. De bijbelschool verhuisde binnen 10 jaar naar een grotere locatie op de Bienenberg.

Voor het tweede deel van de conferentie gingen we naar de bergen van de Jura, op een uurtje rijden. Dit was het 'thuisland' van een jong Zwitsers echtpaar, beide theologiëstudenten uit een Mennonitisch gezin. Hun voorouders werd het enkele honderden jaren geleden toegestaan om daar te wonen, op voorwaarde dat ze niet over hun geloof spraken met anderen en hun boerderijen vestigden bovenin de bergen, waar de velden minder opbrachten. Op verschillende plekken in de bergen ontstonden geheime doperse ontmoetingsplaatsen. Het getuigen kon toen dus niet in vrijheid plaatsvinden! We maakten een wandeling naar zo'n variant op een schuilkerk: een smalle hoge grot met houten bankjes en een herinneringsplakkaat met uitleg over deze bijzondere voorgeschiedenis.



Ook over de boerderij naast ons verblijf in de Jura hoorden we een verhaal dat alles met getuigen te maken heeft. In de jaren 80 gaven de Mennonitische bewoners onderdak aan geloofsgenoten uit Zaïre (nu Congo), politieke vluchtelingen die in reëel gevaar verkeerden. Met veel machtsvertoon van helikopters en politie werden ze daar weggehaald en uitgezet, leidend tot massale protesten. In de documentaire die hierover werd gemaakt, getuigde de grootmoeder van gastheer Raphael eenvoudig: Jezus leerde ons om vreemdelingen op te nemen (Mattheus 25).

Volgend jaar vindt tijdens Hemelvaart in Zürich de herdenking plaats van de eerste volwassenendoop in die stad van de Zwitserse reformator Zwingli, inmiddels 500 jaar geleden, maar toen slechts acht jaar nadat Luther zijn 95 stellingen voor kerkhervorming op de deuren van de Wittenberg spijkerde. Het lijkt mij heel mooi om daarbij aanwezig te zijn en ik nodig lezers van Perspectief uit om dat ook te overwegen. Wie weet kunnen we er samen een reis aan wagen. Informatie over het programma is te vinden op [www.anabaptism500.ch](http://www.anabaptism500.ch)

## Korte berichten

### Open Kerk

Na de lange zomerstop is er vanaf 1 oktober weer Open Kerk. Elke dinsdagmorgen, van 9.00 tot 12.00 uur. Van harte welkom voor een kopje koffie of thee, een goed gesprek, of om te snuffelen tussen de tweedehands boeken en kleding. Graag tot ziens!

### Voedselbank

We doen een oproep aan u allen, om de voedselbank te gedenken met uw giften. Graag houdbare etenswaren. Let u ook op de houdbaarheidsdatum. Uw gave komt goed terecht bij de medemens die het minder heeft. De krat in de kerk staat klaar!

### Buurtkast Ouddorp

Denkt u aan de buurtkast welke te vinden is aan de Julianaweg 40 in Ouddorp? We zoeken het liefst houdbare producten. Je kan denken aan o.a.: rijst, pasta, thee, soep in blik, tandpasta, maandverband, afwasmiddel, wc-papier enz.. Je pakt eruit wat je nodig hebt (max. 3 producten per keer) en legt erin wat je kunt missen of wilt ruilen. Met het buurtkastje help je elkaar en voorkom je verspilling. Kun je iets missen of heb je iets over wat je zelf niet gebruikt? Breng het naar de buurtkast. Op zondag is deze buurtkast gesloten, van maandag t/m zaterdag geopend wanneer het buiten licht is.

# Kom Over en Help en de DGO

*Verslag van een bijzondere ontmoeting van twee vrouwen in Kyiv*

*Door Rini Hameeteman*

**De samenwerking van de Doopsgezins de Gemeente Ouddorp met hulpwerkorganisatie Kom Over En Help (KOEH) gaat al heel lang terug. KOEH is 50 jaar geleden opgericht voor christelijke hulpverlening in (voormalige) Oostblok-landen. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, in de periode van de bouw van onze nieuwe kerk, zijn we begonnen met kleding inzamelen voor arme mensen in Oekraïne. Er waren contacten van een vrouw uit de gemeente – die tijdens ziekte Russisch had geleerd – met de voorgangers van een baptistengemeente in de stad Tsjerkassi. Al eerder waren er gemeenteleden die contacten onderhielden met gelovigen in Oost-Duitsland. Nog voor de onafhankelijkheid van Oekraïne in 1991 heb ikzelf al Bijbels verzonden naar dit gebied.**

Het eerste kledingtransport vond plaats vanuit de Ouddorpse gemeente. Kort daarop volgde een eerste reis om de gemeente in Tsjerkassi te bezoeken. Al snel was KOEH bereid om met vrachtwagens het vervoer van de kleding te verzorgen. De grenscontroles namen soms dagen in beslag, vooral aan de Pools-Oekraïense grens. KOEH bracht kleding naar een grensdepot en vaak naar de kerk in Tsjerkassi. Door de enorme inflatie konden mensen nauwelijks eten kopen.

Dit voedseltekort was niet voor het eerst in de geschiedenis van Oekraïne. Jarenlang de graanschuur van de Sovjet-Unie, heerste er grote armoede door verplichte graanleveringen. Zowel voor

als na de Tweede Wereldoorlog waren er zelfs hongersnoden door deze leveringsdruk, waarvan de Holodomor tijdens de jaren '30 het meest berucht is. Oekraïne heeft dus een geschiedenis van telkens weer omhoog moeten klimmen uit een diep dal. Daar is moed en geloof voor nodig. Vele doopsgezinde boeren, die eerst een veilig heenkomen hadden gevonden in Oekraïne om hun geloof in vrijheid te beleven, trokken in deze moeilijke tijden verder als vluchteling naar Siberië of Amerika.

Bij één van de latere bezoeken aan de gemeente van Tsjerkassi ontvingen wij als Ouddorpse gemeente een borduurwerk voor in het nieuwe kerkgebouw,



met achterop de namen van de gemeentelieden en de woorden van Jezus uit Mattheüs 25: *“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”* Dit mooie handwerk is geschonken om de dank van Tsjerkassi tot uitdrukking te brengen voor de door ons met zoveel liefde en zorg toegezonden goederen.

Bij het verzorgen van kledingtransporten naar Oekraïne beseften we het belang van dit werk. Het was een teken van verbondenheid en hielp mensen te overleven. Op een gegeven moment gingen

De tekst van boven naar beneden gelezen is 'HOLLAND'. De tekst is vrij vertaald: we hopen dat onze liefde blijft bestaan. Op de achterzijde staan alle namen van de gemeente leden en de Bijbeltekst:

*“Ik zeg u: Voor zoveel jullie dit aan een van deze Mijn minste broeders en zusters gedaan hebt, zo hebt gij dat aan Mij gedaan.”*

Mattheus 25: 40

er twee vrachtwagens per jaar op transport. De kleding was niet alleen noodzakelijk voor de mensen, het was voor de gemeente in Tsjerkassi ook een manier om te evangeliseren. Zij hadden een verdeelcentrum voor kleding en konden daarmee Gods liefde en zorg voor de mensen actief uitdragen. Bovendien was het nu, in het vrije Oekraïne, mogelijk om de boodschap van het Evangelie vrijuit te verkondigen. Met veerkracht werd het land opgebouwd, kregen christenen weer toegang tot universiteiten en werd het Oekraïens de nationale taal.

Onze kledingtransporten naar Tsjerkassi bestrijken een periode van ongeveer 15 jaar. Daarna gaf de kerk aan dat er geen acute nood meer was op dit gebied en dat ze zich op andere dingen wilde richten in dienst van Gods Koninkrijk. Wij zijn in Ouddorp sindsdien wel kleding blijven inzamelen. KOEH verzorgt nog

[lees verder >](#)

altijd de transporten en bepaalt waar de kleding naartoe gaat. Het contact met de gemeente Tsjerkassi is na verloop van tijd helaas verwaterd. De hoeveelheid ingezamelde kleding is in de loop der jaren overigens minder geworden. Mede vanwege de redenen – mensen doen langer met hun kleding en kopen & verkopen vaker tweedehands – is dat helemaal geen slechte zaak.

Bij de Russische annexatie van de Krim in 2014 vluchtten veel Oekraïners vandaar naar het westen. Veel van onze ingezamelde kleding is sindsdien terechtgekomen bij kerken die vluchtelingen opnamen, om hen daarmee van deze belangrijke levensbehoefte te kunnen voorzien. Sinds de grote Russische invasie in februari 2022 staat alles weer onder druk, is hulpverlening nog veel harder nodig, maar ook moeilijker geworden.

In mei was ik in Kyiv om de doopsgezinde pioniersgemeente 'Ark' te bezoeken in het kader van het zendingsproject van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Dit is begin 2024 van start gegaan. In Kyiv ontmoette ik Oksana, verbonden aan het International Leader and Development Centrum (ILDC). Deze organisatie richt zich op ondersteuning van onder andere kerken met onderwijs en trainingen om kinderen in Oekraïne een veilige omgeving te bieden om in op te groeien. Dit is in oorlogstijd erg

moeilijk. Daarom is het extra belangrijk dat er volwassenen zijn om kinderen met liefde, aandacht en vertrouwen te geven. KOEH is één van de partners waar het ILDC mee samenwerkt. Door deze wederzijdse verbinding was ik in de gelegenheid met Oksana in contact te komen.

Tijdens een wandeling door Kyiv liet Oksana me de sporen van de oorlog zien. Ook toonde ze me de mooie gebouwen en de universiteit waar ze gestudeerd heeft. Soms hadden we geen woorden voor wat we zagen, lazen we het verdriet in elkaars ogen. Al pratend kwamen we bij een winkel met prachtige Oekraïense blouses, vol verschillende borduursels. Iedere streek heeft een eigen patroon. Oksana wees me op een blouse uit haar geboorteplaats, Tsjerkassi. Verrast vertelde ik haar dat onze ingezamelde kleding daar jarenlang naartoe is gegaan. Oksana was evenzo heel verrast en herinnerde zich het kerkelijke kledingverdeelcentrum nog heel goed. Ze vertelde mij hoe noodzakelijk de kledinghulp was in die tijd, en dat de mensen uit Tsjerkassi er heel dankbaar voor waren. Oksana heeft als jong kind zelf ook kleding vanuit het verdeelcentrum ontvangen. Misschien heeft zij ooit een uit Ouddorp gedoneerde trui of rok gedragen!

Na 30 jaar iemand ontmoeten die als kind deze hulp vanuit Ouddorp heeft ervaren, en nu voor haar land werkt met



steun van KOEH, dat was voor mij heel bijzonder. Veelal zegden we de kleding tijdens het inpakken en altijd baden we voor de transporten. Géén van de dozen is verloren gegaan! Het is ontroerend te horen dat onze inspanningen daadwerkelijk mensenlevens hebben veranderd, en de bevestiging te ontvangen dat het een belangrijk werk was wat we deden. Naast ontroering ervaar ik daarbij ook verwondering en dankbaarheid. Die dankbaarheid geldt ook KOEH voor hun werk onder de hulpbehoevenden en voor de betrokkenheid van onze gemeente bij het kledingproject, in beide gevallen inmiddels jarenlang.

Het centrum dat Oksana leidt, biedt allerlei programma's met het oog op een gezonde en goede opvoeding van kinderen, van trainingen tot pastorale zorg. Het online aanbod vormt een belangrijk onderdeel. Ik hoopte dat er een samenwerking zou kunnen komen met de Ark gemeente, om hen te ondersteunen in de zorg voor de gezinnen, waarvan velen door de oorlog getraumatiseerd zijn. We mogen heel dankbaar zijn dat dit inderdaad zal gaan gebeuren, gefinancierd door KOEH.

Het is zeldzaam dat we, na zoveel jaren via een ontmoeting ver weg, een terugblik mogen krijgen op ons eigen verleden. Oksana's verhaal raakte me diep; mensen hebben letterlijk overleefd dankzij de kleding die wij stuur-

den. We wisten dat het nodig was, maar het is bijzonder om nu te horen hoeveel impact onze gebeden en inspanningen hadden. Het is vergelijkbaar met de kaartenacties voor vervolgte en gevangengenomen christenen tijdens de jaren van de Sovjet Unie. Niet alleen was dit een bemoediging voor hen, want ze waren niet vergeten, maar soms bracht het een echte verandering in de vorm van hun vrijlating. Oksana benadrukte het belang van onze hulp en bedankte KOEH en onze gemeente. Door gebed en genade zijn de positieve gevolgen veel groter geweest dan we hadden durven dromen. Daarom wil ik ik iedereen van harte bedanken voor alle hulp en de gebeden voor ons kledingsproject.



[www.komoverenhelp.nl](http://www.komoverenhelp.nl)

[www.komoverenhelp.nl/kleding](http://www.komoverenhelp.nl/kleding)

# Advent- kerstzangavond

D.V. **zaterdag 14 december** gaan wij op weg naar kerst en wordt in onze Doopsgezinde Kerk weer een advent-kerstzangavond gehouden. **Aanvang 19:30 uur.**

Medewerking verlenen:  
Ds Joh. Smink, verbindende teksten  
Wilbert Magré, vleugel  
Jeannette Jeliers, dwarsfluit  
Gebroeders Bontenbal, zang  
Yiska den Breejen, zang  
Jan Teeuw, orgel

De toegang is vrij, er is een collecte tijdens het concert. Houdt deze avond vrij, kom ook!



## Gedicht

*Ingezonden door gemeentelid*

### De Koster

De koster maakt geschiedenis  
Omdat hij zo onmisbaar is  
Want wat gebeurt er met de kerk  
Zonder de koster en zijn werk

We laten ons verleiden  
Er over uit te weiden  
Want de koster en de kerk  
Ze horen bij elkaar

Het kenmerk van des koster's werk  
Hij staat voor iedereen klaar  
Met droogje en met natje  
En op de vloer geen spatje

Het water op de preekstoel  
En 's winters warm en 's zomers koel  
Waarmee we maar bedoelen  
Je moet er wel voor voelen

Want menig avond is het raak  
Kortom, het is een zware taak  
Om gastheer van de kerk te zijn  
Dan moet je groot zijn in het klein



## Colofon

Perspectief verschijnt zes keer per jaar.

Deadline kopij edities 2024: 06-12.

De vaste vrijwillige bijdrage is €10,- per jaar. IBAN: NL13 RABO 035  
12 64 272 o.v.v. Perspectief 2024, of gebruik de QR-code hiernaast.



### Redactie

Dianne Joppe, Erika de Vos, Amber Kattestaart, Ineke Nagtegaal

### Adres

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp  
Dorpstienden 3, 3253 AS Ouddorp  
0187 68 29 26 | [www.doopsgezindouddorp.nl](http://www.doopsgezindouddorp.nl)

### E-mail

[scriba@doopsgezindouddorp.nl](mailto:scriba@doopsgezindouddorp.nl)  
[redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl](mailto:redactieperspectief@doopsgezindouddorp.nl)  
[ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl](mailto:ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl)  
[pr@doopsgezindouddorp.nl](mailto:pr@doopsgezindouddorp.nl)

Alle kerkdiensten worden uitgezonden via Archipel: 105.6 FM/Kabel 105.9FM en via ons YouTube kanaal, Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Tevens kunt u via de website diensten terugluisteren.

# Kerkdiensten

## Zondag 29 september

09:30 uur Ds. G. Mink

18:30 uur Ds. M. Vermet

## Zondag 6 oktober

09:30 uur Br. H. Groeneboer

18:30 uur Ds. J.W. Sparreboom

## Zondag 13 oktober

09:30 uur Br. P.J. van Halum

18:30 uur Pastor H. van Dam

## Zondag 20 oktober

09:30 uur Ds. E.A. van Hoof  
Avondmaal

18:30 uur Ds. J. Smink

## Zondag 27 oktober

11:00 uur zie website  
Samendienst

18:30 uur Ds. H. Bleeker

## Zondag 3 november

09:30 uur Mw. Ds. D. Hoekstra

18:30 uur Br. H. Pollema

## Woensdag 6 november - Dankdag

19:30 uur Ds. B. Davelaar

## Zondag 10 november

09:30 uur Br. M. Nap

18:30 uur Br. T. van Teijlingen

## Zondag 17 november

11:00 uur Br. E. Winkelhoff  
Samendienst

18:30 uur Ds. M. van den Eijkel

## Zondag 24 november

### Eeuwigheidszondag

09:30 uur Ds. J. Smink

18:30 uur Ds. L. Krüger

## Zondag 1 december - Eerste Advent

09:30 uur Br. G. Westerkamp

18:30 uur Ds. G.J. Vogel

## Zondag 8 december - Tweede Advent

09:30 uur Ds. H. Bleeker

18:30 uur GAAV Event  
Erik Bruggeman

## Zondag 15 december - Derde Advent

09:30 uur Br. M. Padmos

18:30 uur Ds. T. Smink

*Houdt voor eventuele wijzigingen in het preekrooster de weekbrief en/of onze website in de gaten.*