

Zondag 18-08-2024
12e zondag na Trinitatis

Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur

Br. E. Winkelhoff

“Opvoeding: Wat breng je als ouder over op je kind?”

Avonddienst 18.30 uur

Ds. A.P. Davelaar

“Denk niet zwart-wit, maar richt je oog
op de kleurrijke HEER, die leeft!”

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO – 105.6 FM /
Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Annelies vd Hoven

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: PS 68:2,7

Votum en groet

Zingen: SELA06 2

Kinderlied: HH 338

*De kinderen van 4-12 jaar gaan
naar hun eigen kinderdienst*

Inleiding op de dienst

Zingen: PS 17:1,2,7

Morgengebed

Schriftlezing: 1 Koningen 2: 1-11

Zingen: GEZ 177:2,3,4,7

Verkondiging

Zingen: OPW 832

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: OPW 845

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (*bij de uitgang*)

Avonddienst

Kerkenraadslid: Annelies vd Hoven

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: NLB 84a:1,2,3,4

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 84a:5

Inleiding op de dienst

Zingen: NLB 245

Avondgebed

Schriftlezing: Hand. 6:8-7:7^(NBV'21)

Zingen: NLB 695:1,3,4,5

Schriftlezing: Hand. 7:44-60^(NBV'21)

Zingen: OPW 124

Verkondiging

Zingen: OPW 798

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: OPW 710

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (*bij de uitgang*)



Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

*“Zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u
bovendien geschonken worden.”*

Agenda

Zondag 18 augustus

09.30 uur Br. E. Winkelhoff

11.15 uur Duitstalige dienst

18.30 uur Ds. A.P. Davelaar

Maandag 19 augustus

13.00 uur Gebedsgroep

Dinsdag 20 augustus

Woensdag 21 augustus

Donderdag 22 augustus

Vrijdag 23 augustus

Zaterdag 24 augustus

Zondag 25 augustus

09.30 uur mw. Ds. Wierenga

11.15 uur Duitstalige dienst

18.30 uur Br. J. Brunt

Gebed gevraagd voor:

Zr. T. van Erkelens

Zr. R. Papavoine

Zr. C. Redert

Jarig 21-08 - Zr. R. Scherer

Jarig 25-08 - Br. J.A. Ruizeveld

Vandaag 18-08 - In de ochtenddienst gaat voor br. E. van Winkelhoff, hij is werkzaam bij het Leger des Heils en in de avonddienst gaat voor ds. A.P. Davelaar, predikant in de Oude Kerk in Charlois (Rotterdam).

Verhuisd - Zr. Erna is verhuisd. Haar nieuwe adres is:

Gezocht: coördinator koffie op zondag - Vanaf september zal ik stoppen als coördinator van het koffiedrinken rondom de kerkdiensten. Willen we als gemeente gastvrijheid en deze momenten van contact blijven bieden aan (vakantie)gasten en trouwe koffiedrinkers? Zonder een opvolger kan dit helaas niet blijven bestaan. Wie gaat het vanaf september van mij overnemen? Bij vragen en interesse graag contact opnemen met Denise, 0648820969.

Intekenen voor de Gebedsmarathon op zaterdag 31 augustus 09:00 uur tot zondag 1 september 09:00 uur - Bidden is tijd apart zetten voor en met God. Samen bidden, samen voorbede doen, samen ontdekken wat God van ons vraagt en welke weg we met Hem mogen gaan. We nodigen u van harte uit om één of meerdere uren te komen bidden. Elk uur is er een gebedsleider aanwezig bij wie u kunt aansluiten. **De intekenlijsten liggen in de hal van de kerk. Tekent u, teken jij ook een uurtje in om samen te bidden?** Vorig jaar hebben veel deelnemers al mogen ervaren hoe bijzonder en krachtig het gezamenlijke gebed was. Het heeft zijn uitwerking zeker niet gemist. Wellicht was u er vorige keer niet bij? We bidden ervoor dat het u deze keer wel mag lukken om erbij te kunnen zijn. En bent u op vakantie? We verzorgen ook graag een digitaal gebedsuur. Laat het ons weten dan

zorgen we ervoor dat u ook op vakantie mee kunt doen. Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan Marijn Nap of Martha Witkamp

Tour 'd Orange voor ons zendingsproject YFC GO - Hey! Wandel, fiets, hardloop of wielren jij graag en vind je het mooi om ons zendingsproject te steunen. Dat kan allebei. Doe op 21 september mee met de Tour 'd Orange voor ons zendingsproject YFC GO. Met deze super mooi actie zet jij je in voor het mooie werk van Youth for Christ onder onze jongeren op Goeree Overflakkee. Super gaaf als jij ook mee fietst/loopt! Meld je snel aan zodat er ook voor jou een mooi shirt klaarligt. Dit zijn de afstanden;

- Stadsfiets – 50 km
- E-bike- 80 km
- Racefiets – 110 km
- Racefiets – 160 km
- Hardlopen / Wandelen – 10 km
- Hardlopen / Wandelen - 21 km

Hopelijk tot aan de start. Meld je snel aan via: <https://supp.to/YFC-GO24#register>

Gebedspunten Zendingsproject Oekraïne – vanuit onze verbondenheid met pioniersgemeente Ark in Kyiv graag uw gebed voor:

- Ds. Serghei Philipov, dat er een positieve beslissing wordt genomen over zijn militaire registratie, zodat hij de gemeente kan blijven dienen en niet in het leger.
- Zijn vrouw Nastia en dochter Stefanie van 2 jaar, die in Duitsland verblijven. Nadat Stefanie in mei voor het eerst in Oekraïne was, beleeft het gezin de derde zomer dat ze gescheiden van elkaar leven. Het verlangen is om als gezin weer samen te zijn
- Gods genade voor de andere mannen in de kerk dat ze in werk in de kerk kunnen voortzetten.
Dankbaar zijn we voor;
- de jeugd van de kerk heeft de vorige week een zomerkamp gehad. De foto's zijn voor en na de dienst op de beamer te zien. Iedereen is heel dankbaar voor de prachtige week vol van Bijbelstudie, sport, activiteiten met elkaar. In een omgeving waar het rustig is, heerlijk in de natuur in west Oekraïne. Ook dankbaar is de groep dat ze bij de vele leger check point steeds door mochten gaan.

Pastoraat - Te bereiken via: bezoekcoordinator@doopsgezindoudorp.nl of zorgpastoraat@doopsgezindoudorp.nl Er wordt dan contact met u opgenomen.

Ochtenddienst

PS 068:2

Draagt op een lied, aan Hem gewijd
die spoorlags op de wolken rijdt;
hoog is de Naam verheven!
Hij, vader van 't verweesde kind,
bij wie een vrouw bescherming vindt
in haar vereenzaamd leven.

Hij, HERE in zijn heiligdom,
doet wie verlaten was, weerom
het samenzijn ervaren.
Wie was gevangen wordt bevrijd,
maar Hij verbant in eenzaamheid
al wie weerspanning waren.

PS 068:7

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de HERE Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

SELA06 2

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

HH 338

'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand

ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

PS 17:1

Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.
Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,
en Gij hebt mij oprecht bevonden.

PS 17:2

Gehoorzaam aan uw heilig woord,
blijf ik gedurig op uw wegen;
ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen,
zo ga ik zonder struiklen voort.
Ik roep U aan, Heer hoog verheven,
want Gij verhoort, Gij antwoordt mij,
wees mij genegen en nabij,
Gij zult mij immers niet begeven?

PS 17:7

O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw goddlijk beeld.

GEZ 177:2

'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

GEZ 177:3

O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder:
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder.
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden
de vloek der zonden.

GEZ 177:4

God is rechtvaardig, ja, een God der wrake;
en Hij is liefde, Hij wil zalig maken.
Zie hier de schalen die ten volle wegen
èn vloek èn zegen.

GEZ 177:7

Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
als sterkte roemen.

OPW 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw,
want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, hoogste Heer.

Voor eeu-wig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar.

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood, waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven.

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten wie er regeert,
naam boven alle namen, hoogste Heer!

Voor eeu-wig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar.

Voor eeu-wig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar.

INSTRUMENTAAL

↓ Naam boven alle namen.....
Naam boven alle namen.....
Naam boven alle namen.....

↓ Naam boven alle namen.....
Naam boven alle namen.....
Naam boven alle namen.....

↑ Naam boven alle namen.....
Naam boven alle namen.....
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Voor eeu-wig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar!

Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar!
U bent Jezus, overwinnaar!
U bent Jezus, overwinnaar!

OPW 845

De Heer zegent en beschermt jou.
Hij schijnt zijn stralende licht genadig op jou.
De Heer ziet jou en bewaart jou; Hij geeft vrede.

De Heer zegent en beschermt jou.
Hij schijnt zijn stralende licht genadig op jou.
De Heer ziet jou en bewaart jou; Hij geeft vrede.

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

De Heer zegent en beschermt jou.
Hij schijnt zijn stralende licht genadig op jou.
De Heer ziet jou en bewaart jou; Hij geeft vrede.

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

INSTRUMENTAAL

Mag zijn goedheid jou omgeven,
tot in duizend generaties;
ook je zonen en je dochters
en hun zonen en hun dochters.

Mag zijn goedheid jou omgeven,
tot in duizend generaties;
ook je zonen en je dochters
en hun zonen en hun dochters.

Mag zijn goedheid jou omgeven,
tot in duizend generaties;
ook je zonen en je dochters
en hun zonen en hun dochters.

Mag zijn goedheid jou omgeven,
tot in duizend generaties;
ook je zonen en je dochters
en hun zonen en hun dochters.

De Heer zelf zal voor je uitgaan.
Hij omgeeft je, Hij omringt je.
Om je heen en binnen in je:
Hij is bij je. Hij is bij je.

In de morgen, in de avond,
als je weggaat, als je thuiskomt,
in je tranen, in je vreugde:

Hij is bij je. Hij is bij je. Hij is bij je. Hij is bij je.
Hij is bij je. Hij is bij je. Hij is bij je. Hij is bij je.

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

Avonddienst

NLB 84:1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

NLB 84:2

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

NLB 84:3

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

NLB 84:4

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

NLB 84:5

O Here, ons schild van omhoog,
zie neder met een gunstig oog
op uw gezalfde in uw tempel.
Eén dag in uw paleis is meer
dan duizend elders. Ik verkeer
veel liever nederig aan uw drempel
dan dat ik aanzit, hooggeacht
waar men den Here God veracht.

NLB 245:1

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woud mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgde Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

NLB 245:2

Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deez' avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

NLB 245:3

Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

NLB 695:1

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

NLB 695:3

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

NLB 695:4

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

NLB 695:5

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

OPW 124:1

Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied
van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Toch rijst in mij een lied
van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.

In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U
die mij hebt voortgeleid.

In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U
die mij hebt voortgeleid.

OPW 798

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

OPW 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

INSTRUMENTAAL

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

INSTRUMENTAAL

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.