

Zondag 14-07-2024
7e zondag na Trinitatis

Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur
Br. C. Joppe
“Leven naar de komst van Christus”

Avonddienst 18.30 uur
Br. H. ten Voorde

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO - 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Steven van Kooten

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: DNP1 62:1,3

Votum en groet

Zingen: LDK 257

Kinderlied: OPW 451

*De kinderen van 4-12 jaar gaan
naar hun eigen kinderdienst*

Inleiding op de dienst

Zingen: HH 433

Morgengebed

Zingen: LGT 18

Schriftlezing: Jona 3

Zingen: DGO 025: 1,8,10,12

Schriftlezing: Mattheüs 24:1-3 en 29-38

Zingen: NLB 462

Verkondiging

Zingen: OPW 510

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: OPW 520

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (*bij de uitgang*)

Avonddienst

Kerkenraadslid: Steven van Kooten

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: NLB 72:1,2,7

Votum en groet

Zingen: OPW 167

Inleiding op de dienst

Gelukkig de vredestichters

Zingen: NLB 1010:1,2

Avondgebed

Zingen: NLB 314

Schriftlezing: Mattheüs 5:1-16^(NBV21)

Zingen: ELB 236

Verkondiging

Zingen: NLB 1010:3,4

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: ELB 501

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (*bij de uitgang*)



Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

“Laten wij allemaal Zijn macht en kracht prijzen. Prijs de grootheid van de naam van de Here. Kom naar zijn huis en breng Hem uw offers.”

Agenda

Zondag 14 juli

09.30 uur Br. C. Joppe

11.15 uur Duitstalige dienst

18.30 uur Br. H. ten Voorde

Maandag 15 juli

13.00 uur Gebedsgroep

Dinsdag 16 juli

Woensdag 17 juli

Donderdag 18 juli

Vrijdag 19 juli

Zaterdag 20 juli

Zondag 21 juli

09.30 uur Br. B. Schot

11.15 uur Duitstalige dienst

18.30 uur Br. M. de Gast

Gebed gevraagd voor:

Zr. T. van Erkelens

Zr. C. Redert

Vandaag 14-07 - In de ochtenddienst gaat br. Cor Joppe uit Melissant voor en in de avonddienst br. H. ten Voorde uit Hellevoetsluis.

Voedselbank - We doen weer een oproep aan u allen, om de voedselbank te gedenken met uw giften. Graag houdbare etenswaren. Let u ook op de houdbaarheidsdatum. Uw gave komt goed terecht bij de medemens die het minder heeft. De krat in de kerk staat klaar!

Buurtkast Ouddorp - Denkt u aan de buurtkast welke te vinden is aan de Julianaweg 40 in Ouddorp? We zoeken het liefst houdbare producten. Je kan denken aan o.a.: rijst, pasta, thee, soep in blik, tandpasta, maandverband, afwasmiddel, wc-papier enz.. Je pakt eruit wat je nodig hebt (max. 3 producten per keer) en legt erin wat je kunt missen of wilt ruilen. Met het buurtkastje help je elkaar en voorkom je verspilling. Kun je iets missen of heb je iets over wat je zelf niet gebruikt? Breng het naar de buurtkast. Op zondag is deze buurtkast gesloten, van maandag t/m zaterdag geopend wanneer het buiten licht is.

Gezocht: coördinator koffie op zondag - Vanaf september zal ik stoppen als coördinator van het koffiedrinken rondom de kerkdiensten. Willen we als gemeente gastvrijheid en deze momenten van contact blijven bieden aan (vakantie)gasten en trouwe koffiedrinkers? Zonder een opvolger kan dit helaas niet blijven bestaan. Wie gaat het vanaf september van mij overnemen? Bij vragen en interesse graag contact opnemen met Denise, 0648820969.

Zomerstop Open Kerk - Zoals meerdere kerkelijke activiteiten heeft Open Kerk dit jaar voor het eerst ook een zomerstop. Vanaf 16 juli tot en met met 24 september is er geen Open Kerk. Maar vanaf 1 oktober staat de deur weer wagenwijd open. Na een periode van rust en ontspanning gaan we met de gehele gemeente begin september alle activiteiten weer opstarten. We kijken uit naar de startzondag op 1 september en de geplande gemeentemiddag op 7 september!

Mededeling voor medeleven en gebed - Hierbij delen wij een gebedsverzoek voor mw R.Papavoine. Zij heeft het heel moeilijk, omdat haar oudste dochter in het AMC is opgenomen met een zeer complexe neurologische aandoening waarbij voorlopig nog geen zicht op herstel is.

Mededeling uit de kerkenraad - Na het vertrek van Hans van Dam en het aantreden van Edwin Voogd hebben we de taakgroepen opnieuw ingedeeld:

Diensten	- Steven van Kooten
Onderwijs en toerusting	- Edwin Voogd
Pastoraat/diaconie	- Annelies v.d. Hoven
Public Relations (PR)	- Bram Vos
Zending/evangelisatie	- Bram Vos
Financiën	- Ben Scholten
Facilitair	- Geoff Flikweert
Kinderen	- Annelies v.d. Hoven
Jeugd	- Geoff Flikweert
Activiteiten	- Edwin Voogd
55+	- Ben Scholten
KR	- Ineke Bakelaar

Pastoraat - Te bereiken via: bezoekcoordinator@doopsgezindoudorp.nl of zorgpastoraat@doopsgezindoudorp.nl Er wordt dan contact met u opgenomen.

Ochtenddienst

DNP 62:1

Bij God vind ik de diepste rust.
Stil word ik mij ervan bewust
dat Hij mij redt en mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan
de burcht waar ik naartoe kan gaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

DNP 62:3

Mijn hart, vind rust bij God, wees stil!
Van Hem verwacht ik heil, ik wil
vertrouwen dat Hij mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan
de burcht waar ik naartoe kan gaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

LDK 257:1

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

OPT 451

Vertel het aan de mensen
wie liefde heeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen
wie vrede geeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen,
dat Jezus leeft;
vertel het aan de mensen.

Want iedereen moet weten
wie liefde heeft: Jezus!
Want iedereen moet weten
wie vrede geeft: Jezus!
Want iedereen moet weten,
dat Jezus leeft.
Iedereen moet weten.

HH 433:A1

Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.

HH 433:B(1)

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij
die rust in U alleen.

HH 433:A2

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

HH 433:B(2)

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij
die rust in U alleen.

HH 433:A3

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

HH 433:B(3)

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.

Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij
die rust in U alleen.

HH 433:C

Ik rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.

LGT 18:1

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs Zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.
Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs Zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

DGO 025:1

Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.

DGO 025:8

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij Jona moed insprak
die de mensen moest bekeren
tot vertrouwen in de Naam.

DGO 025:10

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij van zich spreken laat
die bij monde van profeten
met ons is in woord en daad.

DGO 025:12

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.

NLB 462:1

Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

NLB 462:2

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

NLB 462:3

Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

NLB 462:5

Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

OPW 510

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;
met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is,
verlangt naar U;
alles wat ik vinden wil, is in U.

Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.
Heer, doe uw wil in mij.

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;
met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is,
verlangt naar U;
alles wat ik vinden wil, is in U.

Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.

Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.

OPW 520

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Avonddienst

NLB 72:1

Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

NLB 72:2

Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien allerwegen,
totdat geen maan meer is.

NLB 72:7

Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

OPW 167

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

NLB 1010:1

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

NLB 1010:2

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

NLB 314:1

Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

NLB 314:2

Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

NLB 314:3

O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

ELB 236:1

O, laat Gods Zoon je thans omhullen met zijn liefde en zijn Geest.
Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer. O, geef Hem alles wat je vasthoudt,
en zijn Geest zal als een duif op je leven dalen met godd'lijke kracht.
Jezus, o, Jezus, kom en vul ons hart.
Jezus, o, Jezus, kom en vul ons hart.

ELB 236:2

O, kom en zing dit lied met blijdschap, met een hart vol van vreugd.
Hef je handen in aanbedding naar omhoog. O, geef Hem al je pijn en moeite
en de jaren van verdriet en nieuw leven vangt dan aan in Jezus' Naam.
Jezus, o, Jezus, kom en vul ons hart.
Jezus, o, Jezus, kom en vul ons hart.

NLB 1010:3

Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

NLB 1010:4

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

ELB 501:1

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

ELB 501:2

In Jezus' Naam, in Jezus' Naam, In Jezus' Naam geef ik jou
Vrede van Hem, vrede van God. De vrede van God zij met jou.

ELB 501:3

Heilige Geest, de heilige Geest, De heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou.