

Zondag 07-07-2024
6e zondag na Trinitatis

Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur
Br. G. Westerkamp
“Hier ben ik!”

Overstapdienst
Pieter Hugo Grinwis
Jilles Klink
Joas van Kooten
Tim Noordzij

Avonddienst 18.30 uur
Dr. M. van Kampen
“Dragen of gedragen worden?”

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO - 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Edwin Voogd

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: JDH 283

Votum en groet

Zingen: OPW 313

Overstapmoment

Kinderlied:

*De kinderen van 4-12 jaar gaan
naar hun eigen kinderdienst*

Zingen: OPW 281

Morgengebed

Schriftlezing: Psalm 40 (NBV)

Zingen: HH 15

Verkondiging

Zingen: OPW 826

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: OPW 733

Zegen

Collecte (*bij de uitgang*)

Muziek na de dienst

Avonddienst

Kerkenraadslid: Edwin Voogd

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: WK 121:1,2,4

Votum en groet

Zingen: PS 147:1,2

Inleiding op de dienst

Geloofsbelijdenis (apostolicum)

Zingen: PS 147:3

Avondgebed

Zingen: GEZ 393:1,2

Schriftlezing: Psalm 68:16-21

Jesaja 46:1-10 (HSV)

Zingen: PS 68:7,9,12

Verkondiging

Zingen: ELB 221

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: GEZ 397:1,3,4,6

Zegen

Collecte (*bij de uitgang*)

Muziek na de dienst

Koffiemoment ontmoetingsruimte

De tweede collecte in de ochtenddienst is bestemd voor Youth For Christ GO. U kunt uw gaven overmaken naar onderstaand rekeningnummer o.v.v. 'Youth For Christ', via onderstaande QR-code, via de GIVT-app (kies hier 2e collecte) of contant.



Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

*"Neemt van uw bezit een heffing voor de Here;
ieder zal deze gewillig van hart opbrengen als heffing voor de Here."*

Agenda

Zondag 07 juli

09.30 uur Br. G. Westerkamp

11.15 uur Duitstalige dienst

18.30 uur Dr. M. van Campen

Maandag 08 juli

13.00 uur Gebedsgroep

Dinsdag 09 juli

09.00 uur Open Kerk

Woensdag 10 juli

Donderdag 11 juli

Vrijdag 12 juli

Zaterdag 13 juli

09.00 uur Zomerfair

Zondag 14 juli

09.30 uur Br. C. Joppe

11.15 uur Duitstalige dienst

18.30 uur Br. H. ten Voorde

Gebed gevraagd voor:

Zr. T. van Erkelens,

Zr. C. Redert,

Een meelevende groet voor:

GGZ Delfland T.n.v. Britt Bruggeman,

Zr. C.J. de Jong-Sandifort,

Zr. C. Roozemonnd-Rijnbrand,

Zr. P. (Tula) Smink-Bakopoulou,

Br. T. van de Steenhoven,

Br. A. de Vlaming,

Br. J. Westdijk,

Jarig 13-07 - Br. K. Hoek,

Vandaag 07-07 - In de ochtenddienst gaat br. Gersom Westerkamp uit Oude-Tonge voor. Hij is werkzaam bij Youth voor Christ. In de avonddienst gaat dr. van Campen voor. Hij preekt voor het eerst bij ons en stelt zichzelf hierbij voor: *Ik ben geboren in Noord-Brabant. Heb theologie gestudeerd in Utrecht en ben gepromoveerd in Leiden. Mijn proefschrift ging over visies op de Joden in de 17e en 18e eeuw. Ik ben emeritus predikant in de PKN en heb vier gemeenten mogen dienen. Daarnaast ben ik 14 jaar docent geweest aan de Christelijke Hogeschool Ede, waar ik de vakken catechetiek, gemeenteopbouw en Jodendom mocht geven.* De voorganger in de Duitstalige dienst is Dhr. H. Bruggeman, publicist en spreker van Vaderhuis Ministry.

Perspectief - De nieuwe Perspectief is vanaf heden weer beschikbaar, ook online is deze al te lezen. Op de tafel in de hal liggen de stapels om rond te brengen, vergeet u deze niet mee te nemen?

Mededeling vanuit de kerkenraad - Met ingang vanaf heden zal Annelies v.d. Hoven namens de kerkenraad de plaats van Hans van Dam innemen in de beroepingscommissie en Steven van Kooten in de nominatie commissie.

Kies voor een christelijk tussenjaar! - Ben je geslaagd voor je examens? Meld je dan aan voor het EH-Basisjaar! Het EH-Basisjaar is een uitdagend christelijk tussenjaar waarin je ontdekt wie je bent, hoe God jou ziet en welke kwaliteiten Hij jou heeft gegeven. Je wordt uitgedaagd om na te denken over wat voor jou echt belangrijk is en hoe je van betekenis kunt zijn. Het is een jaar vol verdiepende inzichten die je stimuleren bij het maken van keuzes in je leven zoals je studie of beroep, zodat je bewust en stevig in het leven leert te staan. We zijn heel benieuwd of we je in september als student van het EH-Basisjaar mogen verwelkomen. Meld je vandaag nog aan, dan heb je alle informatie voor de zomervakantie in huis! Meer informatie vind je op onze website: www.eh.nl/eh-basisjaar

Bedankt - Zoveel bloemen, kaarten en hartverwarmende wensen die we hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 55 jarig huwelijksjubileum! Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en medeleven. J. Smink en P. Smink-Bakopoulou

Duitstalige zomerdiensten van start - Zondag 7 juli is de eerste in een serie van acht diensten voor Duitssprekenden in onze regio, aanvang 11:15 uur. Wilt u daar tijdens het koffiedrinken rekening mee proberen te houden? We zijn dankbaar dat we ook dit jaar weer alles konden organiseren voor deze pastorale en evangeliserende bediening in vakantietijd. We hopen op en bidden voor Gods zegen over dit werk, zoals we die in voorgaande jaren steeds mochten ervaren. Hulp voor hand- en spandiensten (o.a. rondom de koffie na afloop) is nog welkom, spreek dan Elma of Jolanda aan. Lees verder in de aanstaande editie van ons gemeenteblad Perspectief.

Overstappers - Zondag 7 juli zullen Pieter Hugo Grinwis, Jilles Klink, Joas van Kooten en Tim Noordzij overstappen van het kinderwerk naar het jeugdwerk. In de morgendienst krijgen de overstappers een Bijbel en op de jeugdzolder is er een speciaal programma voor de kleuters tot en met de bovenbouw, waarin de overstappers centraal zullen staan. Lieve overstappers, vanuit het kinderwerk hebben wij jullie met heel veel plezier zien groeien, in lengte en in geloof. Wij wensen jullie Gods Zegen toe, een mooie zomer, een fijne start op jullie nieuwe school en veel plezier en verdieping van jullie geloof bij de jeugd!

Zendingsproject Oekraïne, update – Al enkele weken is er de vraag om gebed voor ds. Serghei Filippov, predikant van de Ark Gemeente in Kyiv. In januari was hij bij ons in Ouddorp te gast om kennis te maken bij de start van het zendingsproject. Ds. Filippov kreeg de oproep om zijn papieren in te leveren bij de administratie van het Oekraïense leger en heeft dat inmiddels gedaan. Als predikant heeft hij de status van hulpverlener en zou hij dus geen militaire taken moeten krijgen. In de komende dagen of weken zal duidelijk worden wat de uitslag is. Hopelijk blijft zijn recht op vrijstelling gehandhaafd en kan hij de groeiende gemeente blijven dienen. Op vele plaatsen wordt er gebeden voor deze spannende situatie.

Ochtenddienst

JDH 283:1

Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw, laat mij rusten in Uw schaûw,
waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt.

JDH 283:2

Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen.

JDH 283:3

Zie, ik breng voor mijn behoud U geen wierook mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet.

JDH 283:4

Enmaal als de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d'aardse woon opklimt tot des rechters troon,
Rots der eeuwen, in Uw schoot berg mijn ziele voor de dood.

OPW 313

In een donker graf gevangen greep de dood Hem aan.
Jezus brak de sterkste banden. Hij is opgestaan!

Refrein:

Overwinnaar (Overwinnaar). Hij is verrezen (Hij is verrezen).
Overwinnaar (Overwinnaar). Hij regeert in eeuwigheid.

Overweldigd door het duister, leek Hij neergeveld.
Door zijn bloed brak Hij de macht van zonde, dood en hel. (refrein)

Niemand hoeft de dood te vrezen, liefde keert het tij.
Wie gevangen zit in 't duister: Christus maakt u vrij! (refrein)

Naar de hemel opgevaren draagt Hij nu zijn kroon.
Laat het door de wereld klinken: glorie voor Gods Zoon!

Kinderlied

OPW 281

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

HH 15:A1

Lang heb ik de Heer verwacht totdat Hij zich voorover boog.
Want Hij had mijn roep gehoord en trok mij uit de put omhoog.

HH 15:B1

Hij gaf nieuwe hoop en houvast, zette mij op vaste grond,
leerde mij om weer te zingen, gaf een nieuw lied in mijn mond,
gaf een nieuw lied in mijn mond.

HH 15:C(1)

Ik zal van zijn liefde spreken en van zijn rechtvaardigheid.
Nooit zal ik zijn trouw verzwijgen. Grote God die mij bevrijdt,
grote God die mij bevrijdt.

HH 15:A2

Wanneer rampen mij omgeven en ik zie geen uitweg meer,
wilt U mij dan uitkomst brengen. Kom mij snel te hulp, o Heer!

HH 15:B2

Geef mij nieuwe hoop en houvast, zet mij weer op vaste grond,
leer mij om te blijven zingen, geef een nieuw lied in mijn mond,
geef een nieuw lied in mijn mond.

HH 15:C(2)

Ik zal van uw liefde spreken en van uw rechtvaardigheid.
Nooit zal ik uw trouw verzwijgen. Grote God die mij bevrijdt.

HH 15:C(3)

Ik zal van uw liefde spreken en van uw rechtvaardigheid.
Nooit zal ik uw trouw verzwijgen. Grote God die mij bevrijdt,
grote God die mij bevrijdt.

OPW 826:A1

God keek genadig naar mij om:
Hij greep mij vast voor ik verdrong
en zette mij weer op vaste grond.
De Heer is mijn Bevrijder.

Ik weet, hoe lang de nacht ook duurt:
God helpt mij over elke muur.
Ik zie al licht aan de horizon.
De Heer is mijn Bevrijder.

OPW 826:B(1)

Is er iemand als onze God,
die ons liefheeft en ons verlost?
Hij heeft betaald, voor ons allemaal!
De Heer is mijn Bevrijder.

OPW 826:A2

Op Hem alleen rust mijn geloof;
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft.
De winter wijkt en de lente komt.
De Heer is mijn Bevrijder.

Ook als het wachten moeilijk is,
ook als ik treur om wie ik mis:
zijn liefde draagt mij door alles heen.
De Heer is mijn Bevrijder.

OPW 826:B(2)

Is er iemand als onze God,
die ons liefheeft en ons verlost?
Hij heeft betaald, voor ons allemaal!
De Heer is mijn Bevrijder.

OPW826:C3

Hij draagt mij tot mijn laatste dag,
laat mij niet achter in het graf:
Hij wekt mij op en roept mij naar huis.
De Heer is mijn Bevrijder.

OPW 826:D

Is er iemand als onze God,
die ons liefheeft en ons verlost?
Hij heeft betaald, voor ons allemaal!
De Heer is mijn Bevrijder.

OPW 826:E(1)

Alle eer aan God de Vader!
Alle eer aan God de Zoon!
Alle eer aan God de Trooster! De Heer is mijn Bevrijder!

OPW 826:E(2)

Alle eer aan God de Vader! Alle eer aan God de Zoon!
Alle eer aan God de Trooster! De Heer is mijn Bevrijder!
De Heer is mijn Bevrijder! De Heer is mijn Bevrijder!

OPW 733:A1

De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

OPW 733: B(1)

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

OPW 733:A2

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid.

OPW 733: B(2)

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

OPW 733:A3

En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

OPW 733: B(3)

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

OPW 733: B(4)

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

OPW 733:coda:

Verheerlijk zijn heilige naam. ↑↑↑
Verheerlijk zijn heilige naam.

Avonddienst

WK 121:1

God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

WK 121:2

Lam dat de zonden draagt,
lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis -
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

WK 121:4

Koning der volken,
kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om,
kom, lam dat voor ons bloedt,
kom, licht in overvloed,
kom spoedig, Here Jezus, kom!

PS 147:1

Lof zij den HEER, goed is het leven
als 's Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

PS 147:2

Hij telt het leger van de sterren,
Hij roept bij name hen van verre.
Groot is de Here, groot in krachten,
er is geen grens aan zijn gedachten.
Die zich ootmoedig aan Hem geven,
schenkt Hij een overvloed van leven.
Maar Hij vernedert goddelozen, die trots hun eigen weg verkozen.

PS 147:3

Zingt, zingt om beurt om Hem te danken,
ontlok de lier de schoonste klanken
voor onze God, Hem die in luister
de hemel dekt met wolkenduister,
de aarde drenkt met milde regen,
het gras doet spruiten allerwegen,
de dieren zegent met zijn gaven
en hoort de roep der jonge raven.

GEZ 393:1

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

GEZ 393:2

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag onluikt.

PS 68:7

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de HERE Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

PS 68:9

God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.

PS 68:12

Gij mogendheden, zingt een lied,
zingt Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen.
Hij heft zijn stem, een stem van macht -
uw sterkte zij Hem toegebracht,
strekt tot Hem uit uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel
staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is uw majesteit,
geef aan uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.

ELB 221:Refrein:

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

ELB 221:1

Want het geknakte riet verbreekt Hij niet.
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur. (refrein)

ELB 221:2

Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid. (refrein)

GEZ 397:1

O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

GEZ 397:3

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

GEZ 397:4

En duizend jaar gaan als de dag
van gistren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

GEZ 397:6

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!