

Zondag 12-05-2024

Exaudi

Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur

Ds. H. Bleeker

“Een speciale plaats”

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Dorpsienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Steven van Kooten

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: NLB 100:1,2

Votum en groet

Zingen: OPW 194

Kinderlied: HH 199

*De kinderen van 4-12 jaar gaan
naar hun eigen kinderdienst*

Inleiding op de dienst

Zingen: NLB 119:3,49

Morgengebed

Schriftlezing: 1 Kor. 12:12-18

Zingen: OPW 167

Verkondiging

Zingen: OPW 249

Dankgebed en Voorbeden

Collecte

Slotzang: NLB 416

Zegen

Muziek na de dienst



Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

“Herinner u het woord van de Here Jezus: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”

Agenda

Zondag 12 mei

09.30 uur Ds. H. Bleeker

18.30 uur Ds. J. Smink - Doopdienst

Maandag 13 mei

13.00 uur Gebedsgroep

Dinsdag 14 mei

09.00 uur Open Kerk

19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 15 mei

Donderdag 16 mei

Vrijdag 17 mei

Zaterdag 18 mei

Zondag 19 mei - 1e Pinksterdag

09.30 uur Br. A. de Vink

11.15 uur Duitstalige dienst

18.30 uur Ds. L. Krüger

Gebed gevraagd voor:

Br. J. Akershoek,

GGZ Delfland T.n.v. Britt Bruggeman,

Zr. C. Roozemonde-Rijnbrand,

Jarig 13-05 - Zr. M.M.J. Goekoop-Harrand,

Jarig 17-05 - Br. T.J. de Kort,

Vandaag 12-05 - In de ochtenddienst preekt ds. H. Bleeker, predikant in de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Kleding kringloopmarkt - Voorjaarsopruiming in uw kledingkasten? Graag ontvangen wij uw niet meer gedragen kleding voor de kringloopmarkt. Kleding kunt u in een doos of zak inleveren met een briefje erop met 'kringloop'. Graag neerzetten onder de trap van de oude jeugdzolder, of op dinsdagochtend tijdens de Open Kerk.

Gebedsdienst - Op woensdag 15 mei a.s. om 19.30 uur – aan de vooravond van Pinksteren – wordt in Ouddorp weer de Gebedsdienst voor de Eenheid gehouden. We denken daarbij aan wat er in de Bijbel staat over de leerlingen van Christus, die na de Hemelvaart van de Heer 'allen eensgezind bleven volharden in het bidden en smeken' (Hand. 1: 14) en zo werden voorbereid op Pinksteren. We willen ook dit jaar een Gebedsdienst houden, waarin we bidden om de werking van Gods Geest, voor de kerken, voor ons dorp en Eiland en voor de wereld. Het thema voor dit jaar is: Kom, Heilige Geest, vernieuw uw kerk! De deelnemers aan de dienst worden in de gelegenheid gesteld om hun eigen gebedsintenties in te brengen. Die dienst wordt dit keer gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de Dorpstienen te Ouddorp. Medewerking wordt verleend door het Chr. Mannenkoor Obadja uit Ouddorp o.l.v. Jan Bezuijen, die tevens de organist is. Voorgangers in de samenkomst zijn ds. C.W. Hoek (Gereformeerde Kerk), ds. M.C. Schreur (Hervormde Dorpskerk) en br. Eric van den Nieuwendijk (Doopsgezinde Gemeente). Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting. Hartelijk welkom op woensdag 15 mei a.s.!

Buurtkast Ouddorp - Denkt u aan de buurtkast welke te vinden is aan de Julianaweg 40 in Ouddorp? We zoeken het liefst houdbare producten. Je kan denken aan o.a.: rijst, pasta, thee, soep in blik, tandpasta, maandverband, afwasmiddel, wc-papier enz.. Je pakt eruit wat je nodig hebt (max. 3 producten per keer) en legt erin wat je kunt missen of wilt ruilen. Met het buurtkastje help je elkaar en voorkom je verspilling. Kun je iets missen of heb je iets over wat je zelf niet gebruikt? Breng het naar de buurtkast. Op zondag is deze buurtkast gesloten, van maandag t/m zaterdag geopend wanneer het buiten licht is.

Perspectief - De nieuwe Perspectief is vanaf heden weer beschikbaar, ook online is deze al te lezen. Op de tafel in de hal liggen de stapels om rond te brengen, vergeet u deze niet mee te nemen?

Reis naar Ark-gemeente in Kyiv, Zendingsproject Oekraïne, bericht nr. 3 - Deze zondag, 12 mei, is de officiële inzegening van de nieuwe grotere locatie van de Ark-gemeente, één van de twee doelen van ons zendingsproject. De Ark-gemeente is een groeiende pionierskerk in Kyiv, actief in hulpwerk onder behoeftige mensen. Zr. Rini is namens onze gemeente en Nederlandse doopsgezinde hulpwerkorganisaties afgelopen dinsdag vanuit Duitsland met een busje van de Duitse doperse zendingspartners vertrokken richting Kyiv. De reis besloeg twee dagen, er werd overnacht in Krakau, Zuid-Polen. Bij de inzegening overhandigt Zr. Rini als cadeau en teken van verbondenheid vanuit Ouddorp de mooie poster met verzamelde namen en de door de kinderen geknutselde vlaggenslinger. Halverwege volgende week hoopt ze dan weer terug te keren naar huis. Nastia en Stefanie, vrouw en dochtertje van voorganger Sergei Filippov, die aan het begin van de grootschalige oorlog naar Duitsland gevlucht zijn, hopen enkele weken langer in hun thuisland te blijven.

Pinkstercollecte voor zendingsproject - Volgende week is de tweede collecte bestemd voor het zendingsproject in Oekraïne. Het gezin Filippov is half januari bij ons in de gemeente te gast geweest en hebben toen informatie gegeven over het zendings- en hulpwerk dat ze doen vanuit de Ark-gemeente in de hoofdstad en de Shelters in de Karpaten en omgeving Zaporizja. De Shelters zijn gericht op opvang voor mensen om even op adem te komen van het oorlogsgeweld en een nog verder te ontwikkelen traumaverwerkingsprogramma. Hierbij is vooral Sergei's collega Oleksii actief. De 2e collecte volgende week zondag, Pinksteren, is bestemd voor het zendingsproject.

Pastoraat - Te bereiken via: bezoekcoordinator@doopsgezindouddorp.nl of zorgpastoraat@doopsgezindouddorp.nl Er wordt dan contact met u opgenomen.

Ochtenddienst

NLB 100:1

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

NLB 100:2

Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

OPW 194

U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

HH 199

Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Daar zit Hij nu op de troon,
om te helpen en te troosten
glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.

Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Hij regeert met vaste hand,
van het westen tot het oosten,
glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.

Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid,
zal Hij nu met blijdschap oogsten,
glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.

NLB 119:1

Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

NLB 119:49

Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer uw heilig woord geopend is
zal 't als een licht het duister op doen klaren.
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,
uw kennis maakt onkundigen ervaren.

OPW 167

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

OPW 249

Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt
uw wegen bekend.

Samen op weg gaan,
dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp,
die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Samen op weg gaan,
dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp,
die nog schijnt in de nacht.

NLB 416:1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

NLB 416:2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

NLB 416:3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

NLB 416:4

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.