

Zondag 02-06-2024
1e zondag na Trinitatis

Weekbrief

Ochtenddienst 09.30 uur
Ds. G. Vreugdenhil
“Oppervlakkig of geworteld leven?!”

GAAV-Event 18.30 uur
Jorg Littooi

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

[klik hier om live mee te kijken](#)

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst

Kerkenraadslid: Annelies vd Hoven

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: NLB 92:1,7,8

Votum en groet

Zingen: DGO 31

Kinderlied: HH 257

*De kinderen van 4-12 jaar gaan
naar hun eigen kinderdienst*

Inleiding op de dienst

Zingen: OPW 244

Morgengebed

Zingen: NLB 313:1,2,4

Schriftlezing: Jeremia 17:5-8

Psalm 1 (NBV)

Zingen: HH 278

Verkondiging

Zingen: GEZ 78:1,2

Dankgebed en Voorbeden

Collecte

Slotzang: WK 437:1,2

Zegen

Muziek na de dienst

Avonddienst

Kerkenraadslid: Annelies vd Hoven

Zingen: YE 108

Zingen: YE 018

Welkom en gebed

Zingen: YE 196

Zingen: YE 054

Bidden voor de spreker

Preek

Zingen: YE 020

Zingen: YE 112

Gebed

Zingen: YE 120

Afsluiting

Collecte

Dankwoord

Zegen

Koffiemoment ontmoetingsruimte



Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

*“Want wij hebben niets op de wereld meegebracht;
wij kunnen er ook niets uit medenemen.”*

Agenda

Zondag 02 juni

09.30 uur Ds. G. Vreugdenhil

18.30 uur GAAV Event

Maandag 03 juni

13.00 uur Gebedsgroep

Dinsdag 04 juni

09.00 uur Open Kerk

19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 05 juni

Donderdag 06 juni

Vrijdag 07 juni

Zaterdag 08 juni

Zondag 09 juni

09.30 uur Ds. E.A. van Hoof

Viering Avondmaal

18.30 uur Praise gospelkoor

Gebed gevraagd voor:

Zr. C. Roozemonde-Rijnbrand,

Een meelevende groet voor:

GGZ Delfland T.n.v. Britt Bruggeman,

Zr. C.J. de Jong-Sandifort,

Zr. B. Lodder-Troost,

Zr. P. (Tula) Smink-Bakopoulou,

Br. T. van de Steenhoven,

Br. A. de Vlaming,

Br. J. Westdijk,

Jarig 05-06 - Zr. Th. P. van Erkelens - de Koning,

Vandaag 02-06 - Vanmorgen gaat voor ds. G.C. Vreugdenhil, zendingspredikant aan de GZB en parttime werkzaam in Colombia als docent Oude Testament aan het Seminario Bíblico de Colombia (FUSBC).

Voedselbank - We doen weer een oproep aan u allen, om de voedselbank te gedenken met uw giften. Graag houdbare etenswaren. Let u ook op de houdbaarheidsdatum. Uw gave komt goed terecht bij de medemens die het minder heeft. De krat in de kerk staat klaar!

Mondig op Zondag. Valt er nog wat te vieren? - Op zondag 16 juni 2024 zal op Mennorode, Elspeet, 'Mondig op Zondag' plaatsvinden. De dag voor ontmoeting, inspiratie en bemoediging voor iedereen die zich verbonden voelt met de doopsgezinden. Er zijn verschillende workshops deze dag. Ook is er een volledig jongeren- en tienerprogramma en kinderopas voor de allerkleinsten. Meer informatie + aanmelding, kunt u vinden in de [digitale nieuwsbrief](#), Doopsgezinden Mondig op zondag special, van mei 2024. Voor vragen kunt u terecht bij Annelies Snijders, tel: 0187-601726.

Gezamenlijke Informatieavond over Youth For Christ op ons eiland - Tijdens deze avond (vrijdag 7 juni) vertellen Gersom Westerkamp en Ariette Hage over hun werk op ons eiland. Ze bieden jongeren in de Youth for Christ bus een gezellige plek met activiteiten en een luisterend oor. De bus staat wekelijks in Middelharnis, Oude-Tonge, Stellendam, Dirksland en binnenkort in Ooltgensplaat. [Kijk op de website voor meer informatie.](#)

Bedankt! - Graag wil ik iedereen bedanken die mij op welke manier dan ook hebben gefeliciteerd met mijn verjaardag. Voor allemaal een hartelijke groet, Teun de Kort

Week van Gebed op Flakkee - Het is vanuit een verlangen naar opwekking en eenheid dat we als Huis van Gebed Flakkee aansluiten bij het Jaar van Gebed van 24/7 Prayer NL. Vanaf Pinksteren 2024 tot Pinksteren 2025 word er in Nederland een jaar lang non-stop gebeden. Elke week word ingevuld door een kerk of community ergens in het land. Als Flakkee zullen wij week 23 voor onze rekening nemen. (2 t/m 8 juni). Er kan worden ingeschreven via [de link](#) om een uur of meerdere uren de genoemde week aanwezig te zijn in het gebedshuis in Oude Tonge. Voor meer informatie over het initiatief, [klik hier](#). Overige vragen? Mail dan naar; info@huisvangebedflakkee.nl.

Huwelijksjubileum - Woensdag 29-05-2024 waren ds. en mevr. Smink 55 jaar getrouwd. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

Collecte - In de ochtenddienst van 9 juni is de tweede collecte voor het Diaconaal Fonds.

Warme deken - "Geloven beweegt ons" is dit jaar het landelijke thema. Geef uw/jouw warmte door aan een ander via de COMFORTER. De eerste comforter/lappendeken is klaar. In de ontmoetingsruimte is het te bewonderen. Er zijn voldoende lapjes, help je mee aan het maken van een 2^{de} deken? Geef uw/ jouw warmte, liefde en aandacht door aan een ander. De ander zal zich er zeer comfortabel in voelen. Bij Pie van Oostenbrugge is alle info te krijgen, 0187-492139

Pastoraat - Te bereiken via: bezoekcoordinator@doopsgezindoudedorp.nl of zorgpastoraat@doopsgezindoudedorp.nl Er wordt dan contact met u opgenomen.

Ochtenddienst

NLB 92:1

Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

NLB 92:7

Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron / de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn.

NLB 92:8

Zij zullen vruchten dragen / voor 's Heren heiligdom
tot in hun ouderdom, / tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven: / God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, / zijn recht is hoog verheven.

DGO 031:1

In de Heer schep ik mijn vertrouwen,
tot Zijn eer klinkt mijn gezang.
Op Hem bouw ik en vertrouw ik,
op Hem hoop ik mijn leven lang.
Op Hem hoop ik mijn leven lang.

DGO 031:2

Lof en eer en aanbidding voor U,
groot en machtig God en Heer.
'k Wil u prijzen, eer bewijzen,
'k wil u loven, ja telkens weer.
Ik wil U loven, ja telkens weer.
Amen.

HH 257:A1

Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan;
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

HH 257:A2

Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan;
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

HH 257:A3

Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan;
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

HH 257:A4

Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit,
mensen ontelbaar, overal vandaan;
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

HH 257:B

Zie ik de zon, de sterren en de maan;
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

OPW 244

Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,

maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.

Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

NLB 313:1

Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

NLB 313:2

God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

NLB 313:4

Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

HH 278:1

Het Woord van God brengt goede vruchten voort,
in ieder mens die luistert naar uw woord;
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
het keert niet onvervuld terug.

HH 278:2

Beproef mijn hart dat voor u openligt;
niets is verborgen voor uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
moet zwijgen als U tot mij spreekt.

HH 278:3

De stem van liefde die in stilte spreekt;
een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt;
diep in mijn hart uw woorden schrijft.

HH 278:4

O levend brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
is Christus die ik toebehoor.

GEZ 78:1

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

GEZ 78:2

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

WK 437:1

Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen werd kinderen geopenbaard.

WK 437:2

En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademen
en leven voor uw aangezicht.

Avonddienst

YE 108

Er is hoop die groter dan de dood is.
Er is leven sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven.
Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Er is vrede ver voorbij de onrust.
Er is blijdschap dieper de tranen.
Er is sterkte zelfs in onze zwakte.
Er is trouw die ons nooit zal verlaten.

Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig.

Dus richten wij onze harten naar boven.
Vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit Uw handen kan roven.
Een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Er is troost die sterker dan de pijn is.
Er is vreugde groter dan ons lijden.
Er is antwoord midden in de twijfel.
Overwinning dwars door al ons strijden.

Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig.

Dus richten wij onze harten naar boven.
Vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit Uw handen kan roven,
Een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen.
is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Onze hulp en onze verwachting is in U.
Onze hulp en onze verwachting is in U.
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig.

Dus richten wij onze harten naar boven.
Vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit Uw handen kan roven,
Een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen.
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God.

YE 018

You call me out upon the waters,
the great unknown where feet may fail.

And there I find You in the myst'ry,
in oceans deep, my faith will stand.

And I will call upon Your name
and keep my eyes above the waves.
When oceans rise,
my soul will rest in Your embrace,
for I am Yours and You are mine.

Your grace abounds in deepest waters,
Your sovereign hand will be my guide.
Where feet may fail and fear surrounds
me,
You've never failed and You won't start
now.

And I will call upon Your name
and keep my eyes above the waves.
When oceans rise,
my soul will rest in Your embrace,
for I am Yours and You are mine.
Oh-oh-oh-oh.

Spirit lead me where
my trust is without borders,

Let me walk upon the waters
wherever You would call me.

U roept naar mij over de wateren.
het grote onbekende waar voeten zullen
falen.

En daar vind ik u, in het mysterie,
in diepe oceanen zal mijn geloof
standhouden.

En ik zal Uw naam roepen
en mijn ogen boven de golven houden.
Als de oceanen stijgen,
zal mijn ziel rusten in uw omarming
want ik ben de uwe en U bent van mij.

Uw genade is in overvloed in de diepste
wateren,
Uw regerende hand zal mij leiden.
Waar voeten falen en angst mij omringt,
U heeft nooit gefaald en zult ook nu niet
falen.

En ik zal Uw naam roepen
en mijn ogen boven de golven houden.
Als de oceanen stijgen,
zal mijn ziel rusten in uw omarming
want ik ben de uwe en U bent van mij.
Oh-oh-oh-oh.

Geest van God, leidt me
naar daar waar mijn vertrouwen
grenzeloos is.
laat mij lopen over het water,
waar U mij ook zou roepen.

Take me deeper than
my feet could ever wander
and my faith will be made stronger
in the presence of my Savior.

Spirit lead me where
my trust is without borders,

Let me walk upon the waters
wherever You would call me.

Take me deeper than
my feet could ever wander
and my faith will be made stronger
in the presence of my Savior.

Spirit lead me where
my trust is without borders,

Let me walk upon the waters
wherever You would call me.

Take me deeper than
my feet could ever wander
and my faith will be made stronger
in the presence of my Savior.

Spirit lead me where
my trust is without borders,

Let me walk upon the waters
wherever You would call me.

Take me deeper than
my feet could ever wander
and my faith will be made stronger
in the presence of my Savior.

Neem mij dieper mee dan
waar mijn voeten kunnen dwalen
en mijn geloof zal sterker worden
gemaakt,
in de aanwezigheid van mijn Redder.

Geest van God, leidt me
naar daar waar mijn vertrouwen
grenzeloos is.
laat mij lopen over het water,
waar U mij ook zou roepen.

Neem mij dieper mee dan
waar mijn voeten kunnen dwalen
en mijn geloof zal sterker worden
gemaakt,
in de aanwezigheid van mijn Redder.

Geest van God, leidt me
naar daar waar mijn vertrouwen
grenzeloos is.
laat mij lopen over het water,
waar U mij ook zou roepen.

Neem mij dieper mee dan
waar mijn voeten kunnen dwalen
en mijn geloof zal sterker worden
gemaakt,
in de aanwezigheid van mijn Redder.

Geest van God, leidt me
naar daar waar mijn vertrouwen
grenzeloos is.
laat mij lopen over het water,
waar U mij ook zou roepen.

Neem mij dieper mee dan
waar mijn voeten kunnen dwalen
en mijn geloof zal sterker worden
gemaakt,
in de aanwezigheid van mijn Redder.

Spirit lead me where
my trust is without borders,

Let me walk upon the waters
wherever You would call me.

Take me deeper than
my feet could ever wander
and my faith will be made stronger

in the presence of my Savior.

Spirit lead me where
my trust is without borders,

Let me walk upon the waters
wherever You would call me.

Take me deeper than
my feet could ever wander
and my faith will be made stronger

in the presence of my Savior.

And I will call upon Your name
and keep my eyes above the waves.

When oceans rise,
my soul will rest in Your embrace,
I am Yours and You are mine.

(YE 196) OPW 766:A1

Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.

OPW 766:B(1)

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

Geest van God, leidt me
naar daar waar mijn vertrouwen
grenzeloos is.

laat mij lopen over het water,
waar U mij ook zou roepen.

Neem mij dieper mee dan
waar mijn voeten kunnen dwalen
en mijn geloof zal sterker worden
gemaakt,
in de aanwezigheid van mijn Redder.

Geest van God, leidt me
naar daar waar mijn vertrouwen
grenzeloos is.

laat mij lopen over het water,
waar U mij ook zou roepen.

Neem mij dieper mee dan
waar mijn voeten kunnen dwalen
en mijn geloof zal sterker worden
gemaakt,
in de aanwezigheid van mijn Redder.

En ik zal Uw naam roepen
en mijn ogen boven de golven houden.

Als de oceanen stijgen,
zal mijn ziel rusten in uw omarming
Ik ben de uwe en U bent van mij.

OPW 766:C(1)

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

OPW 766:A2

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

OPW 766:B(2)

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

OPW 766:C(2)

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

OPW 766:D(4x)

INSTRUMENTAAL

OPW 766:B(3)

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

OPW 766:C(3)

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op.

OPW 766:CODA

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God.

YE 54

Before I spoke a word
You were singing over me.
You have been so, so good to me.

Before I took a breath,
You breathed Your life in me.
You have been so, so kind to me.

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God.

Oh, it chases me down, fights 'til I'm
found,
leaves the ninety-nine.

I couldn't earn it and I don't deserve it.

Still You give yourself away

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God.

When I was your foe,
still Your love fought for me.

You have been so, so good to me.
When I felt no worth

You paid it all for me,
You have been so, so kind to me.

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God.

Oh, it chases me down, fights 'til I'm
found,
leaves the ninety-nine.

I couldn't earn it and I don't deserve it.

Still You give yourself away

Voordat ik kon praten
zong U al over mij.
U bent zo, zo ontzettend goed voor mij.

Voordat ik ademhaalde,
blies U Uw leven in mij
U bent zo, zo ontzettend lief voor mij.

Oh, de overweldigende, oneindige,
roekeloze liefde van God.

Oh, het achtervolgt me, vecht tot ik ben
gevonden,
Laat de negenennegentig achter.

Ik verdien het niet, en ik ben het niet
waard.
En toch geeft U zichzelf helemaal weg.

Oh, de overweldigende, oneindige,
roekeloze liefde van God.

Toen ik Uw vijand was,
vocht Uw liefde nog voor mij.

U bent zo ontzettend goed voor mij
Toen ik mij waardeloos voelde,

betaalde U alles voor mij.
U bent zo ontzettend lief voor mij

Oh, de overweldigende, oneindige,
roekeloze liefde van God.

Oh, het achtervolgt me, vecht tot ik ben
gevonden,
Laat de negenennegentig achter.

Ik verdien het niet, en ik ben het niet
waard.
En toch geeft U zichzelf helemaal weg.

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God.

There's no shadow
You won't light up,

Mountain You won't climb up
Coming after me.

There's no wall
You won't kick down,

lie You won't tear down
oming after me.

There's no shadow
You won't light up,

Mountain You won't climb up
Coming after me.

There's no wall
You won't kick down,

lie You won't tear down
oming after me.

There's no shadow
You won't light up,

Mountain You won't climb up
Coming after me.

There's no wall
You won't kick down,

lie You won't tear down
oming after me.

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God.

Oh, de overweldigende, oneindige,
roekeloze liefde van God.

Er is geen schaduw
die U niet zult verlichten,

geen berg die u niet zult beklimmen.
U komt achter mij aan.

Er is geen muur
die U niet zult afbreken

geen leugen die U niet zult vernietigen.
U komt achter mij aan.

Er is geen schaduw
die U niet zult verlichten,

geen berg die u niet zult beklimmen.
U komt achter mij aan.

Er is geen muur
die U niet zult afbreken

geen leugen die U niet zult vernietigen.
U komt achter mij aan.

Er is geen schaduw
die U niet zult verlichten,

geen berg die u niet zult beklimmen.
U komt achter mij aan.

Er is geen muur
die U niet zult afbreken

geen leugen die U niet zult vernietigen.
U komt achter mij aan.

Oh, de overweldigende, oneindige,
roekeloze liefde van God.

Oh, it chases me down, fights 'til I'm
found,
leaves the ninety-nine.

I couldn't earn it and I don't deserve it.

Still You give yourself away

Oh, the overwhelming, never-ending,
reckless love of God.

YE 020:

Christ is my reward
And all of my devotion

Now there's nothing in this world
That could ever satisfy

Through every trial
My soul will sing

No turning back
I've been set free

Christ is enough for me.
Christ is enough for me.

Everything I need is in You.
Everything I need.

Christ my all in all.
The joy of my salvation.

And this hope will never fail,
Heaven is our home.

Through every storm
My soul will sing

Jesus is here,
To God be the glory!

Oh, het achtervolgt me, vecht tot ik ben
gevonden,
Laat de negennegentig achter.

Ik verdien het niet, en ik ben het niet
waard.
En toch geeft U zichzelf helemaal weg.

Oh, de overweldigende, oneindige,
roekeloze liefde van God.

Christus is mijn beloning
en Hij heeft al mijn toewijding

Nu is er niets meer in deze wereld
dat ooit zou kunnen voldoen

Door elke beproeving heen
zal mijn ziel zingen

Ik keer niet terug,
want ik ben bevrijd!

Christus is genoeg voor mij.
Christus is genoeg voor mij.

Alles wat ik nodig heb is in U.
Alles wat ik nodig heb.

Christus is alles voor mij.
Door de vreugde van mijn verlossing.

En deze hoop zal nooit vergaan,
De hemel is ons thuis.

Door elke storm
Zingt steeds mijn ziel

Jezus is hier,
Aan God is alle eer!

Christ is enough for me.
Christ is enough for me.

Christus is genoeg voor mij.
Christus is genoeg voor mij.

Everything I need is in You.
Everything I need.

Alles wat ik nodig heb is in U.
Alles wat ik nodig heb.

I have decided,
to follow Jesus.

Ik heb besloten,
Jezus te volgen.

No turning back,
No turning back.

En keer niet terug,
En keer niet terug.

I have decided,
to follow Jesus.

Ik heb besloten,
Jezus te volgen.

No turning back,
No turning back.

En keer niet terug,
En keer niet terug.

The cross before me,
The world behind me.

Met het kruis voor me uit,
De wereld achter me latend.

No turning back,
No turning back.

En keer niet terug,
En keer niet terug.

The cross before me,
The world behind me.

Met het kruis voor me uit,
De wereld achter me latend.

No turning back,
No turning back.

En keer niet terug,
En keer niet terug.

Christ is enough for me.
Christ is enough for me.

Christus is genoeg voor mij.
Christus is genoeg voor mij.

Everything I need is in You.
Everything I need.

Alles wat ik nodig heb is in U.
Alles wat ik nodig heb.

Christ is enough for me.
Christ is enough for me.

Christus is genoeg voor mij.
Christus is genoeg voor mij.

Everything I need is in You.
Everything I need.

Alles wat ik nodig heb is in U.
Alles wat ik nodig heb.

I have decided,
to follow Jesus.

Ik heb besloten,
Jezus te volgen.

No turning back,
No turning back.

En keer niet terug,
En keer niet terug.

I have decided,
to follow Jesus.

Ik heb besloten,
Jezus te volgen.

No turning back,
No turning back.

En keer niet terug,
En keer niet terug.

I have decided,
to follow Jesus.

Ik heb besloten,
Jezus te volgen.

No turning back,
No turning back.

En keer niet terug,
En keer niet terug.

I have decided,
to follow Jesus.

Ik heb besloten,
Jezus te volgen.

No turning back,
No turning back.

En keer niet terug,
En keer niet terug.

YE 112

U bent niet bang voor mijn vragen.
Mijn twijfel schrikt U niet af.
U deinst niet terug
bij het zien van mijn falen.
Daar in mijn zwakte
zie ik Uw kracht.

U bent niet verrast als ik struikel.
Niet boos of teleurgesteld.
U tilt mij op en U toont mij uw goedheid.
Daar in Uw armen
vind ik herstel.

U strekt Zich uit naar mij,
wat ik ook doe of voel.
Er is geen afstand
tussen U en mij.
Er is geen schaduw van
omkeer bij U te zien.
Er is geen afstand
tussen U en mij.

INSTRUMENTAAL

U heet mij altijd weer welkom.
U schudt het stof van mij af.
Ik zie compassie en trots in uw ogen.
Ik kom tot leven,
bij het zien van uw lach.

Niet langer gebukt onder schaamte.
U heeft mij vrijgemaakt.
Nu ga ik staan op Uw woord en beloften.
U bent een Vader,
die mij nooit verlaat.

U strekt Zich uit naar mij,
wat ik ook doe of voel.
Er is geen afstand
tussen U en mij.
Er is geen schaduw van
omkeer bij U te zien.
Er is geen afstand
tussen U en mij.

INSTRUMENTAAL

Dit is waar ik hoor te zijn.
Ik dichtbij U, U dichtbij mij.
Ik wil nu niets anders meer.
Ik geef mij over.

Dit is waar ik hoor te zijn.
Ik dichtbij U, U dichtbij mij.
Ik wil nu niets anders meer.
Ik geef mij over.

Dit is waar ik hoor te zijn.
Ik dichtbij U, U dichtbij mij.
Ik wil nu niets anders meer.
Ik geef mij over.

Dit is waar ik hoor te zijn.
Ik dichtbij U, U dichtbij mij.
Ik wil nu niets anders meer.
Ik geef mijzelf.

INSTRUMENTAAL

U strekt Zich uit naar mij,
wat ik ook doe of voel.
Er is geen afstand
tussen U en mij.
Er is geen schaduw van
omkeer bij U te zien.
Er is geen afstand
tussen U en mij.

U strekt Zich uit naar mij,
wat ik ook doe of voel.
Er is geen afstand
tussen U en mij.
Er is geen schaduw van
omkeer bij U te zien.
Er is geen afstand
tussen U en mij.

YE 120:

The Lord bless you,
And keep you.
Make His face shine upon you.
And be gracious to you.

The Lord turn His Face toward you
And give you peace.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

The Lord bless you,
And keep you.
Make His face shine upon you.
And be gracious to you.

The Lord turn His Face toward you
And give you peace.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

De HEERE zegent jou
En Hij houdt je vast
Hij laat Zijn aangezicht over jou schijnen
En is barmhartig naar je.

De HEERE keert Zijn gezicht naar je toe
En geeft je Zijn vrede.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

De HEERE zegent jou
En Hij houdt je vast
Hij laat Zijn aangezicht over jou schijnen
En is barmhartig naar je.

De HEERE keert Zijn gezicht naar je toe
En geeft je Zijn vrede.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

May His favor, be upon you
And a thousand generations

And your family
and your children
And their children,
and their children.

May His favor, be upon you
And a thousand generations

And your family
and your children
And their children,
and their children.

May His favor, be upon you
And a thousand generations

And your family
and your children
And their children,
and their children.

May His favor, be upon you
And a thousand generations

And your family
and your children
And their children,
and their children.

May His presence
go before you
And behind you,
and beside you.

All around you,
and within you
He is with you,
He is with you.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

Moge Zijn genade, bij u zijn
En duizend generaties

En je familie
en uw kinderen
En hun kinderen,
en hun kinderen.

Moge Zijn genade, bij u zijn
En duizend generaties

En je familie
en uw kinderen
En hun kinderen,
en hun kinderen.

Moge Zijn genade, bij u zijn
En duizend generaties

En je familie
en uw kinderen
En hun kinderen,
en hun kinderen.

Moge Zijn genade, bij u zijn
En duizend generaties

En je familie
en uw kinderen
En hun kinderen,
en hun kinderen.

Moge Zijn aanwezigheid
voor je zijn
En achter je,
en naast je.

Om je heen,
en in jou
Hij is bij jou,
Hij is bij jou.

In the morning,
in the evening,
In your coming,
and your going.

In your weeping,
and rejoicing.
He is for you, He is for you.

He is for you, He is for you.
He is for you, He is for you.
He is for you, He is for you.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

May His favor, be upon you
And a thousand generations

And your family
and your children
And their children,
and their children.

May His presence
go before you
And behind you,
and beside you.

All around you,
and within you
He is with you,
He is with you.

In the morning,
in the evening,
In your coming,
and your going.

In your weeping,
and rejoicing.
He is for you, He is for you.

In de ochtend,
in de avond,
In je komen,
en je gaan.

In je gehuil,
en juichen.
Hij is er voor jou, hij is er voor jou.

Hij is er voor jou, hij is er voor jou.
Hij is er voor jou, hij is er voor jou.
Hij is er voor jou, hij is er voor jou.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

Moge Zijn genade, bij u zijn
En duizend generaties

En je familie
en uw kinderen
En hun kinderen,
en hun kinderen.

Moge Zijn aanwezigheid
voor je zijn
En achter je,
en naast je.

Om je heen,
en in jou
Hij is bij jou,
Hij is bij jou.

In de ochtend,
in de avond,
In je komen,
en je gaan.

In je gehuil,
en juichen.
Hij is er voor jou, hij is er voor jou.

He is for you, He is for you.
He is for you, He is for you.

Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.

He is for you, He is for you.
He is for you, He is for you.

Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.

He is for you, He is for you.
He is for you, He is for you.
He is for you, He is for you.

Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.

May His favor, be upon you
And a thousand generations

Moge Zijn genade, bij u zijn
En duizend generaties

And your family
and your children
And their children,
and their children.

En je familie
en uw kinderen
En hun kinderen,
en hun kinderen.

May His presence
And behind you,
All around you,
He is with you,

go before you
and beside you
and within you
He is with you

In the morning,
In your coming,
In your weeping,

in the evening,
and your going.
and rejoicing.

He is for you, He is for you.
He is for you, He is for you.
He is for you, He is for you.

Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.
Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.

He is for you, He is for you.

Hij is er voor jou, Hij is er voor jou.

